

ספורי הזוהר

בלשון הקודש

מלקט מכל ספרי הזוהר הקדוש
לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל



אור הזוהר - ספורי הזוהר גליון 686



האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

0527651911 להפצה בחינם ולתרומות:

שער הגיהנם

(זוהר חדש א לך לך מב, ב)

אָמַר רבי יהושע בן לוי, פעם אחת הייתי רואה ונקלעתי סמוך לשער הגיהנם, ושמעתי קול הרשעים, שהיו נטרדים בגיהנם בדין הגדול שדנים את הרשעים לעולם הבא, והיו אומרים: הפתק של הפסק שלנו שמענו, ולא הרכנו אַזְנֵינו. אוי לנו שדבר הצדיקים לא עשינו.

אָמַר רבי יהושע בן לוי, פעם אחת הייתי רואה ונקלעתי סמוך לשער הגיהנם, ושמעתי קול הרשעים, שהיו נטרדים בגיהנם בדין הגדול שדנים את הרשעים לעולם הבא, והיו אומרים: הפתק של הפסק שלנו שמענו, ולא הרכנו אַזְנֵינו. אוי לנו שדבר הצדיקים לא עשינו.

פגישת רבי אלעזר בר רבי שמעון עם אליהו

(זוהר חדש א לך לך מב, ב)

אָמַר לו: זקן זקן, מי היילד הזה עמך? אמר לי: אני מלמדו תורה. אמרתי לו: זקן זקן, כחי רב בעולם הזה ובעולם הבא, ובשביל היילד הזה לא אשאיר את מלאך הגיהנם לגעת בך, ואני אכניסוך לעולם הבא ברוב כחי שיש לי שם.

רבי אלעזר בר רבי שמעון פגש בו אליהו בדמות זקן אחד, ועלם קטן עמו, והיה מעבר של מים רבים לעבר לצד הזה. אמר לו: זקן זקן, ארים על כתפי את היילד הזה, ואתה בצד השני, ואעביר אתכם את מעבר המים.

אָמַר לי: רבי רבי, כחך רב לעולם הבא כְּאֶחָד משמשי הקדוש ברוך הוא שמשמשים לפניו. עד שהשגיח בו, לא ראה אותו. אמר: מזה נשמע שזה היה אליהו. והיה שמח במעשה שעשה לו.

אָמַר: ולא מורה הדור אתה, ולא תוכל להעבירנו. אמר לו: זקן זקן, אם אתפס בידי האחת אותך ואותו, אשליך אתכם לצד אחר בחצי מיל.

ומאותו היום, כשהיה רואה דמות אביו, היה אומר לו: אבא אבא, אמר לאותו הזקן, בטולים רבים היה מהתורה. אמר לו: אמר לו שזקן הקדמונים, זקן של הכתובים, ומיד יתישר כחך.

אָמַר: לו, ועסקת בתורה? אמר לו, כן. אמר לו: ולא נקראת תושיה, שמתשת כחו של אדם? אמר לו: ולא נקראת רפואה ושקוי, שנאמר (משלי ג) "רפאות תהי לשוךך ושקוי לעצמותיך"? אף אני שותה מהתורה הרבה כמי ששותה כלי של רפואה, והתחזק כחי. העברתי אותם.

מכתב שכתב בעל הסולם:



י"ת צ"ע נאלמנה, לעצייך לא
 היה למלך האר"י ז"ל עצ
 היום הזה, מי שיהיה את
 שיטת האר"י ז"ל, על שורש
 וכו' והנה ברצון העליון
 יתי, זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל, לא לפני העשי
 הטובים, אלא ברצון עליון, שנשגב גם לפני עצמי,
 אלה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה
 בה אצם לעת פטירתו עצ היום, ולא אופל להאריך
 בענין זה לפני שאין צרכי בזה לזכור בנפלאות".

(מרן בעל "הסולם" זי"ע במכתב משנת תרפ"ו)