

מכתבים אל כ"ק האדמו"ר מהאלמין

מצוה שלש עשרה לעשות פדיון לבנו לקשר אודו בחיים

אור הזוהר 559 * אדר א' תשע"ד

מפעל הזוהר העולמי

בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

גרולי הצריקים ואומרים ללמוד זוהר הקדוש



אני מתרשם שהאדמו"ר, לא מנסה למצוא חן באף אחד, חוץ מלהיות נאמן לה' ולתורה, לא חוסך מילים קשות ונוקבות נגד אלו שמדרדרים אותנו לשואה וכאוס. סוף סוף יש רב במדינת ישראל שלא מתבייש לומר שהמלך הוא ערום, ונלחם נגד כל הערב רב המוליכים שולל את עם ישראל.

אם נקרא בעיון את מכתבו של האדמו"ר, ממש נדעזעזע ונבין כמה מצבינו חמור וקשה, איזה אסון נוראי אנו מפילים על דורינו, בגלל החלטה שגויה ונוראה של ראשי ישיבות, אנו ככדור שלג שצובר תאוצה ונופל... ואף אחד לא מרגיש שהוא נופל, ואף אחד לא צועק שאנו בעצם בנפילה נוראית.

זה מזכיר את המצב של מלחמת העולם השנייה, שאף אחד לא האמין שיכול לקרות מה שקרה, ובעל הסולם זצ"ל הלך צעק והתחנן, 20 שנה קודם השואה, בפני ראשי ישיבות שילמדו זוהר הקדוש כדי למנוע הגזירה של השואה שראה ברוח קודשו, ואף אחד לא שמע אות... והנורא מכל קרה.

ובדומה לכך גם היום, הרבנים וראשי ישיבות שחיים באוטופיה שאנו בסדר, כי אנו חיים בעידן של קידמה והטכנולוגיה, וגם הרבנים נלכדו בתוכה, במקום להוביל את המדע הטכנולוגיה הם שבויים בתוכה, חושבים שכמות חשובה מאיכות, רוצים צדק חברתי, חושבים שאם יתגייסו החרדים יהיה שיויון חברתי... וכך נהיה צבא גדול, יותר וחזק יותר, אלו הם חישובים של גשמיות, של הטבע, הרבנים הללו נאמנים לשכל גשמי ולא לשכל של תורה, לשכל של נצח, לא נאמנים לרצון ה', אלא נאמנים לכבודם ולמקומם. הם שוכחים שהתורה ומצוותיה לא כפופים לזמן ומקום, הם מעל הטבע, ולכן צריכים להצמד לעצות חז"ל ולא ליפול לדעת של קידמה וחשבונות של עולם הזה, שכולה באה מהס"א והקליפות, ומה הפלא שהגלות הנוראה נמשכת... ומשיח עדיין לא בא?

בס"ד, יום ה' פרשת בא

לכבוד כ"ק מרן ר' שלום יהודה גרוס שליט"א האדמו"ר מהאלמין שליט"א

ברצוני להודות בזה לכ"ק האדמו"ר, בשם 250 המשתתפים בסעודת הילולת רבי יעקב אבוחצירא זצלה"ה, על הטרחה הגדולה שעשה האדמו"ר כדי להשתתף בסעודה, ועל דברי החיזוק שנשא בפני קהל הסועדים, ועל כולם, על חלוקת 42 סטים של הזוה"ק חנים אין כסף.

השתתפותו של האדמו"ר בסעודה חיזק את הקהל מאד, ודברי ההתעוררות גרמו לקידוש שם שמים ברבים, ועד היום הזה אנשים עדיין מדברים על ההתעוררות והחיזוק שקיבלו מהמעמד החשוב והקדוש ההוא.

כמה וכמה ממקבלי הזוה"ק כבר התקשרו להגיד שהם כבר התחילו בלימוד עקבי בזוה"ק, וחייהם השתנה לגמרי מאותו יום, זכותכם גדולה מאד, וברכתינו שהאדמו"ר ימשיך להפיץ מעיינותיו חוצה ויקרב את הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

בברכה,
אברהם כדורי

ב"ה, 8.1.14

לכבוד כב' האדמו"ר מהאלמין

התרגשתי לקרוא את מכתביו הרבים של האדמו"ר במלחמה המתמדת שלו נגד הערב רב ובמסירות נפשו להלחם בזיכוי כל יהודי ויהודי בארץ ובעולם ללמוד לפחות דף זוהר ביום, שבכך נזכה במהרה לגאולה השלמה.

אני בעיני רוחי, זה פלא שבדור שלנו ישנם רבנים מסוגו של האדמו"ר, שלא מפחדים לומר את האמת, אני מוצא דימיון רב בפועלו של האדמו"ר לפנחס, שמש משקנא ומוסר נפשו לכבוד ה' ולאמת המוחלטת של התורה.



סוף סוף בא צדיק, ושם לנו מראה מול הפנים שנתעורר מהשינה והגלות הנוראה שאנו נמצאים בה. עד מתי?? האדמו"ר צועק, וצועק כבר שנים.... ואין קול ואין עונה. כל הרבנים רק עסוקים בלהצדיק את עצמם ולשמור על כבודם, ולא לשמוע לדעת תנאים ומקובלים ללמוד זוהר הקדוש, כי רק בזה טמונה גאולת עם ישראל.

עכשיו אני מבין את מה שכתוב שבכל דור ודור שותל ה' שותל מספר מועט של צדיקים כדי להצילו. ואני רוצה להצטרף לאדמו"ר ולחזק את ידיו ולתת לו כוחות, ולומר לו אשריך שעם ישראל מעריך מאד את פועלך, שהמלחמה בערב רב היא המלחמה ההתשה הקשה ביותר, כי אני בטוח שהאדמו"ר הוא ממש שליח קדוש ונורא של ה', הוא פנחס של דורינו, שנראה שנלחם מלחמת חייו וממש מוסר נפשו יומם וליל להצלת עם ישראל, כי אני רואה את ההפצה העצומה שעשה לזוהר הקדוש, לא קם בישראל רב כמוהו שנלחם יום וליל שכל יהודי ילמד הזהר הקדוש, וכגודל צידקותו, כך גודל ענוותנותו, שאין רגע אחד שלא עוסק בזיכוי לגאולת עם ישראל....

ישר כח גדול וברגשי כבוד.

משה כהן מרחובות

ה' שלח לנו צדיק, ומנסה לזעוק עד השמיים, לבקוע כל הרקיעים, ולזעזע ולשבור את "הקליפה" שאנו חיים בה, שהקליפה היא כ"כ קשה, שאפילו הרבנים שאמורים לייצג את התורה הקדושה ולהלחם עליה, גם הם במצב של תרדמת עמוקה, והשטן הולך ומרקד ביניהם, והם לא מבינים שהם שבויים של הס"א. זו המלחמה הכי קשה... כי לא מזהים איפה הרע האמיתי, הרע נראה כטוב, ומה שטוב, תופסים כרע. לאן הגענו??

מצוה שלש עשרה - לעשות פדיון לבנו לקשר אותו בחיים
זוהר - הקדמת ספר הזוהר (דף יד ע"א)
בפדיון הזה קונה לו חיים

מצוה שלש עשרה לעשות פדיון לבנו לקשר אותו בחיים
איתו בחיים. שישני ממנים הם, אחד של חיים ואחד של מות, ועומדים על האדם. וכשיפדה האיש את בנו, מיד המות שהוא הוא פודה אותו, ולא יכול לשלט עליו. וזה סוד של וי'רא אלהים את כל אשר עשה, בכלל, והנה טוב - זה מלאך חיים, מאד - זה מלאך המות. ועל פן בפדיון ההוא מתקנים זה של חיים, ונחלש אותו של המות. בפדיון הזה קונה לו חיים, כמו שנתבאר. ואותו הצד הרע עוזב אותו ולא אוהו בו.

פקודא תליסר. למעבר פורקנא לבריה לקשרא ליה בחיין. דתריין ממנן ניהו חד דחיין וחד דמותא וקיימין עליה דבר נש, וכד יפרוק בר נש לבריה, מידא דתהוא מותא פריק ליה, ולא יכיל לשלטא עליה. ורוא דא וי'רא אלהים את כל אשר עשה בכלל. והנה טוב דא מלאך חיים. מאד דא מלאך המות. ועל דא ביהוא פורקנא אתקנים דא דחיים ואתחלש תהוא דמות. בפורקנא דא קני ליה חיים כמה דאתמר. ותהוא סטרא בישא שבק ליה ולא אחיר ביה:



בא, היה שותף לקירוב הגאולה:
תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו שותפים לחלוקת דפי זוהר יומי ספרים ועלונים בחינם, ובכך אתם נוטלים חלק עצום בקירוב הגאולה ושכר אינסופי ונצחי בעולם הבא, ולכשיגיע המשיח, יצביע על כל שותף ויאמר "בזכותך הגעת".

לקבלת כל ספרי זוהר בחנם, תקון מ"ג, מ"ח, פתח אליהו ועוד, בחנם! ליחידים ולבתי מדרשים וכוללים, התקשרו 052-765-1911

הגה"צ רבני העדה החרדית פסקו, [תשס"ב-תשס"ד] לקבע שיעור קבוע בספר הזהר, עמוד אחד בכל יום, שהוא פתרים בפני הפרענות לבטל גזרות קשות וחללים רעים, ולהשפיע שפע קדש ברכה רבה רפואות וישועות עד בלי די. הגה"צ חב"י בית דין צדק העדה החרדית, ועוד: הגאב"ד רבי משה אריה פריינד, רבי ישראל משה דושינסקיא, רבי ישראל יעקב פישר, רבי בנימין ראבינאוויטש, רבי מאיר בראנדסדארפער, רבי משה הלפרשטאם, רבי יהואל פישל אייזנבאד, רבי דניאל פריש, זיעוכי"א - ולהבדיל בין חיים לחיים הגה"צ: הגאב"ד רבי יצחק טוביה וייס גאב"ד ירושלים, רבי משה שטרנבוך, ראב"ד, רבי אברהם יצחק אולמן, הגה"צ פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנער, רבי יוסף ליברמן, רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א, ועוד, (אור הזוהר).