

מתוך הספד לכבוד השלושים של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל

סיפור נפלא על מרן זצוק"ל
אשר מצווה לכל שומעי לקחו לקנות לכל
המשפחה וללמוד זוהר הקדוש דבר יום ביומו

אור הזוהר 457 * כסלו תשע"ז

מפעל הזוהר העולמי

בנישאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

גדולי הצדיקים ואומרים ללמוד זוהר הקדוש



מחה כאן מי שאין לו כסף שילך מיד לביתו ויביא כסף, שיקנה את הספרים, הרב יגאל רץ מיד לבית אחיו להביא את כל האלפי ספרים ומכרו בס"ד הכל, ואפילו את הדוגמא הראשונה עם הגהות לקחו וקנו הכל, לא נשאר כלום.

מכאן רואים גדולתם של צדיקים, בואו ונלמד לקח מזה המעשה:

א. שבשביל תיקון הברית אין לך יותר גדול מזה להדפיס את הזוהר הקדוש ולחלק לעם ישראל לזיכוי הרבים.

ב. מה הכוח נדבה שנתן בחינם לזיכוי הרבים, בזכות זכה לברכה גדולה.

ג. איך שהצדיק המקובל רבי ציון ברכה ברך ברוחב לב ונתקיימה ברכתו במלואה.

ד. איך שמרן הקדוש זי"ע עוד לפני 26 שנה [בוודאי עוד קודם לכן, רק זה מה שמוזכר כאן בסיפור], צווה לכל שומעי לקחו שילמדו זוהר הקדוש דבר יום ביומו.

ה. שצווה שכל אחד ואחד יקנה ויזכה את בניו וחתניו ונכדיו כמה שיותר בלימוד הזוהר הקדוש דבר יום ביומו.

ו. איך שיהודים צדיקים שלומדים ובאים קבוע לשיעורו של מרן מיד קיימו את דבריו בלי שום פקפוק וקנו לכל בני ביתם וצאצאיהם [ואחד מהם קנה 65 ספרים לכל המשפחה].

ז. ולא די בזאת שאמר ופסק להם, אלא שעמד על גביהם והמתין להם עד שכל אחד ילך וישוב מביתו להביא כסף ויקיימו את ציוויו.

ח. ועתה יש לנו ציווי קדוש ממרן זי"ע לכל ראשי אלפי ישראל כן תעשו לכל שומעי לקחכם, לצוות שילמדו ויזכו לכל הנלווים עליהם ללמוד זוהר הקדוש דבר יום ביומו, לחבר את כל פרד"ס התורה, ולזכות לאור הגדול והקדוש הזה. כי בו דווקא ניגאל ברחמים אמן ואמן.

שמעתי מאחד מחבריא קדישא אשר בישיבת המקובלים "קול הרשב"י" [בית שמש].

זוה לשונו: סיפר לי חברי וידידי הרה"ג המקובל רבי יגאל מ.א. שליט"א מעיר הקודש צפת יע"א, כי בהיותו בחור לפני כעשרים ושש שנה [שנת תשמ"ז], הלכתי לשאול את הרב הצדיק המקובל רבי זאב חשין זצ"ל זי"ע"א, מה לעשות תיקון לאחד שצריך תיקון הברית, ואמר לו להדפיס את ספר תיקוני הזוהר עם פירוש בנייהו לרי"ח הטוב זי"ע ולזכות את ישראל שילמדו במשך 40 יום של חודש אלול ועשרת ימי תשובה, וכן עשה שהדפיס כאלפים וחמש מאוד עותקים מסודר ומחולק ללימוד יומי, ל 40 יום.

וכאשר ניסה למכור במחיר זול מאוד [עלות], ולא הצליח ולא היו קונים, זעיר פה זעיר שם.

הלך להרב המקובל הצדיק חסידא קדישא, מורנו ורבנו רבי ציון ברכה זי"ע, וביקש ברכה ועצה כדי למכור ולזכות את ישראל בלימוד הזוהר הקדוש, אמר לי אולי תזכה ותתן לבחורי הישיבה שלי, מיד אמר ברצון: כל מי שרוצה יבוא ויטול בחינם, וחילק לבחורי הישיבה של הרב ברכה זי"ע.

אמר לו הצדיק רבי ציון ברכה זי"ע, כיוון שנתת ברצון אני מברך אותך שתוך 4-5 ימים תמכור הכל.

אז אחרי כמה ימים הרב יגאל הנ"ל בא לדרשה של הרב הקדוש גאון הגאונים כבוד מורנו ורבינו עטרת ראשינו רבי עובדיה יוסף זי"ע ואחרי השיעור לפני שהרב אמר רבי חנניא, ניגש אליו הרב יגאל ואמר לו, כבוד הרב יש לי כאן תיקוני זוהר עם פירוש בנייהו של הרי"ח הטוב זי"ע, והדפסתי מזה אלפים למכור לזכות את הרבים שילמדו בחודש אלול, הרב קרא לו לקח את הספר הסתכל בו אחת הנה ואחת הנה ומיד אמר זה עם פירוש הרי"ח הטוב!!!

דפק על השולחן ואמר: מורי ורבותי!!! כל אחד מכם צריך לקנות ספר הזוהר לו ולבניו ולחתניו ולנכדיו, ושכל אחד ילמד בתיקוני זוהר דבר יום ביומו, ואני



יִשְׁאַלוּ אוֹתִי בְּבֵית דִּין שֶׁל מַעֲלָה, "שְׁלוֹם יְהוּדָה! הֲאִם יִדְעַתְּ שְׂאֵפֶשֶׁר לְהַצִּיל אֶת עַם יִשְׂרָאֵל מִפְּצַצַת אָטוֹם?" אֲשׁוּב, "כֵּן."

יִשְׁאַלוּ, "וּמָה עָשִׂיתָ לָזֶה?"

אֲשׁוּב, "הִדְפַּסְתִּי מִלְיוֹנֵי סִפְרִים עַל הַזֹּהַר"ק, וְאִמַּרְתִּי בְּדַרְשׁוֹת אֶת הָאֱמֶת שֶׁכָּל הָרַבָּנִים וְהָרָאשִׁי יְשִׁיבוֹת שְׁלֹא אוֹמְרִים לְקַהֵל שְׁלָהֶם לְלַמֵּד זֹהָר הַקְּדוֹשׁ הֵם רָאשֵׁי הָעָרֶב רַב [כָּל זֶה כְּתוּב בְּזוֹהַר"ק 172 פְּעָמִים – וְגַם מוּבָאִים בְּ-140 סִפְרֵי תַלְמִידֵי בַעַל שֵׁם טוֹב זי"ע – סך הכל 310 מְרָאֵי מְקוֹמוֹת, וְהִדְפַּסְתִּי הַכֹּל בְּ-17 סִפְרִים וְכָל אֶחָד יְכוּל לְרְאוֹת אֶת זֶה], וְהֵם אֲשֻׁמִּים עַל כָּל הָאֲסוּנוֹת שֶׁמְגִיעִים לְכָלל יִשְׂרָאֵל מִיַּדֵּי יוֹם בְּיוֹמוֹ. זֶה הִיא הָאֱמֶת הַיְחִידָה שֶׁתִּקְבַּל בְּבֵית דִּין שֶׁל מַעֲלָה."