

הגות ומחשבה לנשות ישראל

60

עושה שלום במרומיו

בהבטחת ד' לפנחס ששמר על קדושת ישראל, נאמר: "הנני נותן לו את בריתי שלום", וה' במילה "שלום" קטועה.

דבר זה מלמד, כי על אף שגדול השלום, עד כדי כך שלא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, כל זאת בזמן שאין ה'שלום' מתנגד לשמירת התורה והלכותיה.

בדרך כלל, עלינו להתנהג בשלום ובמישור בין איש לרעהו, לדבר ולשאול בשלום חברו, לקרב הלבבות. אולם ישנם מצבים לא נעימים, אליהם נקלע האדם מדי יום ביומו, בכל מקום ובמיוחד במקומות עבודה, אשר בהם חובת ההלכה המוטלת עליו נוגדת את כללי הנימוס המקובלים (במגע ישיר או עקיף בין נשים לגברים).

במצבים אלו - עת לרחק השלום, "לקטוע השלום", כאשר דרכי הנימוס באים בניגוד להלכות מפורשות, כאן החובה המוטלת על האדם להתרחק מקירוב הלבבות והדעות.

וכאשר "עושה שלום במרומיו", עושים שלום על פי רצון ד' היושב במרומים, "הוא יעשה שלום עלינו", הוא כבר ידאג שעל אף הכל, יישמר השלום ולא יהיו פגיעות ומחלוקות.

(הרב ש' ניימאן / יצא אדם לפעלו - מדריך לצניעות במקומות עבודה)

קו ההכרעה

מצינו בחז"ל "אלוקיהם של אלו שונא זימה". ביטוי כזה כמעט ואינו מופיע בחז"ל על דברים אחרים.

הדברים נעלים מבינתנו, אך אם חז"ל השתמשו במילים אלו, הם באו להחדיר בליבותינו, שכשם שאצל אדם ישנם דברים המעוררים אצלו סלידה אך למדת "שונא" לא הגיע, וישנם דברים שהוא שונא, כך אצל הקב"ה ישנה בחינה של "שונא", ישנם דברים שגורמים לו להיות שונא!

דבר זה הבינו גם אומות העולם, בלק ובלעם ידעו את הסוד הזה, אם הנך חפץ לפגוע בציפור נפשם של עם ישראל, אל תלחם בחרב ובחנית, אל תקח את בלעם לקלל, זה מיותר, תיכנס בלבבות, תכניס קצת זימה, קצת חוסר צניעות - וכבר ניצחת את המערכה.

(מתוך דברי הרב אביעזר פילץ שליט"א בכנס בקרית ספר, טבת תשס"ז)

זהירות כפולה

כאשר הוקמה ישיבת "מעלות התורה" על ידי הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א, לקחה על עצמה הרבנית מרת רחל ע"ה את עול הדאגה לכל צרכיהם הגשמיים של הבחורים בחדר האוכל ובחדרי הפנימיה.

בימים הראשונים לשהותה בישיבה, פנתה אל התופרת וביקשה ממנה להרחיב את כל בגדיה, שהיו רחבים וצנועים גם כן, באופן מיוחד.

לתמיהתן הרבה של חברותיה, הסבירה להן הרבנית: "כעת, כשאני בישיבה, אני מסתובבת בין הבחורים, ועל כן חובתי היא להיזהר באופן כפול ומכופל שבגדי יהיו מספיק רחבים, כך שאף פעם ובשום מצב לא ייגרם אפילו לא קצה קצהו של מכשול..."

(חוברת פעילויות למדריכות "עטרת", עמ' 51)

עת לחשות

הרבי מקוצק עבר פעם בשוק וראה יהודי המתווכח עם רוכלת על מחיר הפרי. הרוכלת דרשה שלוש מעות, ואילו אותו יהודי הסכים לשלם לה שתי מעות בלבד.

ניגש אליו האדמו"ר ולחש באוזנו: "ר' יהודי, גם 'אל תרבה שיחה עם האישה' שווה מעה אחת"...

(בית ישראל, עמ' 345)

רבות סופר על צניעותה המיוחדת של הנערה אלישבע משולמי הי"ד (מקרבנות הפיגוע בקו 2).

בין השאר סופר עליה, כי היא לקחה על עצמה את התפקיד היום יומי לרדת למכולת מדי בוקר. בעל המכולת ידוע היה כאדם בעל חוש הומור בריא. לא אחת נשמעה ברקע בדיחה עסיסית או משפט קולע הגורר בעקבותיו גלי צחוק.

סיפר על כך אדם שנכח בשטח: "כולנו צחקנו בפה מלא. אך אלישבע עמדה מאופקת" - היא חשה היטב כי אין זה מדרכי הצניעות לצחוק בנוכחות זרים.

הפלא ופלא! בחורה כל כך עליזה וחייכנית! אך יודעת היא לכלוא את רגשותיה במקום שבו הם נוגדים את צניעותה...

כאשר היה נולד לה אחיו, התייצבה אלישבע מדי בוקר בבית אחותה - כדי להלביש, להאכיל את הקטנים ולהושיט יד.

מה מפליא הדבר, שבמשך כל אותם ימים של חסד, לא החליפה עם גיסה אף לא מילה אחת מיותרת!

מה נהדר המחזה! נערה היוצאת ובאה בבתי אחיותיה בכל עת מצוא, יודעת לעצור את ההרגשה הביתית ולא להחליף ולו מילה אחת בלתי עניינית עם גיסיה.

רק בהיעדרה, בהיפקד מקומה, פתאום זעק החלל. פתאום נשמעו צלילי גדולות.

(דמ עבדיו, עמ' 32)

"הקו שלך" - מגוון שלוחות המכילות תוכן עשיר ומרתק לנשים, שיעורי השקפה והלכה וסיפורים על נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 0722-722-344