



בני מלכים

"בנים אתם לדי' אלוקים" (דברים יד, א) ;
 "כל ישראל בני מלכים הם" (שבת סז, ע"א)

על כל בת יהודיה לחוש כי הקב"ה נמצא עימה בכל עת ובכל רגע. ולכן, עליה לסגל לעצמה הנהגה של אישה מכובדת. הריהי כביתו של מלך הצועדת עם אביה לכל מקום.

גאוה יהודית, זוהי גאוה של "ויגבה ליבו בדרכי השם". ההרגשה הטבעית שצריכה ללוות אותנו היא, שבידינו מופקדת עצם הקדושה של העם היהודי. אנו נמצאות עם השכינה הקדושה בכל עת, אנו לגיונו של מלך, ולכן עלינו לסגל לעצמנו הנהגות של בני מלכים.

(הרב עזריאל טאובר / הבית היהודי)

כשאישה צנועה בתוך ביתה, היא מכפרת כמזבח. כל פיסת צניעות – מזריחה טהרה בעולם. כל אישה שדמותה אומרת כבוד יהודי – מעלה באוויר העולם הערכה לטוב ולישר בעיני ד'. כל דמות צנועה משפיעה בלי אומר ודברים על כל הסובבים אותה: כך צריך להיראות! הנה גאוה יהודית, הנה מדים של עובדי ד'!

(שלווה בארמנותייך / שי סיימון)

כשושנה בין החוחים

"כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות".

אמר הקב"ה למשה, לך אמור להם לישראל: בני, כשהייתם במצרים הייתם דומים כשושנה בין החוחים, עכשיו אתם באים לארץ כנען היו דומים לשושנה בין החוחים. היהירו שלא תעשו לא כמעשי אלו ולא כמעשי אלו. לפיכך משה מזהיר לישראל ואמר להן: כמעשה ארץ מצרים... וכמעשה ארץ כנען... לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו".

(ויקרא רבה כג)

מדהים לראות כיצד שורד פרח כה ענוג וחינני בעודו מוקף בקוציו החדים של שיח השושנים. סוד הישרדותו של הפרח טמון בצמיחתו גבוה מעל הענפים הקוצניים או מחוץ להם, כך שלא נוצר ביניהם שום מגע. הפרח עומד כה נפרד משאר הענפים, עד שאפילו רוח עזה שתנשב לא תטה אותה כנגד הקוצים.

כך גם בת ישראל, לו תנקוט את אותו תכסיס של פרח השושנה, אם תחוש גאה במורשתה ותתרומם מעל להשפעות שליליות, תוכל גם היא לשרוד בין אומות העולם. אם תזקוף את ראשה בגאון ותשמור מרחק מתרבותם ככל האפשר, תישאר שלמה ללא פגע ותצמח כבת ישראל אצילית ועדינה.

(רבי אברהם זלמנס, מובא בעוז והדר לבושה)

גאוה יהודית

חיבות אנו לצאת למלחמה נגד כל תלבושת בלתי מוסרית, וליצור אופנה חדשה, פשוטה ונאה, אשר תהלום את חוקי המוסר והטעם היהודיים. אסור לנו להתבייש בתורתנו ובערכי היהדות המקודשים. להיפך! עלינו להתגאות בהם כלפי כל העולם. מאושרות נהיה אם נצליח להגשים מטרות אלו בחיינו.

פעם כבר באה הגאולה לישראל בזכות נשים צדקניות. מי יתן וגם עתה יזרוז ויחישו מעשינו את בוא הגאולה.

(שרה שנירר / אם בישראל)

בין ישראל לעמים

אין הולכין בחוקות עובדי כוכבים ולא מתדמין להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בהן, שנאמר... בחוקותיהם לא תלכו... לא ילבוש מלבוש המיוחד להם לשום גאות... ומזה ילמוד כל אדם לפי מקומו ושעתו, שהמלבוש העשוי ליוהרא ופריצות, לא יעשה הישראל כן, אלא מלבושיו יהיו עשויין בעניין המורה על הכנעה וצניעות,

וכמו שנאמר בספרי: "שלא תאמר הואיל והן יוצאין בארגמן אף אני אצא בארגמן, הואיל והן יוצאין בקלוסין (כלי זיין) אף אני אצא בקלוסין", שדברים הללו דברי שחץ וגאוה הם, ולא כאלה חלק יעקב, אלא דרכם להיות צנועים וענווים, ולא לפנות אל רהבים..."

יהא מובדל מהם, במלבושיו, ובדיבורו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. וכן הוא אומר ואבדיל אתכם מן העמים.

(קיצור שולחן ערוך, סימן א)

"כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם..."

(במדבר לג נא – נה)

ארץ כנען, ירמזו על הכנעה והשפלות. שתצרו לבוא שם אל מידת ההכנעה, אזי והורשתם את יושבי הארץ, לבל תבואו ח"ו על ידם למדת הגאוה כשתלבישו ח"ו מלבושיהם, מלבושים של פריצות, שמזה תמשך הגאוה וכל המידות המגונות.

(רבי מנחם מנדל מרימנוב / מנחם ציון, פרשת מטות מסעי)

אמה של מלכות

הגות ומחשבה לנשות ישראל

- בין ישראל לעמים -