

זוהר תהלים

נטע. אשר שם צפרים יקננו, בצלם
מקננות נשמות הצדיקים, וכל חילות
הקדש נזונים משם. חסידה - בתו של
אברהם אבינו, שנקרא חסיד, ועשה חסד
עם כל בני העולם, בגלל זה נקראת
חסידה. ברושים ביתה, בין זרועות עולם
יושבת.

גן עדן באיזה מקום הוא? רבי יהודה אמר
למעלה מערבות הוא. רבי יוסי אמר
בערבות הוא שהרי שנינו שם גנזי חיים
טובים ברכה ושלום ונשמתי של צדיקים

ישבעו עצי ה' וגו' (קד, טז): [זוהר ח"א פ' חיי
סרה (דף קלז):] שנינו שם, בארבע
פעמים [בשנה] בשעה בכל יום העדן מנטף
על הגן, ויוצא מאותם הטפות נהר גדול
המתחלק לארבעה ראשים, ושמונה
וארבעים טפות מנטף בכל יום, ומשם
שבעים אילני הגן. זהו שכתוב (תהלים קד)
ישבעו עצי ה'. רבי תנחום אמר, מכאן
(שם) משקה הרים מעליותיו. איזו היא
עליה? זהו עדן. ועדן באיזה מקום הוא?
רבי יהודה אמר, למעלה מערבות הוא.
רבי יוסי אמר, בערבות הוא, שהרי שנינו,
שם גנזי חיים טובים ברכה ושלום
ונשמתי של צדיקים, והגנוז העליון. הוא
עדן למטה מכון כנגדו גן בארץ ונוטל
ממנו שפע בכל יום.

ישבעו עצי ה' וגו' (קד, טז): [זוהר ח"א פ'
ויצא (דף קסג):] בא ראה, (תהלים קד)
ישבעו עצי ה' ארזי לבנון אשר נטע. מי
הלבנון? הרי פרוהו ונתבאר. הפסוק
הזה, אשר שם צפרים יקננו חסידה

חציר? משום שצומחים כחציר זה בעולם,
שכל יום ויום נקצרו כעת, ואחר כך
צומחים וחוזרים כמקדם. ולכן כתוב
מצמיח חציר לבהמה, זהו שכתוב (משלי יב)
יודע צדיק נפש בהמתו. ושנינו, אלה
הרים מעלים לה בכל יום ויום, ובכל הר
והר יש ששים רבוא, והיא אוכלת. ועשב
לעבדת האדם - אלו אותם נשמות
הצדיקים, שאותו אדם שרוכב ושולט על
בהמה זו אוכל ומכניסם בתוכו, ובזכותם
נזון כל העולם מאותו אדם, שכתוב בו
(יחזקאל א) ועל דמות הכסא דמות כמראה
אדם וגו'. ועל זה כתוב האדם, אותו
שנודע, כדי להוציא לחם מן הארץ,
להוציא מזון לעולם מהארץ הקדושה.
ויין - זה יין עתיק ששופע מלמעלה.
ישמח לבב אנוש - אנוש זה סוד של אותו
נער שעלה לשיבה וחזר כמקדם. ועל זה
כתוב (תהלים קג) אנוש כחציר ימיו.

להצחיל פנים - אלו אותם פנים
שנקראים פנים גדולות ופנים
קטנות. משמן, משפע העולם הבא, שמן
ומשחה קדוש עליון. ולחם לבב אנוש
יסעד - אותו לחם שמזילים השחקים,
וטוחנים מן למאכל של צדיקים סתם,
ומשם שופע לכמה חילות שנקראים לבב
אנוש, והכל בא משפע עליון. **ישבעו עצי
ה' -** אלו אותם עצים עליונים פנימיים.
ארזי לבנון אשר נטע, שהרי נעקרו ונטעם
הקדוש ברוך הוא. מה בין עצי ה' לארזי
לבנון? עצי ה' - אלו עץ החיים ועץ הדעת
טוב ורע. ארזי לבנון - אלו חמשים
שערים שנקראים חמש מאות שנה. אשר