

—= זוהר תהלים =—

מן הה' מתעוררת תשובה לאיש.

והם פועלים בעולם הזה כמו זה: השכל מהנשמה לנשמה. ותאות השכל נמשכת מן הנשמה. ומן רוח הבהמית יבא המשא ומתן עם הגוים. ונפש הבהמית להנהיג האיברים, שילכו לאכילה ושתיה ותאות המשגל, וזוהי הנפש הבהמית (מן הרוח ארבע רוחות, קר וחם קיץ וחרף). וחמשה מקומות שעשורים ושתים אותיות נזכרות בהם, והם: אחה"ע מגרון, בומ"ף משפתים, גיכ"ק מחיף, דטלנ"ת מלשון, זסצר"ש משינים. ואלו חמשת המקומות נכללים בארבעה כחות, שהם מנהיגים האיברים, ובהם נברא כל הגוף. ועליהם הארבע אותיות קדושות, שנקראו אדם, ועליהם אמר הכתוב, (בראשית א) ויברא אלהים את האדם בצלמו. ומן הי"וד מתעוררת יראה לאדוני האדונים, שיהיה האדם ירא ממנו. ומן הה' מתעוררת תשובה לאיש. ומן הו' מתעוררת לאדם תורה. ומן הה' מתעוררים מעשים טובים ומצוות, ולא יחטא. זהו השם הנסתר בצלמו. כמו שהקדוש ברוך הוא נסתר בעולמו, כך הוא זה השם נסתר באדם.

ודע שהם ארבעה שמות: יהו"ה. יהו"ה. יהו"ה. יהו"ה. ודע שהארבע אותיות דגמת ארבעה יסודות שנקראו גוף, ומתפשטים למאתים ארבעים ושמונה איברים. ועל אלו הארבעה יש ארבע אותיות הנזכרים למעלה, והם מתעלים על הארבעה גופים שהזכרנו, ונקראים נקודות. כי בהברת ה' אי, ובהברת ה' אה. ובהברת ו' או. ובהברת ה' אה. ויש על הנקודות

בתורה, גבור ביצרו - גבור בארץ ודאי. עולה אורו ונמשך בו משיכות יתר, אז דור ישרים יברך, יברך כתוב. אמר רבי אבא, והרי ראינו תינוקות שאומרים דברים עליונים ואחר כך עומדים ראשי העולם. אמר לו, תינוק שאמר דבר אחד או שנים לפי שעה, בלי כוונתם, מבטח אדם בזה, שיזכה ללמד תורה בישראל. אבל זה שאורו עומד על עמדו בדת שלמה, לא כך. ועוד, שהרי הקדוש ברוך הוא וערגתו להריח תפוח זה. אשרי חלקו.

אשרי הוא מי שמתברך בבנים בעולם הזה
גבור בארץ יהיה זרעו וגו' (ק"ב, ב): [זוהר
 ח"ד מדרש רות (דף ק"ב)] גבור בארץ
 יהיה זרעו - אשרי הוא מי שמתברך בבנים
 בעולם הזה כדי שלא ילך יחידי לאותו
 העולם ולנעמי מודע לאישה איש גבור
 חיל ממשפחת אלימלך ושמו בעז וגו'
 (רות). רבי רחומאי פתח, (תהלים קיב) גבור
 בארץ יהיה זרעו. אשרי הוא מי שמתברך
 בבנים בעולם הזה, כדי שלא ילך יחידי
 לאותו העולם. בא וראה, בדגמא שיש
 באדם יהו"ה מלא, ומתפרש האור שלו
 למ"ה, כאן יש בגוף השם מלא יהו"ה,
 ומתפרש לעשרים ושתים אותיות, ועם
 מנצפ"ך הם עשרים ושבע. ואני אפתח לך
 דרך ישר. כמו שהוא דגמת אדם, שהוא
 מארבע אותיות, והוא אור גדול, כך יש
 בגוף ארבעה יסודות - אש ועפר רוח
 ומים, והם ארבעה כחות. ואלו הם: רוח
 הבהמית, ונפש הבהמית, והנשמה,
 והנשמה לנשמה. והם מצד השמאל.