

ספר זוהר השואה

דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון

אור הזוהר 562 ★ אדר א' תשע"ד

מפעל הזוהר העולמי

בנשיאות נ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

גרוכ"י הצריקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש



"הנה מלך יבוא לך
צדיק ונושע הוא
עני ורוכב על ח"י"

חלק ג

רבי שלום יהודה גרוס
האדמו"ר מהאלמין
נשיא מפעל הזוהר העולמי



וינוקבא, ולבסוף ננער, והמשיך את השיעור כרגיל, וכותב גם את אותו השיעור כתבת, אך לא היבנתי מאומה, רואים מזה שרצה ללמוד עם תלמידיו קבלה, ועל ידי זה זכה להיות גדול הדור, ולמד תורה לשמה, שאם לא לומדים זוהר הקדוש אומר הזוהר ומהרח"ו והרמח"ל, שזה לא תורה לשמה, והזוהר הקדוש כותב שאין להם חלק בגן עדן העליון, וזורקים אותו משם, ובא תיכף חזרה בגלגול וכן כתבו הגר"א ומהרח"ו זצ"ל, ואף אחד לא סיפר בדרשה את גדלותו האמיתית, ואף אחד לא אמר שילכו בדרכו, ללמוד זוהר הקדוש, ועדין לא מבינים על מה עשה ה' ככה, ומה רוצים מאתנו, וה' יתברך שולח לנו את צדיקינו גדולי הדורות שחזו מראש מה ה' רוצה מאתנו,

כידוע אנו חנוני הדור האחרון סוף הגלות לפני הגאולה, והגאולה הזאת אי אפשר שתבא אלא בלמוד התורה תורת הפנימיות, ברוך השם, הישיבות לומדים כל היום גמרא, אבל התורה היא פרד"ס פ'שט ר'מו ד'רוש ס'וד, כמו שכתב האור החיים הקדוש, (נח"ס), וכל מי שלא עוסק בארבעת חלקיה, עליו יוצאת בכל יום בת קול וצווחת "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה" (מהרח"ו). ולכן צריכים היום להוסיף בלימוד הזוהר הקדוש בכל הישיבות.

וכתב השלה"ק וזה לשונו: החבור מהזוהר היה עתיד להיות גנוז וכו' עד שגיבא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים, ובזכות העוסקים בוא משיח, כי אז תמלא הארץ דעה בסבתו, אשר זה תהיה סבה קרובה לביאתו. וזהו שאמר ובגינייה ושבבתם איש אל אחותו וכו', כדי שבזכות זה יגאלו ישראל, כשם שלא יגאלו ישראל ממצרים עד שהצריך הקדוש ברוך

אמנם כבר הבטחנו השם יתברך "כי לא יטש ידוד עמו ונחלתו לא יעזב: (תהלים פרק צד יד, כב) ויהי ידוד לי למשגב ואלהי לצור מחסי".

אבל אנחנו צריכים לעשות את שלנו

גם היום ה' שוב שולח לנו תרופה שהיא ללמוד הזוהר הקדוש, והיום כבר יש תרגום ופירוש של בעל הסולם, ומתוק מדבש, ותרגום פשוט, וכל אחד יכול ללמוד כמו שהרבי מזידיטשוב זי"ע אמר שכל ילד מגיל שמונה כבר ילמוד בספר הזוהר הקדוש.

והבטיח לנו משה רבנו בזוה"ק ברעיא מהימנא (פרשת נשא דף קכ"ד:) והמשפילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזוהר, מן זוהרא דאימא עלאה תשובה. באלין לא צריך נסיון, ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי. ויתקיים בהון, (דברים לב) יי בידד ינחנו ואין עמו אל נכר. עד כאן לשונו.

אני צועק לכם מקירות ליבי:

למה אנחנו מחכים?

האם לא מספיק סובלים עם ישראל צרות ואסונות מחרידים, כמה גדולי ישראל שנפטרו, ולפני שנה נפטר מאתנו הגאון הקדוש המקובל מורינו רבי שלום יוסף אלישיב זצ"ל, שהיה צדיק אמת, וממש בשנה האחרונה לחייו גילה לנו (והיה מודפס בעיתון) שכשהיה עוד ילד כבר ידע בעל פה את הזוהר וקבלה, ועזר לסבא שלו בעל הלשם זצ"ל לסדר את ספרי הקבלה לדפוס, וכן כתב אחד מלומדי השיעור שלו בתפארת בחורים, וז"ל: באחד השיעורים באמצע השיעור בגמרא, התחיל מרן זצוק"ל להסביר את הגמרא על פי קבלה, והזכיר את המושגים "דוכרא



הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גאלה העתידה לא תהיה הגאלה עד שיזכו לתוספות הקדשה הזו, והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה בה. (ש"ה, עשרה מאמרות, מאמר ראשון). וכן כתב הגאון מוילנא. (אבו שלמה פרק י"א אות ג') הגאלה וביאת המשח תלויים רק בלמוד הקבלה. ובישעיה (וי ט) כתב, שהיצר הרע עושה שלא ילמד קבלה, כי יודע שעל ידי למוד זה ישוב האדם בתשובה שלמה, ובספר הקנה כתב על דברי הנביא מלאכי (גי י"ח) "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו" עובד אלקים הינו העוסק בתלמוד ובוהר. לא עבדו - העוסק בתלמוד לבד ואינו עוסק בוהר. (רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, מהרצ"א, מעני גנים, פ"א אות ב'), זהו הברור האחרון לפני קיום הנבואה (שם, כג) "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא". כי השם יתברך מחכה ומצפה שכל היהודים ילמדו זה"ק, ובזה יתלקטו הניצוצות הקדושים, ולא ידח ממנו נדח, ואז יגלה ויופיע מלך המשיח וילמד לכל ישראל את סודות התורה, מה שלמדו עכשו, ולא הבינו. ובספר יסוד ושרש העבודה (שער הניצוצות) כתב, וזה לשונו: אחי ורעי, אם כל כך גדולה לשמים שיאו ומעלתו, וכמה תקיף חילא דהאי אילנא רברבא של למוד ספר הזוהר הקדוש, ושרש בארץ גזעו לשלח רצוצים הפשי מן הגלות המר, האיך לא יתלהב לב האדם להעיר און, לשמוע כלמונים, לקבע שעור קבוע בכל יום בזוהר הקדוש ובתקונים ושאור ספרי המקבלים וכו', עד כאן לשונו.

ועכשיו תשמעו את החידוש:

כל אחד שלומד דף היומי ש"ס יקבל על עצמו להשתדל ללמוד גם דף היומי על ספר הזוהר הקדוש.

רבתי זה החידושים הגדול של הכנס!

ברוך השם שזיכו אותנו להוציא לאור את זוהר הש"ס המסדר ללמוד דף זוהר עם דף היומי ש"ס. ומניה ומניה יתקלס עילאה, דהינו למוד הש"ס והזוהר הנגלה והנסתר חבור תורה שבעל פה, ובזה נקים מצות גדולי הדור: מן מאור ישראל הרב עובדיה יוסף שליט"א, עם הרב הראשי שלמה משה עמאר, והרב משה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף, והרב בנימו שמואלי ראש ישיבת המקבלים נהר שלום, והרב ציון בוארון, חבר בית הדין הגדול בירושלים, והרב רבי מאיר שטרן אב"ד מירון שליט"א, בקריאה של חבה: להרבות באחדות באהבת ישראל ולכל איש ישראל, שיקבל עליו לקרא לפחות דף אחד של זוהר הקדוש בכל יום.

נסיים מאמר זה בשני מעשי רב:

א. בשוב מרן ה"חפץ חיים" מאחת הכנסיות הגדולות של אגודת ישראל שהיה אחד מקברניטי מועצת גדולי התורה שלה, עצרו הרב יהודה לייב פישמן מיימון מראשי ה"מזרחי" דאז. בלא היסוס, בחציפות, ובעזות פנים פנה אל מרן ה"חפץ חיים" ואמר לו: "אחרי שכבודו שמע שם לשון הרע, מחוייב הוא עכשיו לשרוף את ספרו "שמירת הלשון"... מה שמראה שבכל הקשור לשימוש רבני הציונות הדתית בתירוץ "לשון הרע" כנגד דעת התורה של גדולי ישראל, אין חדש תחת השמש וכאז כן היום...אגב, שנים אחר כך פרסם הרב פישמן דברי נאצה נגד גדול הדור מרן הגרי"ד מבריסק תוך כדי שהוא מאשימו בתואר..."מבזה תלמידי חכמים".

ב. ובספר "קול חוצב" (תולדות מרן הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון) מובא כי פעם בדרשה שנשא בתל אביב, היה אחד מראשי הישיבות הציוניות מרכז הדרשה, ורבי שלום הכהן שבדרון שבדרך כלל דבר כנגד שיטות, ולא כנגד אנשים, דיבר קשות מאד (עיי"ש).

וכך מספר אחד מהנוכחים, שבאו לרב אחרי הדרשה ושאלה נוקבת בפיהם: "הרב שבדרון, אפילו אם דברך נכונים, אבל אחרי הכל הוא תלמיד חכם. אחרי הכל יש בו תורה ומעשים - האם מותר לדבר בצורה כזו?"

רבי שלום חייך, ביקש דף. מיד הבאנו לו נייר, והוא הוציא עיפרון וצייר עגול ועוד עגול בתוכו. לאחר מכן פיצל את הטבעת החיצונית לחלקים אחדים, וכתב בעיגול הפנימי: אפיקורס. ובחלקי הטבעת כתב: אוהב ישראל, בעל רגש, תלמיד חכם, בעל חסד, מתמיד וכו'. אז הרים את עיניו הפקחיות, הביט ושאל בכאב: נו, מה אמרתם - שהוא תלמיד חכם? בעל רגש? מתמיד? אוהב ישראל? בסדר, אני מסכים: עכשיו תקראו מה שכתוב בעיגול בכל צדדיו. תקראו את הכל מהאמצע: אפיקורס תלמיד חכם, אפיקורס מתמיד, אפיקורס בעל רגש, אפיקורס בעל חסד, אפיקורס אוהב ישראל. יותר לא דיבר. אנחנו הסתלקנו... עד כאן.

ג. כבר ביארנו בכמה מקומות שמי שלא לומד זוהר הקדוש בחיים חיותו אפלו יש בידו כל מעשים הטובים שבעולם השרפים בעלי שש פנפים שורפים את נשמתו בכל יום ויום - וקודם הגאולה הרבנים והתלמידים שלהם שלא רוצים ללמוד זוהר הקדוש ומחזיקים בחטא הערב רב ימחקו מן העולם (תיקוני זוהר תיקון י"ג), ורק אלו שלומדים זוהר הקדוש יזכו להגאולה השלימה (זוהר, חסד לאברהם)