

# ספורי הזוהר

בְּלִשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ

מְלֻקֵט מִכָּל סִפְרֵי הַזוהַר הַקּוֹדֶשׁ  
לְתַנּוּא הַאֲלוּקִי רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּר יוֹחָאִי וְעִי"א



## אור הזוהר - ספורי הזוהר גליון 75



האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א  
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ההפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

### הצלתו של רבי אלעזר מהשודדים

(זוהר ואתחנן רסג-רסד)

**"ותפקחנה עיני שניהם"** (בראשית ג). (בצורת) (בדפוס) העולם הזה, מה שלא היה קדם שהיו משגיחים ופוקחים למעלה, לעתיד לבא כתוב (ישעיה מב) "והולכתי עורים בדרך לא ידעו" וגו'. עתיד הקדוש ברוך הוא לפקח עינים של אנשים לא חכמים, ולהסתכל בחכמה עליונה ולהדבק במה שלא נדבקו בעולם הזה, כדי שידעו את רבונם. אשרי הצדיקים שיזכו לאותה חכמה, שאין חכמה פאזתה חכמה, ולא ידיעה פאזתה ידיעה, ולא דבקות פאזתה דבקות.

**עד** שהיו הולכים ראו אותם ליסטים הולכים אחריהם לקפח אותם. הסתכל בהם רבי אלעזר. באו שתי חיות שדה והרגו אותם. אמר רבי אלעזר, ברוך הרחמן שהצילנו. קרא עליהם, (משלי ד) "בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל", וכתוב (תהלים לא) "כי מלאכיו יצוה לך" וגו', וכתוב (שם) "כי בי חשק ואפליטהו".

**רבי אלעזר ורבי חייא** היו הולכים בדרך. אמר רבי אלעזר, כתוב (בראשית ג) "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור". וכי עד עכשו מפשטים היו מאותו העור? כן. אלא כלי לבושי כבוד היו. אמר לו רבי חייא, אם כן לא ראוי להם אפלו כתנות עור. ואם תאמר שעד שלא חטאו הלבישו אותם - לא. אלא אחר שחטאו כתוב (בראשית ג) "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנו עור וילבשם" וגו'.

**אמר** לו, כן זה בודאי. בהתחלה היו כמו שלמעלה, ומפשטים מהגונים שלמטה, והיה האור העליון סובב עליהם. אחר שחטאו החזירם בצורות העולם הזה, והעביר מהם הצורות שלמעלה. מה כתוב? "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם", מצורת העולם הזה. כתוב (שמות כט) "[ואת אהרן] ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת". שם כגון עליון, כאן כגון תחתון. שם כתנות שש, כאן כתנות עור. ואף על גב שפך הוא, היפי של אותם לבושים עלה על הכל.