



ספר זוהר חנוכה

נתניה גר ז' דחנוכה כסלו תשע"ב לפ"ק



אור הזוהר 499 * כסלו תשע"ד
מפעל הזוהר העולמי
 מפעל הזוהר העולמי
 בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911
 גדולי הצדיקים ואומרים ללמוד זוהר הקדוש



עוסקים בדברי האדרא, "אתערטר" בא רבי שמעון מעטר כמלך בעטרותיו בראש, ויושב בגנון, עכל"ק (הצה"ק רבי אברהם אזולאי, הצה"ק רבי אברהם גלאנטי זי"ע"א, "אור החמה" קכ"ג ע"ב). וכל אחד שעוזר לפרסם את תורת רבי שמעון בן יוחאי ע"ה, רבי שמעון בא ויושב איתו ועוזר לו ברפואות וישועות ובכל אשר יפנה יצליח.

רק יחידי סגולה זוכים להיות שתפים במפעל הזוהר הקדוש

אספר ספור נפלא עם הצה"ק רבי ר' אלימלך ואחיו רבי ר' זושא זי"ע. שניהם הלכו יחדיו לאסוף כסף לפדיון שבויים, הם הגיעו לבית אחד של עשיר גדול מאד. העשיר הזה הכניס אותם לביתו בכבוד גדול ונתן להם כסף משמש מאד, כמו בימנו חמשה אגורות בלבד. [המטבע הזאת היה נותן לכל אחד שבא לקבץ צדקה, וכלם זרקו לו את זה חזרה בפנים. לכן שנים רבות שהכסף הזה לא הלך ממנו, ונשאר אצלו, וכל פעם שמקבצי הצדקה יצאו מהבית, העשיר היה עומד מאחורי הדלת לשמוע איך מקללים אותו ומדברים עליו כל מיני דבורים גרועים]. כשהצדיקים הקדושים האלו יצאו, אמר הרבי ר' זושא לרבי ר' אלימלך זי"ע, מה נעשה הוא לא ברשימה! העשיר שומע דבורים כאלו, פתח את הדלת ושאל אותם: מה זה שאמרתם שאני לא ברשימה? האם אתם עשיתם טעות שבאתם אלי, זאת אומרת שאני לא ברשימה לבוא אלי לקחת כסף?

הצדיק עונה להעשיר, לא, לא. לא על הרשימה בארץ דברנו, רק על הרשימה בשמים. כי בשמים יש רשימה מי שיש לו הזכות לתת כסף לצדקה הגדולה הזאת של פדיון שבויים שאנחנו אוספים, וזה דבר גדול מאד, וחשבנו שאם נתתם

שם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. בדחילו ורחימו. ליחד שם י"ה ב"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל. ויהי נועם אדני אלהינו עלינו. ומעשה ידינו כוננה עלינו. ומעשה ידינו כוננהו. בשם ה' נעשה ונצליח

ברוכים הבאים בשם ה'. ברשות מזפי הרבים המקרבים את אחינו בני ישראל לאבינו שבשמים על ידי למוד הזוהר הקדוש, וברשות משפחת רחמים החשובה שליט"א שארגנו את הקבוץ הקדוש הזה, וברשות כל הקהל הקדוש הזה.

הדרשה הזאת לזכות ולרפואה שלימה של ר' שבתי חיים בן שרה, ורחל בת שרה לרפואה שלימה בקרוב ממש אמן

בזכות האסיפה הקדושה הזאת ישלח הקדוש ברוך רפואה שלמה מן השמים להם ולכל עם ישראל וכל זה מרמו בשמו:

הגימטריה של שבתי חיים בן שרה = 7331 בשורות טובות

בזכות הדרשה והתעוררות ותיקון המעשים שנעשה על ידי הדרשה הזאת נשמע ונתבשר "בשורות טובות" ויהיה להם רפואה שלימה במהרה בימינו אמן.

הגימטריה של רחל בת שרה = 5411 בגימטריה בריאות אהבה ואושר

בזכות הדרשה הזאת יהיה לה רפואה שלימה בריאות אהבה ואושר במהרה בימינו אמן.

הרשב"י זי"ע יושב אתנו בלומדינו תורתו בספר "אור החמה" כתב, אפילו עוד היום אתר שנפטר רשב"י מבינינו, כל זמן שאנו



מטבע פזאת, זאת אומרת שאתם לא ברשימה הזאת בשמים, ואין לנו שום תלונות עליך חס ושלום, דברנו רק מה הולך בשמים.

העשיר אומר, אם מדבר על רשימה פזאת, אני רוצה לדעת כמה כסף אתם צריכים בשביל הפדיון שבויים?

ענו לו סכום גדול מאד... העשיר אומר אני רוצה לתת לכם את כל הכסף שאתם צריכים בשביל המצוה הגדולה הזאת, והולך ומביא כלי גדול של חתיכות מטבעות של זהב, ורוצה לתת את כל הסכום, הצדיקים אומרים לו, סליחה, אנחנו לא יכולים לקחת את כל הסכום רק חצי מהסכום שאנחנו צריכים, כי יש ברשימה עוד הרבה יהודים שצריכים לזכות במצוה הגדולה הזאת, וקבלו רק חצי מהסכום.

מהספור הזה אנחנו רואים מוסר השכל, שלא כל אחד יכול לזכות למצוות גדולות כאלו, להביא את המשיח, וכמו שכתב הרבי מקאמאנא זי"ע, שלזכות לדברים כאלו, צריכים הרבה לבכות להשי"ת שיזכו להנצל מהערב רב, ולעשות הכל רק לשם שמים, לזכות את הרבים, זכיות כאלו לא מחלקים בחנם, ואפילו אלו שמזכים את הרבים, אם לא מתפללים ובוכים לה' לא זוכים לדברים גדולים כאלו, וב"ה שמשמים זיכוי לנו להוציא לאור הספרים החדשים של זוהר השבת 5 פרקים, ומי שלומד בהם רק קצת זמן יכול לחזור בתשובה, כי רואה את האמת של החיים, ורק צריכים להדליק את הנשמה של היהודי, כי כל ישראל קדושים, ובגלל זה עשינו ספרים שמי שלומד בהם רק קצת, כבר יקבל את הזריקה הראשונה ויבין את המצווה הגדולה של אהבת ישראל שזה היסוד של כל התורה כולה, והרבה מדברים מאהבת ישראל, אבל בכלל לא משיגים מה זה אהבת ישראל אמיתי, ואפילו הדרשנים והרבנים לא יודעים מה זה אהבת ישראל, ובספרים אלו תלמדו מה זה אהבת ישראל אמיתי, וזה כבר מספיק שהנשמה שלו תבין מה חובתו בעולמו, בספרים אלו יש לכם קוט מפל ספרי הזוה"ק עם באור בעל הסלם זצ"ל על עניני מעלת אהבת ישראל, וזיכוי הרבים, קדושת השבת, חיזוק הדת, ועוד.

לזכות לדברים גדולים כאלו, זה לא פשוט, לא מחלקים את הזכיות האלו בחנם, צריכים הרבה לבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב ברש"י (במדבר פרק כב פסוק לה) "לך עם האנשים" - (במדרש רבה) בדרך שאדם רוצה לילך בה, מוליכין אותו. ובמהרש"א ביאור פירוש מוליכין, מלשון "מלאכים".

וברשון הזוהר: "כד בעי בר נש לאתדכייא כמה אנון דמזמנין ליה". וכן כתב החפץ חיים זי"ע בספרו שמירת הלשון בשער התבונה, שכפי

רצון האדם כך מוליכים אותו, אם רוצה להיות צדיק, מביאים לו מלאך שמנהיג אותו צדיק, ואם רוצה להיות חסיד מביאים לו מלאך שמנהיג אותו חסיד. (ומאריך בזה, עיי"ש).

צריכים לדעת שכל דבר טוב, ובפרט דבר כזה שכל העולם וכל הגאולה תלויה בזה, ישנן הרבה מניעות, אבל עם רצון חזק יכולים לעבר על הכל, ויכולים להגיע לכל מה שרוצים באמת עם סיעתא דשמיא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש "כד בעי בר נש לאתדכייא כמה אנון דמזמנין ליה", והפרוש, כאשר בן אדם רוצה להשתחרר כמה מלאכים עוזרים לו, שהשם יתברך שולח לו מלאכים קדושים ללוות אותו ולסייע בעדו.

ולומדי הזוהר נקראים מזכי הרבים הכי גדולים בעולם שהם מטהרים נשמתם ונשמת כלל ישראל, ומצילים את עם ישראל מכל גזרות קשות ורעות ברוחניות ובגשמיות, בוודאי כחם רב ועצום וברכתם עושה פרות ותפלתם נשמעת.

והיות ואנחנו לומדים פעת תורת הרשב"י, יעתר בעדינו שיהיה להם רפואה שלימה ושנזכה כולנו לכל הברכות שברך הקב"ה את אברהם אבינו.

בואו ונקיים דברי הרע"א מהימנא [הוא משה רבנו ע"ה] (זוהר פנחס רי"ט), שמצוה אותנו ללמוד זוהר הקדוש דיוקא, שתורת הרשב"י מאיר עד סוף הדורות, וצריך ללמוד ולא לתת מנוחה לקדוש ברוך הוא עד שיגאלנו.

מורי ורבותי יהודים יקרים! הזמן הולך ואוזל, ששת אלפים שנות בריאת העולם הולכים ומסתיימים עוברים, חולפים ביעף חיבים אנו לעצור ולהתבונן: נחפשה דרכינו ונחקורה, על מה ולמה כל יום שעובר גרוע מחברו? מדוע התורה הנלמדת, כבכיול אינה מגינה ומצילה מפל הפגעים הרעים. למה השכינה בוכה ומללת וצועקת ואנחנו לא נושענו?

איתא בתקוני זוהר, (תיקון מג'): ועוד מי שגורם שתסתלק הקבלה והחכמה (זוהר, פנימיות התורה). מתורה שבועל פה ומתורה שבכתב, וגורם שלא ישתדלו בה, ואומר שאין אלא פשט בתורה ובגמרא (לומדים רק פשט התורה והגמרא כל היום, והמבין בינו), בודאי הוא יסלק את המים מההוא נהר ומההוא גן, אוי ואבוי לו, טוב שלא נברא בעולם, ולא ילמד אותה תורה שבכתב ושבועל פה, ונחשב לו כאלו החזיר את העולם לתהו ובהו, וגורם עניות בעולם וארך הגלות!!! ובתקון ל' איתא: "אוי לאלה שעובדים את השכינה ביובש, ולא משתדלים בלימוד חכמת הקבלה, אבוי להם שגורמים עניות, וחרב ובהו (מלחמות) והרג ואבדן בעולם, ומסלקים את רוח המשיח".

לימוד הזוהר בכל זמן ועת

מפעל הזוהר העולמי
 כבר דאג עבורך ללימוד
 הזוהר בכל זמן ועת,
 לכל מועד ומועד,
 וכבר יצאו לאור:
**זוהר לראש השנה, יום
 הכפורים, סוכות, חנוכה
 ופורים ופסח**

