

על פי שני עדים... יקום דבר

(נעתק מהטיפ כלשונם ממש, ואנו מקווים לפרסם עוד בקרוב)

בקונטרס הזה אנו מדפיסים סדרה של גביות עדות ממה שמעידים אנשים נאמנים שעברו שבועה מדורי גיהנום אצל הרב העלבראנס, מנהיגו של ה"קולט-ראביסטעווע". ועי"ו יתברר לכל אחד בבירור גמור האמת לאמיתו, שהעלבראנס הזה, שמחויק אותו למשיח, הוא השבתי-צבי בדורנו. והתועלת שיצא מהקריאת הקונטרס הזה הוא: שכל איש אשר עמדו רגליו על הר סיני, ואשר בוער בקרבו עדיין ניצוץ של יראת שמים, יזהיר את העם להולכים בסמיית עיניים אחר פיתויי שוא של הס"מ וכת דילי", האורב לנפשות נקיות וטהורות, להגבילים מלהלכד ברשת משיח השקר ולהשמר ממצודתו אשר פרש אורב הנשמות, שלא להיגרר אחרי, שכל התנהגותו אינו אלא סילוף וזיוף וסמיית עיניים, כמו השבתי-צבי בדורו.

דאקאמענט 1

הסיפור הזה קרה בערך לפני שלוש שנים.

גברת קליין הגיעה לארץ ישראל, לעשות לי שדוך עם בחור של הקהילה של הרב אלבראנץ. היא הגיעה למכון של בעלי תשובה, ושם אני הייתי עובדת, ואמרו שצריך בחורה חכמה וכו', שידוך בשביל בחור עילוי גדול בקהילה שלהם. הרבנית שלי התקשרה לארה"ב, דיברה עם אלבראנץ, הוא נשמע אדם מאד חכם מאד הגון, דרך הטלפון אי אפשר הרבה לדעת, והרבנית שלי דיברה אתי ואני הסכמתי. אמרתי אני מוכנה לנסוע לבדוק אם זה נראה לי.

באמת, גב' קליין פגשה אותי בשדה התעופה בארה"ב, והדבר הראשון ראיתי שהם אנשים לא הוגנים, כל מי שנמצא אתו בקשר, הם אנשים ש... הוא אומר להם מתי לשקר, מתי לגנוב, מתי לעשות דברים, ממש נגד ההלכה.

וזה אני אספר בהמשך, כל מיני דין ודברים שהי' לי אתו, שהוא הוכיח לי כביכול שאני טועה והוא הצודק. אמרו לי שישלחו לי כרטיס טיסה הלוך וחזור, ולא קיבלתי כרטיס טיסה. אני שלמתי מכסי כרטיס הלוך, ושמה כמובן שגב'... שלמה לי כרטיס לארץ ישראל, כי לא קבלתי לא כרטיס הלוך ולא כרטיס חזור, רק שקבלתי שם מנה גדושה גדולה ולחזור ממש עם צער גדול אחרי כל העגמת נפש.

באמת הגעתי לארה"ב, לקחו אותי לווייליאמסבורג, לגב'... שלקחה אותי לארח אותי אצלה בבית, ולמחרת בבוקר מוקדם נסעתי למאנסי לפגוש את הבחור, אבל במקום לפגוש את הבחור הייתי אמורה לפגוש את הרבי, הרבי אלבראנץ, הצדיק הגדול, קרוב לשמונה שעות בערך, אם אני לא טועה, שיחות שתי וערב אל העבר שלי ועל ההווה ועל העתיד שלי, מה הי' אתי מי אני מה אני מי הוא ומה הוא הרב אלבראנץ מה הקהילה שלו ולמה הם שואפים, ומה הם רוצים ומה המטרה שלהם והוא המנהיג והוא גדול מאד, והוא יביא את המשיח ולעשות גאולה לעם ישראל, והוא עושה תיקון לנשמה ולנפש.

הדיבורים שלו היו מאד מעניינים, והי' נשמע מאד מיסטי, והרגשתי שזה... באותו רגע לא חשבתי הרבה, שמונה שעות לדוש לבן אדם על השכל אחרי יום של טיסה, הכל הלך כל כך מהר, והי' נשמע לי מעניין, לא חשבתי לרגע שיש משהו פסול, כי אני הכרתי אותו בארץ ישראל, שהוא עבד או ב"ערכים", חשבתי שהוא, הכל הולך בדרך הישרה, עוד לא ראיתי את הסטי".

ממש לפנות בוקר פגשתי את הבחור, אני לא ידעתי איך הי' מותר, אני חשבתי שאני מתעסקת עם אנשים... הוא קרה לעצמו מין סאטמאר מיוחד כזה, שמה פתאום באמצע הלילה לפגוש בחור, אולי זה לא צנוע. אבל כנראה אצלהם הכל מותר, פגשתי אותו ממש כמה דקות ספורות, אני לא זוכרת בדיוק, אולי עשר דקות רבע שעה משהו כזה, בערך, אני דיברתי יותר, ראיתי

שהבחור לא כל כך מדבר, חשבתי אולי הוא צדיק גדול שאולי הוא לא מדבר, הוא דיבר כמה משפטים וממנו לא הספקתי לדעת שום דבר, אני זוכרת עכשיו שהרביצין נכנסה אלינו גם בדקות האלה, אשתו של הרבי, נכנסה לפגישה, זה עשה קצת מבוכה, לא נעים, היא נסתה לעזור לנו לדבר, אני לא יודעת מה הי' המטרה שלה.

הפגישה לא נתנה לי הרבה אבל הי' לי מין תחושה שאולי זה השידוך שלי, כי הוא כל כך הכניס לי בראש שהוא בחור כל כך חכם, הוא בא ממשפחה של... אבא שלו רופא, אמא שלו מנהלת של בית-ספר וכו' וכו', הוא בא ממשפחה של צדיקים והוא עילוי, חשבתי שבאמת הכל הולך למישרין.

אני רציתי להיפגש עוד, אמרו שלא נפגשים יותר. וקצת התמי' אותי, כי רציתי להכיר אותו, אני הלכתי להתחתן עם בן אדם שאני לא מכירה, בקושי ראיתי אותו כמה דקות, אבל הרבי אמר לי כל מה שאת רוצה לדעת את יכולה לדעת ממני. אז באמת שאלתי המון שאלות, וכבר הי' בוקר כמובן. ישנתי אולי חצי שעה שעה, ולא הספקתי עוד להבין מה קורה אתי, אני הייתי בדרך חזרה לווייליאמסבורג, כנראה זה השיטה שלהם, אם הם רואים בן אדם שהוא קצת חוקר וקצת מבין, וקצת רוצה לדעת עליהם, הם לא נותנים לו את ההזדמנות להבין מה קורה, שיהי' מטושטש עד שיצודו אותו, כי מהרבי... הוא יכול לצוד את האנשים, אבל מהבחורים אולי אפשר להבין דברים שגויים, אז הוא פחד שאני אבין דברים שגויים, הוא אמר זה בדיוק הבחורה שרציתי בשביל גאלדמאן, את בחורה חכמה, מבינה, וגם כך אני יכול לפתוח סניף בית ספר לבנות, וזה המגמה שלי לעתיד, לפתוח בית ספר לבנות, משהו ברמה גבוהה, ולעשות גם אוכל לבד, הכל לבד, כי אני לא סומך על שום כשרויות, אני לא סומך על שום דבר, ואת אחד מהכלים שיהיו פה בעתיד להמשך הקהילה.

אני חזרתי ממש בבוקר מוקדם לווייליאמסבורג, והתחילו ההכנות לחתונה. אמרו לי שיקנו לי כל מיני דברים, לקחו אותי לקניות, וכל מיני דברים, ולמעשה הכל הי' שקר, אמרו שהזמינו לי חדר שינה למשל, או רהיטים, או כל מיני דברים, והתברר לי שזה הי' סתם תרגיל, כי כשהתחתנתי, אחרי שבוע הביאו לי כל מיני דברים מיד שני', הי' איזה משאית שמכירים איזה נהג והוא הביא לי כל הדברים, הכל הי' יד שני', טוב זה כבר הי' בשלב הרבה יותר מאוחר.

לפני החתונה אני הרגשתי ספקות עם עצמי, שזה נוגד את הדרך שלי, אני רוצה להכיר את הבחור, אני רוצה לדבר, אני רוצה לדעת איפה אני הולכת. ואני לא באתי מבית שמורידים את השיער, גם הי' קצת קשה, ורציתי להבין ורציתי להיות מוכנה לקראת מה אני הולכת.

אני חושבת שאת טועה, ... איפה שנפלת, את נשואה לאחד שכל היום עושה כסף.

זה כבר הדליק לי נורה אדומה. פגשתי שמה שתי ישראליות ב... איפה שגרתי, ובאמת הם היו לעזרתי, וכנראה הראתי לבעל, לאותו אחד שהייתי נשואה, שאני יש לי שאלות, ואני רוצה שיבוא הביתה ואני רוצה לדבר אתו.

מאז שהתחלתי לדבר אתו אני גיליתי שאין לו דעת צלולה, הוא לא מדבר מתוך עצמו, הוא מדבר דברים לא ברורים, לא מובנים, הוא כמו חי בתסכול, הוא פשוט מאד מאופנט, הוא לא מדבר מה שהוא רוצה לדבר, הוא מדבר מה שאומרים לו לדבר, כי יום אחד הוא חי' מדבר ככה, וביום השני אחרי שהי' הולך לרבי לספר לו את השאלות שלי אז הרבי חי' מדריך אותו מה לענות, שהוא עשה טעות והוא לא דיבר נכון. הוא אוהב לדבר מתוך עצמו דברים אמיתיים, וכשהי' הולך לרבי, הרבי חי' מדריך אותו איך לדבר אתי.

לאט לאט הוא התחיל לדבר אתי מאד בקשיחות ומאד בתקיפות, והי' מנסה להשתלט עלי, אבל כשאני גיליתי שאני נמצאת במקום של אנשים, אולי אפילו קצת מסוכנים, כי קבלתי קצת אימים, אז אני התחלתי מיד מאחורי הקלעים לגשת לרבנים שיעזרו לי.

אחד הרבנים שהגעתי אליו זה הרב טאובער, שהוא חי' בסיפור ואפשר לשמוע ממנו עדויות איך שהוא חי' מופתע מאד מאד מכל הסיפור הזה, איך אני בכלל נפלתי לתוך המקום הזה של הבית משוגעים, כך הוא קורה לזה. הוא אמר חבל על כל רגע למשוך במקום הזה, וצריך לגמור את הסיפור כמה שיותר מהר. כי מי שמגיע לשמה זה רוב האנשים שהוא ממש משתלט עליהם.

והרב טאובער ממש עשה חסד גדול בשבילי, והוא הגיע, הוא ביקש מהרב העלבראנץ לדבר אתו להציל את הווג האלה, למה הרב העלבראנץ חיתן אותנו כל כך מהר, והוא גם עמד על זה שאנחנו נתגרש מהר מאד. הוא לא נתן לנו את הציאנס לנסות לחיות, לא חיינו, לא חי' בינינו כלום שום דבר. הרבי הוא חי' המתווך שלנו, אני התחתנתי באמת עם העלבראנץ, לא עם הבחור שהתחתנתי. כמובן שהרב העלבראנץ אוהב לדעת דברים אישיים, שואל שאלות שאני מאד מאד התפלאתי, איך הוא שואל כאלה דברים. למשל הוא חי' שואל אותי, על המי, ט', ימי נ', שאלות ממש אישיות, שאני הרגשתי בושה גדולה, ואני צריכה לציין שאני הגעתי לשיחות אצל הרבי כמה ימים אחר הנישואים שראו שאני שואלת יותר מדי שאלות והיו מתחילים לפחד ממני, שאני לא יעשה באלאגאן, בפרט שהרב טאובער חי' בתוך הסיפור, ופחדו שאני אלך ואפרסם את זה ברבים, והוא גם ככה כבר חי' בסיפור גדול עם הבתי משפט בגלל הילד שהוא חטף, אז הוא פחד שאני גם אפתח את הפה שלי, והוא אמר שיש לי פה גדול מאד, ואני מסוכנת, שאני יכולה להזיק לו מאד, אז הוא ממש איים עלי, אני הגעתי אליו באחד הפעמים, כמובן שכשמדברים אתו יש וילון מהתקרה עד הרצפה, זה עומד על אמצע השלחן, והוילון, הרבי יושב בצד אחד של השלחן ואני בצד השני של השלחן, אני תמיד הייתי תמיד מסתכלת לכל הכיוונים של החדר אולי יש מראות, אולי יש שם אלקטרוניק, חי' לי חשוד, הכל חי' נראה לי מסתורי, ואני הייתי בטוחה שאני חי' במסתורין גדול, ואני מודה להקב"ה שלא נפלתי עמוק בתוך המקום הזה ואני נתעוררתי מהר מאד.

הרבי חי' מנהל אתי שיחות שעות על גבי שעות, שעות על גבי שעות בטלפון, אם אני יכולה להגיד ארבע או שש שעות זה לא גוזמה, ממש שעות על גבי שעות, אני הייתי יושבת בויליאמסבורג והוא חי' יושב במאנסי חי' מנהל אתי שיחות בטלפון, והוא חי' מראה לי איך שהקהילה שלהם זה קהילת קודש, וכל הרבנים היום בדור הזה אפס אחד גדול, כולל הרבי מסאטמאר הקודם, הרבי מסאטמאר היום, וכולם משתחווים לפניו, כולם באים אליו לבית שלו שמה במאנסי, ומבקשים ממנו ברכות ושיעזור להם איך לכוון את ההנהגות. זה חי' נשמע לי מאד יומרני אבל אני חשבתי שבאמת זה בסדר כי הוא אדם חכם שאין כדוגמתו, אני לא מכירה הרבה אנשים עם כושר שכנוע כמו שלו, אפילו אנשים חכמים יכולים ליפול ברשת שלו, וזה גם לא פלא שיכולים ליפול ברשת שלו כי היום הדור הוא כל כך חלש אנשים יש להם צרות, למשל באים אליו אנשים עם בעיות של שלום-בית. הוא יודע לקלוט נקודות ולעבוד על הבן אדם ולהראות לו שממנו הוא יכול לפנות את החיים שיהי' לו שלום בית, והכל חי' בסדר, וכל המטרה שלו זה איך ורק כסף, איך ורק כסף, הוא צד את האנשים ומוציא מהם את כל הכסף שיכול להיות להם, ושולח אותם לכל מיני שליחויות, ומראה להם, הוא מראה להם בספרים כביכול שהכל בדרך של קדושה וכמובן שאם בן אדם רוצה זה כתוב גם בספרים שהתורה או שהיא סם החיים או שהיא סם המוות, אז הוא לוקח את התורה בצד של סם המוות, הוא ממש עושה מהבחורים בדרך לאובדן ממש דרך לאובדן לא בדרך חי' בכלל.

אני התחתנתי, התחננה היתה מוזרה מאד, ביום החתונה שהי' חדר יחוד הוא אמר לבחורים לדפוק על הדלת עד שכמעט הדלת נעקרה מהמקום, לא נתנו לנו אפילו לדבר בחדר יחוד, אני פתאום ראיתי... חי' נראה לי שזה אפילו לא הבחור שאני הכרתי בו, סתם עשר חמש עשרה דקות שהייתי אתו בפגישה, אולי זה לא הבחור שעכשיו התחתנתי אתו, והכל חי' כל כך משונה, הכל חי' בכזה ספונטניות בכזה וזיזות.

טוב, החתונה היתה עד שש בבוקר, ממש עד שש בבוקר, וחזרנו הביתה וראיתי שהבחור עומד ומתנדנד בבית, עומד ומתנדנד, לא ידעתי מה עושים מה מדברים איך מתנהגים, אני התחתנתי עם חסיד ואני לא יודעת שום דבר, מה קורה? אז פתאום הצדיק החסיד הזה אומר לי פתאום, כבר אור בוקר או אני צריך ללכת למקוה ואני צריך להתפלל. חי' נראה לי מוזר, טוב באמת הוא הלך, לא יודע איפה שהוא הלך, הוא אמר שהלך ככה, לא הכרתי את המקום, ובאמת הוא הלך לרבי, הוא חזר אחרי הצהריים, ההורים שלי היו, והכל חי' נראה להם משונה מאד, אבא שלי אדם מאד מאד חכם, ולא נתנו לו הזדמנות לדבר אל הרבי, ולא נתנו לו את ההזדמנות לשאול שאלות ואפילו לא הזמינו אותו כדי שלא יעלה על כל דברים משונים.

ככה התגלגל הימים עברו, ומיום ליום אני גליתי שאני כבר איך אחד גדול.

כן, כמו שאני חוזרת ואומרת מיום ליום אני ראיתי שבאמת המצב הולך ומחמיר, יום אחד קבלתי טלפון מהחברה שלי והכרתי אותי ממש בדרך לא דרך, שהיא חושבת שראתה את הבעל שלי מסתובב ועושה שנור, אמרתי לה זה לא יכול להיות, התחתנתי עם בן אדם שיושב ולומד כל היום, הבעל שלי מלפנות בוקר עד מאוחר בלילה הוא רק יושב ולומד, היא אומרת לי, לא,

קונטרס הודאת בעל-דין

שוב פעם, הייתי מקליטה אותו, באחד הפעמים שהוא דיבר אתי קרוב לשמונה שעות, עד לפנות בוקר, הוא אמר לי שאני אגוז קשה מאד, והוא לא יכול לשכנע אותי להיות נכנעת לקהילה שלו וזה גרוע מאד, והוא נותן לי צ'אנס קצר מאד, שאם אני לא יכנע לקהילה פשוט מאד יקשרו לי ידיים ורגלים יכניסו אותי לתוך שק ויזרקו אותי לנהר.

כשאני שמעתי את זה כמובן שאני כולי רעדתי מפחד, אני אמרתי ש... ואז כבר שמעתי את החטיפה של הילד, אז אני אמרתי שאל תחשוב, אני לא מפחדת, שאם אתה תעשה לי כזה דבר, אתה גם פשוט לא יכול לעשות לי, כי האף.בי.איי. אחרי, אני אמרתי בתור הגנה כזאתי מי שהוא יודע הוא גר במקום מאד חשוד ומאד מאד מפחיד, כשעניתי מה שעניתי הוא אמר לי תקחי את הרגלים ותסתלקי מפה ואני רוצה שפחות מעשרים וארבע שעות יהי' פה גט, ואם לא יהי' גט, הסוף שלך יהי' סוף אכזרי.

אני ממש פחדתי, ובקשתי מאותו בעל שהייתי נשואה לו, שיקח אותי הביתה, זה הי' כבר ממש בשעות המאוחרות של לפנות בוקר, ועוד הי' חושך בחוץ, והי' מקום מסוכן בין גוים, ואיך אני אלך, ומה אני יעשה, והרב הלבראנג נתן הוראה לבעל שלי לא לקחת אותי הביתה, וכמוכבן שהייתי צריכה להסתלק משם כל עוד נפשי בי, ואני רצתי ברחובות כמו אחד שאחזו אני לא יודעת מה, ורצתי כל הדרך עם פרקי תהלים על הפה, ועד שהגעתי הביתה דרך חשוכה והיו כלבים בדרך והגעתי הביתה. פחות מעשרים וארבע שעות, למחרת, הגיעה משאית ורוקנה את כל הבית, חברה בבית ממול ראתה שמרוקנים את הבית אמרה לי בואי נרוץ מהר לבית שלך נציל את הבגדים שלך. באמת רצנו הביתה היא היתה חברה מאד אמיצה, שנינו נכנסנו והתחלנו לצעוק והתחלנו להקים היסטוריה, השכנים גוים יצאו והתחילו לעלות למעלה, כשהם ראו ככה הם נתנו לי לפחות את הבגדים שלי ואת התפצים האישיים שלי, לאשה הקודמת של אותו בחור הם גם את התפצים האישיים שלה גם כן לקחו ושרפו. את זה סיפר לי הרב אקשטיין. התעללו בה וממש עשו לה עוול גדול מאד, אותה בחורה שהתחתנה עם אותו בחור שאני הייתי נשואה אליו.

אני זוכרת שעברתי שם תקופה ממש אכזרית ונוראה, היו ימים שהיו באים בלילות והיו דופקים בבית כדי להפחיד אותי, וכדי לנסות לאלץ אותי להתגרש מהר ולסתום את הפה ולא לדבר, אבל ככל שראיתי שהם ניסו להלחם בי הי' לי איזה מין כוח פנימי לא להראות שאני נכנעת שאם זה עלה לי בגירושין ושמעתי שהרבה גירושין והרבה אכזריות יש שם, אז לפחות לעזור לאנשים אחרים שלא יפלו למקום הזה.

אני אישית מוכנה לבוא לכל מקום לדבר ולהגיד מה שיש לי להגיד את כל מה שעברתי שם, ואם אני יזכר בעוד דברים אני מוכנה להגיד את זה בפומבי אפילו בבתי משפט, איפה שירצו שאני ידבר אני מוכנה לבוא ולהגיד ולהעיד את זה בפניו שהוא אדם אכזר שאין כדוגמתו, וכל מעטה הלבוש שלו מעטה-מטעה, שיש הרבה אנשים שלובשים לבוש דתי בשביל לעשות כסף, ואני עכשיו נזכרת שקודם שאני אמרתי מעשה הסיגופים שלהם הוא אומר לבחורים שלו לא לאכול לעשות צומות לסגף את עצמם על העוונות של העבר, ובאמת הם בחורים רזים אפשר ללכת שם ולראות שכולם בקושי עומדים על הרגליים, רזים כאלה, בקושי מדברים בקושי זזים בקושי מצליחים לעשות משהו. והוא שמן

באחד הפעמים שהוא לימד אותי הלכות נדה הוא פשוט מאד, הוא הי'... אני אמרתי לו סליחה, אני רוצה לסכם את כל מה שאתה אומר בשביל לכתוב לעצמי נקודות בשביל שאני יזכור, וכל המטרה שלי היתה לכתוב את הנקודות האלה, כדי לבוא לספר להרב טאובר, הרב טאובר הי' מבקש שאכתוב נקודות ולבוא לספר לו מה המטרה שלו מה הוא רוצה, הוא הורס בתים, הוא מחתן אנשים ובתוך שבוע-שבועיים מתגרשים, ואפשר לברר את זה שיותר ממה שהוא חיתן אנשים הוא גירש אנשים, ואני חושבת שזה לא המעלה של רב בעם ישראל, המעלה של רב בעם ישראל זה לנסות לעשות שלום-בית ולא לגרש אנשים. הוא לפני שהוא מחתן אותם, המגמה שלו לגרש אותם, אני לא מבינה למה. הוא הוריד את הוילון והסתכל עלי, אני הייתי המומה. מה פתאום הוריד את הוילון, מה צניעות, הוא כל כך שומר על צניעות, הוא שם בד כזה ארוך וחסום שלא רואים שום דבר, ופשוט ברגע אחד הוא הוריד את הוילון וראה אותי, אז אמרתי לו הרבי, סליחה, בטח זה מותר להוריד את הוילון, אז הוא חייך לי, אני הייתי המומה אבל זו היתה המציאות, כנראה הכל עד גבול מסויים, עד הרגע שיש לו יצר הרע.

שאני לא אשכח לציין והי' לי קשר גם כן, אני כבר לא זוכרת את שמו, אחד שמגדל יתומים בביתו, אדם צדיק מאד, קוראים לו אקשטיין, כמונרו, הוא עודד אותי, עזר לי, אמרתי לו תראה נפלתי למקום הזה ואמרו לי שאתה יהודי שיכול לעזור לי. הוא אומר לי איך נפלת למקום הזה, קודם כל תבואי לבית שלי, הבית שלי פתוח את יכולה לגור פה, שלא תפחדי ושלא תבהלי, גם אלי הביתה באו ואמרו שישרפו ויהרגו ויעשו. לא צריך לפחד מהם לא צריך לדאוג מהם, ובאמת הם איימו עליו, והם עשו דברים כנראה של אלימות גם, הם לא דואגים לאלימות אם הרבי אומר להם אלימות! אז אלימות חד משמעית.

ואז כשאני סיפרתי לו כל מה שקורה אתי, הוא אמר לי כן אני צריך לספר לך עוד משהו אישי, שאחות של הרביצין (שוועגערין - גיסה) היתה מגיעה אליו כל יום לשיחות, אבל זה לא הי' שיחות, הוא הי' פשוט מתעסק אתה, כי הרביצין כנראה כבר לא מתאימה לו לא מספיקה לו, לא יודעת מה, והוא הי' מתעסק עם אחות של אשתו שהיא היתה בחורה צעירה, והוא איים עלי' שאף פעם לא תדבר, ואף פעם לא תגיד שום דבר, והוא הי' אומר לה שזה הכל בדרך של קדושה, ושהוא מתקן אותה, בזה שהוא עושה לה מה שעושה לה, ואחרי תקופה הוא חייב אותה להתחתן עם איזה בחור עשיר בשביל... אני לא יודעת מה הי' הסיפור שם בדיוק, את זה אפשר לשאול את הרב אקשטיין, הוא יותר כנראה בעניינים מה הסיפור, אבל כל המטרה שלי זה בעצם לספר, אין לו בעי' להיות בקשר עם נשים וזה מותר לו.

ודבר נוסף, סיגופים, עושה סיגופים שמה זה דבר מוזעזע מאד, זה הבעל שהייתי נשואה לו אני הקלטתי בזמנו ונתתי את הקלטת להרב טאובר, ואני לא זוכרת אם יש לו עוד את הקלטת הזאת או לא, אבל הקלטתי אותו כי הרב טאובר נתן לי גם קלטות ווואקמאן, הייתי מדברת עם הרב הלבראנג אני הייתי מקליטה אותו והוא לא הי' יודע, וזה באמת אני הייתי בפחד פחדים, אם היו תופסים אותי היו הורגים אותי במקום, כי אם חטפו ילד יכלו לחטוף גם אותי, כי הרבה אנשים לא ידעו ממנו, ובארה"ב לא היו לי הרבה חברות.

דבר נוסף שחשוב לדעת, שאם יבררו רוב הבחורים שיש לו שמה זה בחורים שהוא הכריח אותם מהארץ בדרכונים מזוייפים, את זה גם כן אפשר לברר אצל המשפחות של אותם בחורים, הם היו נגד הדבר הזה, פשוט מאד הוא צריך להקים לעצמו קהילה והוא מחפש כל מיני אנשים מסכנים, וככה הוא קיים.

בענין אחותה של הרבנית

שוב פעם, אני אמרתי, הוא הי' מתעסק אתה, הוא הי' עושה בה מה שהוא רוצה, ואמר שזה הכל בהיתר, הוא אמר לה שבוזה שהוא נוגע בה הוא מתקן את הנשמה שלה, את רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו. את זה שמעתי מהרב אקשטיין.

אני ראיתי כשהייתה מגיעה אליו הביתה היא היתה באה לבקר את אחותה את הרביצין, או היא היתה ממש נחטפת בפחד, היא היתה רצה אומרת לה שלום מנשקת אותה ובורחת, זה הי' באמת נראה לי מוזר, למה היא לא מדברת עם הרבי, כולם רוצים שיחה עם הרבי, אבל היא אף פעם... היתה תמיד בורחת.

אז הכל באמת הי' נראה לי מוזר.

אני חושבת שאפשר לדבר אם הרב אקשטיין, הוא יכול להוסיף הרבה, וגם כן הרב טאובר יכול להוסיף הרבה להסיפור. בזמנו הוא דיבר אם הרב העלבראנץ, כמה שעות הם ישבו ודיברו, הרב טאובר הרב שהוא ממש משוגע גדול, הוא חולה כבוד ורוצה פשוט מאד לשלוט על אנשים, הוא עושה להם שטיפת מוח, ומביא אותם למצב כזה שהוא החכם והם הטפשים, הוא הגדול והם הקטנים, וככה הדרך שלו, ואם הוא נפל למציאות כזו שנפל בכלא כמה שנים זאת אומרת שהוא לא אדם זכאי, ואני זוכרת שהוא אמר שאם הוא יגיע לתיקון הזה, ככה הוא קרא לזה, להגיע לכלא, כשהוא יצא מהכלא הוא יביא את הגאולה לעם ישראל.

אני שמעתי שלפני כמה חודשים הוא השתחרר, אני לא יודעת למה הגאולה עדיין לא הגיעה. אני זוכרת, אני שמעתי את זה באוזניים שלי, שיום אחת הוא עשה שיעור לקהילה, הקהילה מונה בסך הכל ארבע חמש נשים היינו, וזה כל הסיפור. אז במילים האלה הוא אמר שברגע שהוא יצא מהכלא בשנים שהוא ישב בכלא הוא יעשה תיקון לכל העולם, הוא יעשה ניצוצות לכל עם ישראל, הוא דיבר דברים כל כך קבליסטיים כאלה שהנשים כל כך טפשות שמה שאם הם יושבות שמה סימן שהם טפשות גדולות, והם לא הבינו, אני כל מלה מה שיוצאת לו מהפה אחרי שקצת התפקחתי הבנתי שזה הכל שטות אחת גדולה, למותר לציין שהוא הי' יושב אתי שש-שמונה שעות כל לילה ומלמד אותי גמרא וזוהר, כשיטה שלו כמוכן שאני יכנע לקהילה וכרוב רחמי של הקב"ה כשראיתי שהדברים נגד התורה כי אם הוא מרחיק את האשה מהבעל והיום לא צריך שתלכי למי' תלכי מחר למי', באותו יום הייתי צריכה ללכת למי', כל זה בגלל שרצה להמשיך לפטפט אתי, הוא אמר שזה נעים לו מאד לשמוע בחורה חכמה לומדת אתו גמרא. כשראיתי את זה ידעתי שזה נגד ההלכה, באותו רגע אני אמרתי לו סליחה מחילה, לא שאני נגד דעתך אבל כתוב שאשה באותו יום שצריכה ללכת למי' זה דבר גדול ואסור לה לבטל את יום המי', ומאפה הרב רואה בספרים, במחילה שהרב יראה לי, איפה הרב רואה בספרים שמותר לי ללכת מחר, או הוא המציא הוא נתן לי אלף סיבות איך מותר לא ללכת למי'. כשאני ראיתי את זה, שמעתי את זה, כן, זה כמוכן הי' מכה בפטיש להבין שהבן אדם הזה הוא לא נורמלי על כל הראש.

ודבר נוסף, רק בערב שבת הוא אומר שצריך ללכת הבית להיות עם הא', הוא הי' מחזיק אותם עד לפנות בוקר, בליל שבת שלא יהיו עם הא', הוא עשה כל מיני תרגילים איך להכניע את הת' של הבחורים. אתה

לפחות מאתיים קילו. הרביצין אומרת שיש לו בעי' במעיים, היא צריכה להגן עליו, היא בעצמה מקבלת מכות רצח וזה, אני שמעתי מיונתן אסף שהי' אחד מהבחורים שהיו בתוך המקום תקופה ארוכה, שהוא גם כן חי שם עד שהוא פקח את עיניו וזה רק אחרי שהוא הפסיד את כל הכסף, שהרב הלבראנץ הזה הוציא ממנו את כל הכסף.

יונתן אסף בעצמו סיפר לי שהרב העלבראנץ הי' אומר אם האשה שלו לא תכין אוכל לבחורים הוא פשוט מאד הי' מכניס אותה לתוך חדר והי' נותן הוראה לשני בחורים עם מקלות והיו מרביצים לה מכות רצח, כל הגוף שלה הי' כחול, והיא היתה צועקת עד לב השמים, והבחורים, הרבי אמר להם להמשיך להרביץ, להמשיך להרביץ, עד שהיתה צועקת אני אבשל אני אעשה אני אכין, רחמנות, אבל שום דבר. עד שממש היו שוכרים לה את כל הגוף, שתכין אוכל לבחורים, וכמה פעמים הגיע רב גדול בבארא-פארק שאני לא זוכרת את שמו, אפשר לשאול את יונתן אסף או את הרב אקשטיין, הרב אקשטיין יודע הרבה מהסיפורים האלה, לאיזה רב שהיתה נגשת אליו והיתה מראה את כל הגוף שלה שהי' כחולים כחולים נוראים, והיא רצתה להתגרש כמה פעמים מהעלבראנץ, אבל העלבראנץ לא יכול להתגרש, כל הכבוד שלו ייורד, כי אם הוא יתגרש מהאשה הזאת אז הוא כבר לא יכול לעשות קהילה, לא יהי' לו כסף, אז באמת היא צריכה להגן עליו והיא אומרת שיש לו בעי' במעיים, ולכן הוא שמן, אבל הוא לא שמן בגלל שיש לו בעי' במעיים, בגלל שיש לו תאוות לנשים, בגלל שיש לו תאוה לאוכל, ויש לו שגעון של כבוד והוא רוצה להשתלט על אנשים, ולהגדיל את הקהילה שלו, אבל ככל שהוא רוצה להגדיל את הקהילה שלו אבל כנראה שהקב"ה מרחם על עם ישראל ויוצאים ובורחים משם מידי פעם כמה אנשים ומספרים ברבים, ואני ממש תפלה לקב"ה שגב'... שהיא באמת עושה דבר גדול מאד שהיא מנסה להשיג את אותם אנשים ולספר לרבנים גדולים כדי להציל נשמות.

מביאים שם ילדים ואני לא יודעת מה יהי' העתיד של אותם ילדים.

הי' לי מכתב אבל אני לא זוכרת איפה הוא ומה תוכנו. אני עברתי מאז כל כך הרבה ששכחתי הרבה. כל מה שאני מספרת זה טיפה מן הטיפה ממה שאני זוכרת.

בענין הכישוף שהוא עושה

שמעתי מאותו בעל שהייתי נשואה לו, שהוא עושה כל מיני דברים, והוא קורא לזה דברים רוחניים, ואני הבנתי שזה דברים נגד רוח היהדות.

מלקות

דבר נוסף שאני רוצה לא לשכוח לומר, שיש אצלם הנהגה של מלקות, כמו כשבית המקדש הי' קיים היו עושים מלקות, אז זה מה שהולך אצלם. פשוט מאד משכיבים בחור על השולחן, קושרים את הידים ואת הרגליים ומתחילים להלקות בו מכות רצח, ויש כל מיני סוגים שוטים שמה, ככה הוא אמר לי, שוט שמרביצים, אני הייתי מזועזעת. אז הוא סיפר לי את זה פעם, הוא אמר לי מלה לא במקום לרבי אז הלקו אותו איזה ארבעים מלקות שבקושי הי' יכול לקום אח"כ מהשולחן, כמה ימים הוא לא הי' יכול לזוז, אני הקלטתי את זה בזמנו, אבל איפה הקלטות אני לא זוכרת.

קונטרס הודאת בעל-דין

טומאה, זה חוה, זה החטא, היא החריבה את העולם, היא עשתה את כל הצער של עם ישראל. הוא הי', אני לא זוכרת באיזה מילים הי' אומר את זה, אבל הי' אומר את זה בצורה כל כך נכזית שפשוט צריך לקחת את האשה ולהרוג אותה, ולאשה מותר להרביץ, אם האשה עושה דבר שהוא נגד ההלכות של העלבראניץ, הקיצור שולחן ערוך שלו, שהוא ממציא, אז מותר להרביץ לאשה, מותר לסגור אותה בבית, האשה צריכה להיות פשוטה, ללבוש רק סמרטוטים, ממש ככה. אני הייתי האשה היחידה שנראית קצת נורמלי, שמתלבשת קצת נורמלי, וגם את זה רצו לקחת ממני, הבעל שלי אמר שהוא אוהב אותי לראות אותי רק עם סמרטוטים כמו הנשים שמה,

לא יכול לדבר על דברים לא צנועים עם נשים והוא יכול לעשות עם נשים מה שהוא רוצה.

זהו, אני חושבת שזה מה שיש לי בינתיים להגיד.

דבר נוסף שאני רוצה לציין, כשהגענו לשיחות מאוד ארוכות הרב אמר שלמעשה האשה זה כוחות הטומאה, אשה זה דבר כל כך גשמי שצריך כל כך להזהר ממנו ולהתרחק ממנו, ולכן הוא מזהיר כל כך את הבחורים כמה שפחות יהיו בבית כמה שפחות להגיע לבית ולדבר עם האשה כדי לא להגיע חס ושלום חס ושלום למעשים לא בסדר. גם ככה הם בקושי היו מגיעים הביתה וגם זה הוא רצה להרחיק אותם מהבית, וכל המגמה שלו היתה בעצם להראות שהאשה אפס אחד גדול, זה