

ספורי הזוהר

בלשון הקודש

מלקט מכל ספרי הזוהר הקדוש
לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל



אור הזוהר - ספורי הזוהר גליון 26



האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ההפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

הכרזת זמנו של האדם

(זוהר ויחי ריז ע"ב)

ורואה את מקומה באותו העולם, ואותו אדם לא יודע ולא משגיח ולא שולט בנשמתו כל אותם שלשים יום כמו שהיה בתחלה, שכתוב (קהלת ח) "אין אדם שליט ברוח לכלא את הרוח" וגו'. אמר רבי יהודה, מכשמתחילים אותם שלשים יום,



צ'לם האדם נחשף, והדמות שנראית בארץ יוצאת ממנו בכל לילה, ועולה נמנעת.

אמר רבי יוסי, כשמתקרבים ימי אותו האיש, שלשים יום מכריזים עליו בעולם, ואפלו צפרי השמים מכריזים עליו. ואם צדיק הוא, שלשים יום מכריזים עליו בין



הצדיקים בגן עדן.

שנינו, כל אותם שלשים ימים נשמתו יוצאת ממנו בכל לילה, ועולה נמנעת.

פנימיות תורה

פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף, והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם (אבן שלמה פרק ח' אות כ"ו). הגאולה לא תהיה רק על ידי למוד התורה, ועיקר הגאולה בלמוד הקבלה (אבן שלמה פרק י"א אות ג'). - שאלתי ממנו: איך הדרך לצאת ידי חובתו השעור למוד שאמרו רבותינו זכרונם לברכה? והשיב: ללמד ספר הזוהר ושערי אורה כדי להבין קצת הכנויים בזוהר הקדוש, רק בלי הפרוש, כי הוא מבלבל ומסיע לענין אחר (אבן שלמה פרק י"א אות ג').

מתוך "ערכה של שעה"

אשרי העם לומדך ואשרי העומדים על סודך

כתב ב"שער יששכר" (מאמר גל עיני אות י"ח): אשרי העם לומדך ואשרי העומדים על סודך, לכאורה קשה דכיון שהמה לומדך לומדי זוהר הקדוש, וכו' איך קראום בלשון 'עם' שהוא מדרגה פחותה פנודע כו', אך מזה הוא נראה, שגם איש פשוט שלא קדש עצמו כל כך במעלות הראויים ללמוד, מכל מקום יקרב אל החכמה ההיא, בפרט בסוף יומיא אליו, שבזה תליא התקרבות הגאולה במהרה בימינו אמן.

מתוך "ערכה של שעה"