

# ספורי הזוהר

בְּלִשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ

מְלֻקֵט מִכָּל סִפְרֵי הַזוהַר הַקּוֹדֶשׁ

לְתַנּוּא הַאֲלוּקֵי רַבֵּי שְׁמַעוֹן בַּר יוֹחָאי זְע"א



## אור הזוהר - ספורי הזוהר

גליון 25



האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א  
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

### בפטירת רשב"י נסתמו מעינות החכמה

(זוהר ויחי רטז ע"ב ריז ע"א)

ולא התבקעו, והיו צונחים להם ולא היו נפרדים. שמעו קול אחד עטרת העטרות שורה בחשכה והבעלים בחוץ.

**אמר** רבי יוסי, מן היום שהתעלה רבי שמעון מהמערה, הדברים הללו לא נתכסו מן החברים ובסודות עליונים היו מסתכלים ומתגלים מביניהם, כאלו שנתנו באותה שעה בהר סיני, אחר שמת כתוב (בראשית ה) "ויסכרו מעינות תהום וארבות השמים", והיו החברים מרחשים דברים, ולא מתקיימים בהם.

**שיום** אחד היה יושב רבי יהודה על פתחה של טבריה וראה שני גמלים שמעלים בגדי צמר מעל הכתפים. נפל המשא של בגדי הצמר, ובאו צפרים, ועד שלא הגיעו עליהם, התבקעו.



**עד** שהיה יושב, עבר איש אחד, השגיח בהם ואמר, לא קיים זה מה שכתוב (בראשית טו) "וירד העיט על הפגרים וישב אתם אבנם". אמר רבי יהודה, והרי עשינו ולא התפרדו. החזיר ראשו אותו האיש ואמר, עדין לא מרט זה ראשו של אדוניו ועדין לא הקריח את הגבירה. רץ אחריו שלשה מילין ולא אמר לו. חלשה דעתו של רבי יהודה.



**אחר** כך באו כמה צפרים, והיו הולכים אחריהם, ושהו [וזרקו] אותם בסלע,

**יום** אחד נרדם תחת עץ וראה בחלומו ארבע

נראים [מתאחדים] ממנה וסומכים עליה עליונים ותחתונים, נאבדה מהם.

כנפים מתקנות ועולה עליהן רבי שמעון וספר תורה עמו, ולא השאיר כל ספרי הסודות העליונים ואגדה שלא העלה אותם עמו, והעלה אותם [והעלו אותן] לרקיע, וראה שהוא מתכסה מהעניים ולא התגלה.

**בא** אל רבי אבא, ספר לו. הרים רבי אבא את ידיו על ראשו ובכה ואמר, רבי שמעון רחים שטוחנות ממנו מן טוב כל יום ולוקטים אותו, כפיתוב (כמדבר יא) "הממעיט אסף עשרה חמרים", ועכשו הרחים והמן הסתלקו ולא נשאר ממנו בעולם, פרט למה שכתוב (שמות טז) "קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אותו לפני ה' למשמרת". ואלו בהתגלות לא כתוב אלא למשמרת, להצנעה. עכשו מי יכול לגלות סודות ומי ידע אותם.



**לחש** לו לרבי יהודה בלחש, [אמר לו רבי אבא] ודאי אותו איש שראית היה אליהו, ולא רצה לגלות סודות כדי שתדע את שבחו של רבי שמעון שהיה בימיו ויכפו הדור עליו. אמר לו, מספיק לבכות בכיה עליו.

**רבי** יהודה היה בוכה כל יום עליו, שהרי נפגש עמו באדרא הקדושה של רבי שמעון ושאר החברים. אמר לו, אוי שלא הסתלקתי אותו יום עם אותם שלשה שהסתלקו, ולא לראות דור זה, שהרי מתהפך.

**כשהתעורר,** אמר, ודאי משמת רבי שמעון, החכמה הסתלקה מן הארץ. אוי לדור שהאבן הטובה הזו, שהיו

**מחפשים מפיצים למליוני דפי הזוהר בכל העולם**  
מחפשים תורמים להדפיס מיליוני דפי זוהר היממי לחלקם ל-15 מליון יהודים בחנם. התורמים משלמים ישר לדכוס! האם יש מחשב שיוכל לחשב את הזכות הגדולה שיוכלים לזכות בכסף קטן.  
**לכרטיס, טל: 052-7651911**

