

ספורי הזוהר

בְּלִשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ

מְלֻקֵט מִכָּל סִפְרֵי הַזוהַר הַקּוֹדֶשׁ
לְתַנּוּא הָאֱלוּקִי רַבִּי שְׁמַעוֹן בַּר יוֹחָאי זְע"א



אור הזוהר - ספורי הזוהר גליון 15



האדמו"ר מהאלמין רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

להפצה בחינם ולתרומות: 0527651911

ספרו של אדם הראשון

(זוהר וירא קטו ע"ב; קיח ע"א)

מה זיתים אין עליהם נופלים כל ימות השנה וכלם קשורים [בסר] תמיד, אף כך בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנה וכו'.



הלכו. בעודם הולכים, אמר רבי יוסי, נזכרתי עכשו שבמקום הזה ישבתי יום אחד עם אבי ואמר לי, בני, עתיד אתה כשתגיע ימך לששים שנים למצא במקום הזה אוצר של חכמה עליונה, והרי זכיתי לאותם הימים ולא מצאתי, ואינו יודע אם הדברים הללו שאמרנו או אותה החכמה שהוא אמר.

ואמר לי, כשיגיעו השלהבות של האש לתוף האויר של ידיך, יאבד ממך. אמרתי לו, אבא, במה ידעת? אמר לי, באותן שתי צפרים שעברו על ראשך ידעתי. בין כך נפרד רבי יוסי ונכנס לתוף מערה אחת, ומצא ספר אחד שהיה נעוץ בתוף נקב של הסלע בקצה המערה. יצא אותו.



רבי יהודה ורבי יוסי היו הולכים בדרך. אמר רבי יהודה לרבי יוסי, פתח פיה ודבר בתורה, שהרי השכינה נמצאת אצלך, שבכל זמן שבדברי תורה מדברים, באה השכינה ומתחברת, וכל שכן בדרך, ששכינה מקדימה ובאה והולכת לפני בני אדם שזוכים באמונת הקדוש ברוך הוא.

פתח רבי יוסי ואמר, (תהלים קכח) "אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשלחנה". "אשתך כגפן פריה" - כל זמן שהאשה בירכתי הבית ולא יוצאת החוצה, היא צנועה וראויה להוליד בנים כשרים. "כגפן" - מה גפן לא ננטעת אלא במינה ולא במין אחר, כך אשה כשרה לא תעשה נטיעות עם איש אחר; מה גפן אין בה הרבכה מעץ אחר, אף כך אשה כשרה גם כן.



ראה מה שכרה: "בניך כשתילי זיתים".

