

932
טבת תשע"ה

אור הזוהר

שאלות ותשובות בבית דין של מעלה

חלק 1 חלק 25

כְּשֶׁהֵנָּה מְקַדֵּישׁ דְּקָה בְּלִבָּד לְלִמּוּד דְּף זֹהַר וּמְצַטְרֵף ל־250,000 לִזְמַנֵּי הַהַרְבֵּה הַקָּדוֹשׁ נִחְשָׁב כְּאִלוּ אֵתָּה מְסִיִּים 250,000 פְּעָמִים כֹּל סֵפֶר הַהַרְבֵּה!!!

עַל כֵּן כָּל אֲדָמוּ"ר, רֹאשׁ יְשִׁיבָה, רַב עֵיר, רַב שְׂכוּנָה, רַב בֵּית מִדְרָשׁ, מְגִיד שְׁעוֹר שֶׁל דְּף הַיּוֹמִי, מְלַמֵּד, יִקַּח בְּחֻשְׁבוֹן אֵיזָה נַחַת רוּחַ הוּא יְכוּל לַעֲשׂוֹת לְהַקְבִּ"ה, וְלִהְיֵיל אֵת עִם יִשְׂרָאֵל מִכָּל הַצְּרוֹת בְּלִמּוּדוֹ זֹהַר הַקָּדוֹשׁ דְּף הַיּוֹמִי דְּקָה אַחַת עִם הַצְּבוּר.

לימודו בכל יום מחוברת זו שבידכם,
וכך תזכו לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש
בדקה בלבד

ספר הזוהר הקדוש
לתנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

תְּפִילָּה קִצְרָה לְאוֹמְרָה קֶדֶם הַלִּמּוּד:

לְשֵׁם יְהוּד קוֹדֶשׁא בְּרִיךְ הוּא וְשְׂכִינְתֵיהּ, בְּדַחֲלוֹ וְרַחֲמוֹ, וְרַחֲמוֹ וְדַחֲלוֹ, לְיַחְדָּא שְׁם יו"ד ק"י בּוֹא"ו ק"י לְאַקְמָא שְׂכִינְתָהּ מַעֲפָרָא, וְלַעֲלוֹי שְׂכִינַת עוֹגָנוּ אִם הַבְּנִים שְׂמַחָה, עַל יְדֵי הַהוּא טְמִיר וְנִעְלַם בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. הַרִינִי מִקִּשְׁר עֲצִמִי בְּלִמּוּד הַקָּדוֹשׁ הַהוּא לְנִשְׁמַת כָּל הַתְּנַאִים הַצְּדִיקִים הַקְּתוּבִים בְּזוֹהַר הַקָּדוֹשׁ וּבְרֵאשֵׁם הַתְּנַא הָאֱלֹקִי רַבִּי שְׁמַעוֹן בַּר יוֹחָאי וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּנֵי, לְמַעַן שְׁמוֹ בְּאַהֲבָה לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לְיֹאצְרֵנוּ וְלַעֲשׂוֹת רַצוֹן בּוֹרְאָנוּ, וּבְהַדְרִין סִפְרָא סִפְרֵי הַזֹּהַר, יִפְקוּן יִשְׂרָאֵל מִן גְּלוּתָא בְּרַחֲמֵי. יְרָאָה אֵל עַבְדֶּיךָ פְּעֻלָּה וְהַדְרָךְ עַל בְּנֵיהֶם.

וְהֵי נַעֲם אֲדָנִי אֱלֹהֵינוּ עֲלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יְדֵינוּ פּוֹנְנָה עֲלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יְדֵינוּ פּוֹנְנָה. [ב' פעמים], (סוד ה')



נשיא ארגון "מפעל הזוהר העולמי"

מחברם של
למעלה מאלף ספרים

מפעל הזוהר העולמי

סניף בת ים רח' בר יהודה 50, בת ים

ha-zohar.net • allzohar.com • ha-zohar.com • ha-zohar.info •
dzss.org • dafzoharyomi.com • dailyzohar.com • unityzohar.com



580454064 ט"ו



גדולי הדור בסקו! תרמו למפעל הזוהר העולמי (ישירות לרפוס) והיו שותפים להצלת עם ישראל
על ידי חלוקת דפי הזוהר היומני ספרים ועלונים חנים טל: 0527651911 - www.ha-zohar.info

כא. שאלה: אחד ספר לי שהנכם אומרים שאם אין לומדים זוהר התפלות אינן מתקבלות, האם אמת הדבר? מה המקור לכך? תשובה: הצדיק המקבל האלקי רבנו יעקב אבוחצירא כותב כך בספרו על הגדה של פסח (ראה באריכות בהקדמה לספרא דצניעותא).

כג. שאלה: הרב שלי עד היום התנגד לכל למוד הזוהר, מה עלי לעשות? תשובה: להראות את הקונטרס הזה לראש הישיבה, וגם עלונים מספר 35 ו-36 של הזוהר, ולבטח יסכים, כי הוא מזרע ישראל.

כד. שאלה: אם כבר הראתי את הקונטרס הנזכר למעלה לרבי - והוא לא מסכים שגלמד (שנקרא/גרוס) זוהר בישיבה, ואף מסרב שאני בעצמי אלמד/אקרא זוהר בישיבה מה עלי לעשות? תשובה: אז על פי תקוני זוהר (המהרח"ו, ובעל הסלם הקדמה לתקון עשר ספירות) הוא נקרא מחבל ויש לברח, ואם אין ביכולתך לברח, תארגנו קבוצה נגדו, שההורים משלמים להם כסף מלא, והם גונבים את תורתכם, והמדות שמסגלים אתם לקבל על ידי למוד זוהר הקדוש. [עשו את זה בכמה ישיבות והצליחו, כי ברגע שהראש ישיבה ירגיש התנגדות גדולה נגדו, יסכים על המקום, ותשלחו לו בדואר - או תשימו לסטנדר שלו שהוא יראה מה כתוב עליו, לא ירצה את הבושה הגדולה שהוא יקבל, ותכף יסכים שכל הישיבה ילמדו 4-5 דקות ביום, ישנם ישיבות שלומדים כל בחור וכל אברך שעה ביום

לזה ולהביא את המשיח ברחמים. - אמר מרן ה"חפץ חיים": "סוד היהדות הוא להאמין בשכר ועונש, ובאר את הודוי: "וסרנו ממצותיה וממשפטיה הטובים ולא שווה לנו", שלא עשינו חשבון והחשבנו באמת את התורה והמצוות כמה באמת שווים, וכבר אמרו חז"ל על לימוד התורה "יקרה היא מפנינים וכל חפציה לא ישוו בה", בואו חשבון: איזה שכר גדול יכולים לזכות בלמוד הזהר הקדוש. וכן קיים החפץ חיים בעצמו אני מאמין בביאת המשיח... בכל יום אחפה לו, ומה אנחנו עושים למען ביאת המשיח ולמען גאלת עם ישראל. - כתוב בכתבי האריז"ל, שעל ידי לימוד תורת הסוד מתגלה לנו תורת הנגלה, ובדורנו פולנו זוכים לראות את זה עין בעין, וכבר מעידים אברכי הכוללים ואפילו יהודים פשוטים, שאחרי שטעמו מצוה רבש הזוהר הקדוש נפתח לבם ומתרחב מחם לחדש חדושים נפלאים בתורה הקדושה, וזכו לחבר חיבורים מצויינים.

כ. שאלה: מה ביכולתי לעשות אם ראש הכולל שלי מסרב שגלמד זוהר בכל יום, הרי החזון איש אמר שזהה הוא הספר מוסר הטוב ביותר, ובכלל איני מבין, למה מתיר לנו ללמד כל ספר מוסר רק לא זוהר? תשובה: הוא לא ראש כולל, הוא ראש הרוצחים וגזלנים ושתף למלאך המות להרוג אנשים צעירים וצעירות, והוא אשם על האסונות וכל בתי החיים שמלאים עם צעירים וצעירות, כמו שכתב המקבל האלקי הגובא"י זצ"ל, ראה שאלה י"ז.

יבוא, וכמה קרבנות חס ושלום זה יביא חס ושלום, וכמו שאמרתי בדרשה: רבותי אין זמן למשחקים, כל בחור ואברך כולל הרוצה להציל את החיים שלו, ידע כי הזוהר הקדוש והצדיקים אומרים ומזהירים אותנו, שמי שלא ילמד זוהר, ימחק מן העולם, אז מה צריכים לעשות? לעמד בחבוק ידיים ולחכות חס ושלום שיהודים ימחקו מן העולם חס ושלום, כן, מי שלא עושה די להציל כל היהודים, יתבעו אותו בשמים כאלו הוא הרג אותם, כמו שכתב הצדיק המקבל הרב גובא"י זצ"ל. וראינו איך שבבעל הסלם הזהיר את האדמו"רים והרבנים ואף אחד לא עשה כלום, והם כעת נותנים בשמים דין וחשבון על זה, כן יש מאות מראה מקומות בש"ס ופוסקים על זה, וכל דבר שאני כותב יש לי מאות דפים עם מקורות, ומי שרוצה אתן לו כל המקורות, על מה שאני כותב. - יש לנו 310 מראה מקומות להזהר מרבני הערב רב, מה אנחנו עושים להנצל מהם? מי עושה משהו שעם ישראל ינצלו מהם? מי מגלה לנו האמת? - על כן אני מרגיש שהכל על אחריותי, ואני החלטתי לומר את האמת בגלוי. אני לא יכול ללכת בדרך של בעל הסלם לדבר יפה, עשיתי את זה כבר 45 שנה, עכשו אין זמן, כל אחד יושב ומחכה לפצצת אטום, אבל לא עושה כלום, להציל את עם ישראל. - על כן אין לנו עצה רק שכל אחד יציל את נפשו ולצאת נגד רבני הערב רב, ויתחיל ללמד 4-5 דקות זוהר הקדוש ביום וכן ינצל בעזרת השם, זהו הבטחת הרבי שמעון בר יוחאי שרק אלו ינצלו,

ועושים כל שבוע 4 סיומי זוהר הקדוש, בישיבת "חוט של חסד" ירושלים, תשאל את חבריך ותשמע, וכן יש עוד ישיבות רבות וכוללים].

כה. שאלה: אם הראיתי את הקונטרס הזה לרב שלי והרב יאמר לי: הרי אתה כלל לא מבין ארמית, זה בזבוז זמן, כי העקר הלאמוד של תורה שבבעל פה היא ההבנה. תשובה: לא נכון, א. יש מעלה גדולה לגרס זוהר, גם ללא הבנה כי הוא נכתב ברוח הקדש, ובעצם הקריאה, של מילות הזוהר הקדושות - אתה ממשיך קדשה עצומה לעולם, דהיינו, משפיע אורות מהעולמות העליונים לעולם הזה, וגם מזכך את נשמתך. ב. ומלבד זאת מעלה גדולה יותר הוא לקרא התרגום בלשון הקדש שהוא תרגום ארמית לעברית - וביכולתינו לשלח לכם ספרים עם תרגום ללשון הקדש. שתקרא בבית, או בישיבה כל יום 4-5 דקות וזו מעלה עצומה.

כו. שאלה: אם רבי אינו מסכים ללמוד זוהר באופן עצמאי בישיבה. ואיני רוצה לעזוב את הישיבה, וכרגע אני אוכד עצות. מה עלי לעשות? תשובה: נשלח לך ספרי זוהר, וכל יום תקרא, או תגרוס במשך 4-5 דקות זוהר בבית. וכע"ה ה' יעזר לך.

כז. שאלה: למה כבודו כל כך מרעיש ומדבר קשה נגד האדמו"רים רבנים וראשי ישיבות שלא רוצים ללמד זוהר הקדוש? תשובה: אנחנו כעת בסוף הגאולה ואין שאלה, אם תבוא פצצת אטום חס ושלום, השאלה איפה ומתי

הקדוש להציל אותנו מהמלחמה הגדולה שמחכים כל יום עליה.

הקול קול יעקב אין כחם של ישראל אלא בפיהם - ביננו כח אדיר, לנצח את האויב, לתת את המכה הראשונה!

לומדי הזוהר הקדוש נותנים את המכה הראשונה!

צה"ל מתכוננים להחזיר "מכה שניה" לאירן על ידי צוללות, זאת אומרת שכבר השלימו עם העבודה, שתהיה זו אירן שתתן את "המכה הראשונה" - פצצה גרעינית לישראל [ח"ו], (והצבא מעער שזה עלול לגבות כמליון נפש רח"ל). - המדינה כבר השלימה עם המצב! אנחנו לא משלימים עם המצב הזה! - ונהפוך הוא! אשר ישלחו היהודים המה בשונאים! - כל אחד מאתנו מאמין בדברי הנביאים על העתיד להיות במלחמת העולם האחרונה, ושני נביאים התנבאו על כך, יחזקאל וזכריה, ובארו חז"ל כי גוג ומגוג יבואו על ארץ ישראל פעמיים או שלש, ורק בפעם האחרונה הוא יגיע לירושלים, ויחזקאל הנביא מתאר את הפעם הראשונה שיבוא, ושם (יחזקאל פרק לח) מתאר כך: "והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל... תעלה חמתי באפי... ובקנאתי באש... יום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל... ורעשו מפני דגי הים... וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תפול". [ופירש המלבי"ם: והרעש הזה יש לפרשו על דרך המליצה, על גודל המלחמה

והשאר ימחקו מן העולם, ואני רוצה להגיע בעזרת השם לכל יהודי בעולם, אני אוהב כל יהודי בין חרדי ובין חלוני, הם גם הילדים של הקדוש ברוך הוא, ויש לי עליהם הרבה יותר רחמנות, כי הם באמת תינוקות שנשבו, אף אחד לא רצה להציל אותם כשבאו לארץ בשנות החמשים, והכניסו אותם לקיבוצים, אז הם לא אשמים כלל, אנחנו אשמים עליהם, צריכים לקרב אותם ולאהב אותם אהבת נפש, ואם לא אומרים תוכחה באהבה, זה סימן שלא אוהבים את היהודים, כך פוסק הספר הקדוש קב הישר והראשית חכמה. אז צה"ל יושבים וחושבים שנים, איך להציל את ארץ ישראל מפצצת אטום, כל הכבוד להם.

אבל איפה אנחנו? מה אנחנו עושים להציל את עצמנו? ובאמת מי צריך לעורר את העולם אם לא הרבנים? וברוך ה' שיש לנו רבנים צדיקים שכתבו ועוררו אותנו כבר שנים ללמד זוהר הקדוש, ורק מעט ששמענו בקולם, לכן התחלתי לארגן לחלק בחנם ספרים על חובת למוד הזוהר הקדוש לכל יהודי ויהודי, ותראו את האמונה הקדושה שיש לחילים, יש לנו עשרות אלפי חילים ששלחנו להם תקוני זוהר, וחייל אחד ירו בו כדור ממש על יד הלב, והיה לו בכיס תקוני זוהר פורמט כיס שלומד בזה מתי שיש לו זמן, והכדור נכנס רק בכריכה ולא נכנס יותר והראה את זה לכל החילים, נחבל שלא בקשתי ממנו לעשות תמונה, שכלכם תראו. ואנחנו יושבים ולומדים כל היום, ולא נותנים לנו ללמד 4-5 דקות זוהר