

ליום, דקה שתי דקות שלשה דקות ביום כאשר ציווי לו מן השמים.

## אוהב את ישראל ומחזירם למוטב

### נספר קצת מומעשיו הטובים:

רבי יוחנן זצ"ל, היה אוהב למעלה, ונחמד למטה, רוח הבריות כרוח המקום נוחה הימנו, אוהב שלום ורודף שלום, היה אוהב את הבריות ומקרבן להקב"ה, למד אותם שמע ישראל ועשרת הדברות, כאשר בקשו ממנו בשמים, ובפרט קירב אלפי יהודים ללימוד תורת הרשב"י, יומם ולילה לא נח ולא שקט, היה ישן 2 שעות בלילה, ולא חשב לעצמו כלל, היה בעל יסורים גדול ועכשיו בשמים יתברר לו כל זכויותיו.

וכעת נחסר מאתנו כוח זה, והלך לעולמו בפתע פתאום, ובודאי כל זה, בעוון הדור. וחובה גדולה לכל אחד לדעת, כי עתה מצויה בינינו נשמתו הזכה. וצריכים אנו לקבל על עצמנו דברים טובים, וללמוד מהתנהגותו, שיחיה לעילוי נשמתו:

ובאמת השליחות שנתנה לו מן השמים לעורר את כל עם ישראל ללמוד זוהר הקדוש לכל הפחות דקה ליום שלא יהיה יהודי אחד שאין לו חלק בזוהר הקדוש לבלתי ידה ממנו נידה, השאירו אותו בחיים עד שזכינו להקליט אותו בניסי ניסים אחרי ששכב כצמח בבית לוינשטיין רח"ל, באנו שלשה רבנים לבקרו, והיה כאבן דומם צעקנו לו רבי יוחנן חברך שלום יהודה גראם הגיע לבקרך עם הרב גבריאל ועוד, קום להגיד שיעורים, ולא ענה כלום, ואחזתי ביד שלו ואמרתי לו תן לי היד שלך ורבי שמעון בן יוחאי מרפא אותך תיכף ומיד ותתחיל בעבודת השיעורים לזכות הרבים, תיכף פתח מעט את העיניים שהיו נפוחות מאוד.

אמרתי לו בעת אנחנו נקליט אותך ותתחיל להגיד שיעור שכל העולם ישמעו, ואז אמר בקול חלש אין לי כוח! ואמרתי לו תגיד רק שלש דקות והסכים והתחיל תיכף לדבר ולענות על השאלות ששאלנו אותו קצת.

וכך הקלטנו אותו כשבאנו אליו כמה פעמים, ופעם אחרי ניתוח קשה של 2.5 שעות, וקיבל סמים חזקים נגר כאבים, ובתוך כל זה הוצאנו ממנו את כל הסודות שהיו טמונים בו. וב"ה הכול מוקלט – והיה בדעה צלולה למרות כל היסורים והכאבים – וגילה סודות גדולות מאוד על רבי עקיבא ורבו רבי אליעזר הגדול זיע"א שאחר מצאנו שגדולי עולם כתבו זאת, ואחרי שיצאו דברי לאור ועשו מזה דיסק לזיכוי הרבים רק אז סיים את התפקיד שלו ונפטר לחיי עולם עולם הבא]

נלמד עכשיו לטובת נשמתו את התיקוני זוהר תיקון ל' ואת דברי הצח"ק רבי חיים וויטאל תלמיד האר"י הקדוש זיע"א

הוא היה אומר: **אוי להם שגורמים עניות וחרב ובזה וחרג ואבדן בעולם:**

**אוי להם מי שגורמים שילף לו מן העולם ולא ישוב לעולם, שאילו הם שעושים את התורה יבשה, ולא רוצים להשתדל בחכמת הקבלה, וגורמים שמסתלק מעין החכמה, שהיא י' ממנה, ונשארת ב' יבשה, אוי להם שגורמים עניות וחרב ובזה וחרג ואבדן**