

## זהר שיר השירים

### השפע יורד למלכות ונשמר מהס"א ומשפיע לכל

רבי חייא אמר מעין גנים, זה הוא השמי"ם, באר מים חיים, זה הוא שנאמר (בראשית כז) ויכרו שם עבדי יצחק באר, ונאמר ויעתק משם ויחפר באר אחרת וגו' <sup>[קס"ה]</sup> ונוזלים מן לבנון, שהם מתעטרים למעלה ועולים בראש המלך, שכתוב (תהלים קח) כי גדול מעל שמים חסדך, מן לבנון, משם יוצאים לבינה ונמשך ונתפשט לכל הזויות, עד שנמשכים אותן המעינות ויורדים להתאסף בהמקום שנקרא ים הגדול <sup>[קס"ו]</sup> שכתוב (קהלת א) כל הנחלים הולכים אל הים וגו', ונאמר (ישעי' נא) הביטו אל צור הוצבתם וגו', ואח"כ גן נעול אחותי כלה וגו' <sup>[קס"ז]</sup> ומכאן יצאו תולדות לכל, שנאמר בהברא"ם בה בראם, ממש באברה"ם <sup>[קס"ח]</sup> אמר רבי יצחק ואפילו ביעקב ממש, והכל ענין אחד: (ג-חצר).

### כח אור הגנוז שברא ה'

פתח רבי אלעזר ואמר מעין גנים באר

מקורות היוצאים מן לבנון נעשין נוזלים וחוזרים להיות מעין, (ס"א מהו נוזלים, אלו ה' מקורות היוצאים מן לבנות למעלה נעשים נוזלים, וכאשר חוזרים להיות מעין נובעים מים ונוזלים טפה אחר טפה מים מתוקים שהנפש מחזרת אחריהם): (ג-רא):

### הפסוק מרמז על ג'

#### ספירות חסד גבורה תפארת

רבי יהודה אמר מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, מקרא זה נדרש, אמנם הרי ביארו מעין גנים זה אברהם, באר מים חיים זה יצחק, ונוזלים מן לבנון זה יעקב <sup>[קס"ח]</sup> באר מים חיים זה יצחק, זהו שכתוב (בראשית כח) וישב יצחק עם באר לחי רואי, מהו באר, זו השכינה, לחי, זה חי העולמים, צדי"ק חי העולמים, ואין להפרידם, חי הוא בשני עולמים, חי למעלה שהוא עולם העליון, חי אצל עולם התחתון, ועולם התחתון כשבילו קים ומאיר. (א-קלה):

## זו זהר

מתעטרי, ואחר כך נוזלים מן לבנון לבינה, ומן הבינה למעין גנים ובאר מים חיים דהיינו תפארת ומלכות. ויש לדעת שהשם לבנון מרמז לפעמים על החכמה ולפעמים על הבינה, כי הלבן מורה על רחמים ושם הכל רחמים, ולפעמים מורה לבנון על חכמה ובינה ביחד, ויש לומר כי לבנו"ן הוא ציור ל"ב נו"ן, ל"ב רמז על ל"ב נתיבות החכמה, נו"ן רמז על חמשים שערי בינה. קסט. זו מדת המלכות שממנה נחצבת נשמות ישראל. קע. פירוש לאחר שהמלכות תקבל השפע נעשית גן נעול להשמר מן יניקת הסטרא אחרא.

קנא. פירוש אות ה' זו המלכות ששורשה היא ה"א האחרונה מן שם הוי"ה ברוך הוא, ואברהם היינו מדת החסד, והמכוון הוא שעל ידי שבא למלכות הארה, מצד הדרום שהיא מדת החסד היא משפעת השפע למטה, כי מצד הצפון שהוא מדת הדין נעצרה השפע מלהשפיע למטה כנזכר לעיל ור' יצחק אומר שעל ידי הארה מן יעקב דהיינו מדת הרחמים נתבטל העצרת הבאה מצד הצפון, והכל ענין אחד מדת החסד ומדת הרחמים.

או החמשה מקורות שהן ה' הספירות הנוזל להן מן המקור והמעין שנקראים לבנון, זהו הדווגות אבא ואמא חכמה ובינה, שבכלל נקראים לבנון, וכמו שהבינה נקראת מעין מפני שנוזל אליה השפע מלמעלה טפה אחר טפה מן המקור חכמה, וקורא לזו השפע שהנפש מחזרת אחריה, פירוש הנפש היינו התפארת שהוא הכולל של החמשה גנים, כמו כן המלכות מפני שנוזל אליה השפע מן החמשה מקורות, שלעומת הבינה נקראים גנים כיון שמקבלים, ולעומת המלכות נקראים מקורות כיון שאליה משפיעים, בשביל זה גם המלכות יש לקרותה מעין גנים, ודוק היטב.

קס. רבי יהודה דורש זה הפסוק לרמז על ג' הספירות חסד גבורה תפארת שנקראות אברהם יצחק ויעקב

קסח. רבי חייא דורש זה הפסוק, מעין גנים היינו תפארת, באר מים חיים, מלכות, ונוזלים מן לבנון, פירוש איך תבוא השפע לתפארת ומלכות, ואומר שהוא על ידי ונוזלים מן לבנון, פירוש שקודם לכל מתעטרי הנוזלים בראש המלך, זה מלך העליון חכמה שנקרא לבנון, היינו שהשפע באה מן הכתר לחכמה, זו הכונה של