



האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ספר מסיימי הזוהר

דרשה סיום הזוהר
טו מנחם אב תשע"ג במירון
דרשת הרב בנייהו שמואלי שליט"א



אור הזוהר 229 * אב תשע"ג



מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

הרב בנייהו שמואלי:

עכשיו אני רוצה לומר לכם שנמצא כאן אתנו – האדמו"ר מהאלמין. הוא אחד מהמפיצים זוהר לשם שמים הגדול בעולם גם כן, אחד מהגדולים שהוא עושה הרבה הרבה למען הזוהר בכל יכולתו, זה אמת, ואני אגיד לכם, לפני כמה שנים בא אלי המנהל של היכל הרשב"י, צבי, ואומר לי: תשמע, אני רוצה להכיר לך יהודי קדוש! אמרתי לו, בבקשה! מי זה?

צבי - מנהל היכל הרשב"י:

האדמו"ר מהאלמין. ואני רוצה לבקש שאתה תממן מזכירא לאדמו"ר מהאלמין.

הרב בנייהו שמואלי:

אמרתי לו: אני אממן מזכירא?! אבל, אני צריך לממן לעצמי, בשבילי מזכירא!!

צבי - מנהל היכל הרשב"י:

לא! אין דבר, תעשה בשבילו שיהיה מזכירא, למה? כי הוא עושה הרבה למען הזוהר הקדוש. אמרתי לו: בסדר!

הרב בנייהו שמואלי:

והנה, אני אגיד לכם, אני מאד שמח שזכינו להכיר את האדמו"ר מהאלמין, שהוא עושה גם כן, כי אנחנו מכנה משותף, שהוא גם כן מפיץ את הזוהר לשם שמים! אני אומר לכם: הוא ישן זוהר, קם זוהר, הולך זוהר, בא זוהר, הכל זה זוהר, ה' ישמרהו ויחייהו. אמן!

דרשת האדמו"ר מהאלמין שליט"א ט"ו באב תשע"ג במירון

אנו מיחלים ומצפים שקדוש השם הגדול היוצא מן הכנס הזה, יביא בעזרת השם במהרה את כנוס הגליות בגאולה השלמה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. ברחילו ורחימו. ליחד שם י"ה ברו"ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, לאוקמא

ברוכים הבאים בשם ה'

ברשות הגאונים הגדולים המקבלים הצדיקים רבי בניהו יששכר שמואלי שליט"א, וראשי ישיבות שליט"א, ומזכיר הרבנים ה' עליהם יחיו שארגנו את הכנס הגדול הזה, ובכרשות הקהל הקדוש הזה.

האדמו"ר יושב בחוץ על כסא גלגלים, ואורז חבילות, ובחוץ היה חום גדול, התרגש מאוד ושאל את האדמו"ר, למה האדמו"ר עובד כל כך קשה, ולא לוקח עוה, ואיך אפשר לעבוד עם יסורים כאלה?!

האדמו"ר ענה לו, אם היו לי 25 ש"ח לשעה לשלם לאנשים הייתי משלם, אבל אני בחובות גדולים שאין לי אפשרות לשלם, לכן אני עושה במסירת נפש עם כל כוחי, למרות הקושי, וידוע שכל דבר עם יסורים שווה פי מאה, אז ה' מזכה אותי לעבדו ביסורים.

ר' צבי שאל את האדמו"ר, ואם אני אתן לך כסף לעזור תיקח עוזר?

האדמו"ר ענה לו בוודאי, כי מאוד קשה לי, שאם אני יוצא עם כסא הגלגלים, איני יכול לחזור לביתי, רק אם מישהו דוחף את הכסא, כי יש עליה שאיני יכול לעלות לבדי.

א. מעשה שהיה כך היה: ר' צבי הזה התקשר להאדמו"ר מהאלמין לפני לערך 13 שנה, אחר שהאדמו"ר הוציא לאור 6 כרכים ספרי "שכר ועונש", וחילקם בכל הבתי מדרשים וישיבות בברוקלין נוא יארק, ובניו דז'רסי, ובארץ ישראל ועוד, והכל בחינם, וביקש מהאדמו"ר שהוא רוצה לרכוש גם כן סט ספרים, אם אפשר לקבל, האדמו"ר אמר לו בכבוד, ונתן לו בחינם, [ועל הספרים נדפס שהכל בחינם], ר' צבי בא הביתה להאדמו"ר וקיבל את הספרים, ר' צבי הזה התעורר מספר "אור הזוהר", והתחיל להדפיס ביחד עם הצדיק המקובל הרב בנייהו יששכר שמואלי את הזוהר הקדוש עד היום הזה, וכל כולו אולי 15- שעות ביום ביחד עם אשתו הצדקת, עובדים יומם ולילה לשם שמים לפרסם את הזוהר הקדוש.

פעם בא ר' צבי לבקש כמה ספרים מהאדמו"ר מהאלמין, וכשהגיע מצא את

יחד עושים למען הזוהר, ולומדים זוהר הקדוש, ללא טינה, ללא שנאה, וללא כלום.

הקב"ה משרה שכינתו על ציוני הצדיקים

בתוב בתיקוני זוהר (תיקון ו'), שהקב"ה משרה שכינתו על ציוני הצדיקים, לכן יש כאן השראת השכינה, וכאן במקום הקדוש הזה התכנסו חברים המקשיבים והוגים וזוכים ללמוד מידי יום ביומו את תורתו של הרשב"י ורבי אלעזר בנו זי"ע, וזוכים לעשות נחת רוח לנשמתם הקדושה.

כדי לזכות לתרום לרשב"י צריך הרבה לבנות לה'

רציתי לספר לכם עוד ענין אחד, שמזה רואים את הכח והקדושה שיש בספר הזוהר, היות וזכינו ואנו מפיצים את הזוהר הקדוש בכל הארץ ובכל העולם, וחושבים כל הזמן, איך אפשר לפרסם עוד יותר ועוד יותר את הזוהר הקדוש, שלא יעלה לנו כסף, כסף הרי זה דבר מאד יקר, והרשב"י לא רוצה לקחת כסף מכל אחד, אלא מאחד שיש לו זכות לתת לרשב"י, וכדי לזכות לתרום לרשב"י, צריך הרבה לבנות לה', שיהיה לו את הזכות לתת כסף לרשב"י, זה לא דבר פשוט, צריך הרבה בכיות לזכות לתת לרשב"י.

צריכים לקום בחצות הלילה ולבנות לה', שיהיה לו זכות לתת למקום קדוש

בתוב בהיכל הברכה בפרשת ואתחנן, שצריכים לקום בחצות הלילה ולבנות לה', שיהיה לו זכות לתת למקום קדוש, ואין מקום יותר קדוש מהזוהר הקדוש.

משדרים ברדיו חמש דקות זוהר ביום

דבר חדששעשינו, שארגנתי עם אנשי רדיו אלפיים, שאנשי הרדיו יגידו כל יום 5 דקות ברדיו דף זוהר היומי ו-5

שְׁכִינְתָּהּ מֵעַפְרָא, וְלַעֲלוֹי שְׁכִינַת עוֹזְנֵנו אִם הַבְּנִים שְׁמַחָה, לְמַעַן שָׁמוּ בְּאֵהָבָה. וְיִהְיֶה נֹעֵם אֲדָנִי אֱלֹהֵינוּ עֲלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יְדִינוּ כּוֹנְנָה עֲלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יְדִינוּ כּוֹנְנָהּ. [ב"פ] בְּשֵׁם ה' נַעֲשֶׂה וְנַצְלִיחַ, וּבְרַחֲמֵינוּ עֲלֵינוּ יְרוּיחַ.

סיפורים נפלאים עם עלוני סיפורי הזוהר שרצון ה' שיצאו לאור

אתמול בא אלי הגבאי שלי, ואמר לי שיש לו 450 ש"ח כסף מעשר והוא רוצה לתת את זה לאדמו"ר בשביל הזוהר הקדוש. אמרתי לו, אנחנו מזמינים היום את העלונים של "סיפורי הזוהר", בסכום הזה, ואתמול קיבלתי את זה מהדפוס.

היום בבוקר נכנס אלי בן אדם, ונתתי לו במתנה את הסט של העלונים, התחיל להסתכל ולעיין, אמרתי לו, מצוה גדלה לפרסם את זה, ענה לי בעוד שלושה חודשים אני עושה בעזרת ה' בר מצוה לבני שיחיה, ואני רוצה לפרסם ספר כזה לכבוד הבר מצוה, ובע"ה נעשה ונצלח.

כולנו יחד למען הזוהר

ועל כל זה, ועל כל העלונים האלה, אנו צריכים להודות להרב בנייהו שליט"א, שהוא עורך [כשהייתי בירושלים ביומא דהילולא של הצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי זי"ע], ואמר, שהוא רוצה לעשות עלונים לילדים עם תמונות, וראיתי שעבר הרבה זמן ועוד לא עשו, והרי כתוב דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, וכנראה גם כאן היו דברים היוצאים מן הלב, ולכן נכנסו לליבי, ולכן לקחתי על עצמי לעשות את זה, אנן בחביבותא, אנחנו ביחד, כולם ביחד, זה לא חשוב אם הרב (בנייהו שליט"א) עושה, או אני עושה, או כל יהודי עושה, כולנו

שאל שיהיה כולם שוין בעושר וחכמה, שלא יצטרכו לקבל זה מזה, והשיבו רוח הקדש, אם כן חסד ואמת מן יצורוהו, כי במה יזכה זה עם זה, מה שאין כן עכשיו, החכם מקבל חסד מהעושר, והעושר מקבל מן החכם תורה וחכמה הנקרא אמת, ובשכר שמשפיעים זה לזה בחכמה ובעושר, כך מלמעלה יורד השפע וכמו שכתוב בש"ס ולמוכיחים יונעם ועליהם תבוא ברכת טוב, כל זמן שתוכחה בעולם ברכה בעולם וכו' (תמיד כ"י ע"א) ורצה לומר שגורם שפע כנ"ל, וכמו שכתוב בתיקונים (תיקון מ"ד) יעו"ש". "ובזה יובן חסד ואמת נפגשו, רצה לומר כשעושים להשפיע זה לזה החכמים מקבלין חסד מהעושר והעשירים שומעין חכמה ומוסר הנקרא אמת מהחכמים שהוא עיקר התכלית כמו שכתוב חסד ואמת מן יצורוהו כנ"ל, אז גורמים לייחד ב' מדות הגורמין שפע וברכה בעולם, וזהו צדק ושלוש נשקו" וכו'.

"ובזה יובן דברי נעים זמירות ישראל בפתח דבריו, למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק יתיצבו מלכי ארץ וגו' ור"ל שלא אמר זה דרך תרעומות להתרעם למה רגשו וכו' רק שאמר דרך מוסר לעמו ישראל בטוב טעם ודעת להבינם למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק להתעולל עלילות בריק והבל על בחירי אומה ישראל, כאשר באזינו שמענו עלילות שונאנו בכמה מיני תחבולות אין מספר להעלותן אשר האומות מעליין והם המוני האומות הנקראים גוים שרגשו וגם השרים של המדינה מאומות העולם הנקראים לאומים יהגו ריק, היאומן כי יסופר להאמין מחכמי אומות העולם על דברי הבל וריק כזה, אבל זה נמשך מצד כי יתיצבו מלכי ארץ מאן מלכי רבנן (גיטין ס"ב ע"א) שמעמידין על פי השר שארץ שלו, וזה שנצב לרב שנקרא מלך על פי מלכי ארץ שהארץ והעיר שלו אחר חורבן הבית [ותיבת מלכי משמש לכאן ולכאן] ויתיצבו מלכי ארץ ורוזנים שהם המנהיגים של הרב הנ"ל נוסדו יחד על ה' ועל משיחו, כי מיד יועצים עצות על ה' בענין מאכלות אסורות להעביר שוחטים טובים ולהעמיד רעים לפי רצונו וכיוצא בזה לפי מה שראתה עיני ועל משיחו שהם הלומדים העוסקים בתורה ועבודה איך לגרשם מהעיר ולבטל מנין שלו יעשו כעובדא דאחז המלך שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות ואמר אם אין חכמה אין הקב"ה משרה שכינתו בישראל שנאמר חתום תורה בלמודי וכו' (ישעיה ח'), ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבותימו, ור"ל כי עצתם איך

ר' צבי נסע לביתו וביקש מהרב בנייהו שליט"א, והרב נתן להאדמו"ר כמה חודשים עזרה למזכיר, וב"ה המזכיר עשה דברים גדולים, שאי אפשר לתאר, ובזכות העוזר עשה הרבה יותר להפצת הזוהר הקדוש.

ב. ועל פי זה, אפשר להבין מה שכתוב בספה"ק היכל הברכה (בפרשת ואתחנן הנ"ל על פסוק הטיבו וגו') וזה לשונו: "ואני תמהתי על בעלי בתים הכשרים למה ישנו כל הלילה ויבלו ימיהם בהבל, למה לא יעמדו באשמורת, לומר תהלים וחצות כפי כחם, ואחר כך ילכו להתפלל, מלה במלה בכוננת הלב, כל חד כפום שיעור דיליה, ואם הוא בר הכי, ללמוד על כל פנים משניות, למה ימנע עצמו מזה, **ולומר איזה דפין מן הזוהר הקדוש, כי כל דיבורים אלו הם קישוטי הנפש חיים לנפשו**, למה לא ילחם עם חלק הרע שבנפשו, המונע אותו בחכמות זרות, ואם ההתחלה יהיה לו קשה שלא יטעום אלא מרירות, סופו יהיה לו אור וחיות ומתיקות וחיים לנפשו בזה ובבא וכו'. ואם יסמוך בעל הבית הכשר שהוא מתומכי התורה, בוודאי אין דבר גדול בעולם מן מי שהוא תומך התורה, אבל זעירין אינון, ועוד שיש הרבה טועין ומטעין, ואם אין לו זכות לא יזכה לזה, אלא ידבק עצמו בשד יהודי שהוא תלמיד חכם, **והרבה צריך בקשות ורחמים בבכיה שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק**, ולזה לא יזכה אלא על ידי זכיות הרבה ותפלות ותחנונים, כי מן השמים אין נותנים שום דבר קדושה ומצוה, אלא על ידי זכות הקדום וטווח ובקשות ותפלה" ע"כ.

והכוונה במה שכתוב **ואם אין לו זכות לא יזכה לזה אלא ידבק עצמו בשד יהודי שהוא תלמיד חכם**, יש לומר גם כן כנ"ל, דיכול להיות שהוא תלמיד חכם אבל עדיין יכול להשתין ח"ו לכת הערב רב והסטרטא אחרא רח"ל, שהם כמו שדים שהם מזיקי הדור, ועל כן צריך לזה זכיות הרבה ותפלות ותחנונים שיזכה לדבק עצמו בתלמיד חכם אמת וצדיק, ודי למבין.

וכמה נוראים הדברים שכתב בספה"ק תולדות יעקב יוסף (פרשת נשא, ד"ה העולה) וז"ל: "העולה מזה דראוי העושר לילך אל החכם לקבל ממנו חכמה, כמו שהחכם הולך אצל העושר לקבל ממנו חסד מעשרו, כי זה תכלית הבריאה כמו שכתוב במדרש (שחר טוב, נחומא משפטים ט') על פסוק ישב עולם לפני אלקים רצה לומר,

לקבל בחינם, רק תדפיס ותפרסם את הזוהר הקדוש. אנו לפני מלחמת עולם שלישית.

העיסוק בחיצוניות כלכלית, הוא כאחד הנוטל כוס מים ובמקום לשתות את המים, מתקסם עם המים בלבד, הכוס מחזיקה את המים אך אין היא העיקר. בדורינו, דור המבול והבלבול כשחושך על פני תהום. סכנות ברוחניות ובגשמיות אורבות בכל פינה, ומי יודע מה ילד יום? נלמד והרהר ונחיש ורוח אלוקים מרחפת על פני המים.

רשבי" שחל לנו את "תיבת הנח" הזוהר הקדוש להציל אותנו, לרומם את נשמתנו, להעלותנו מעל כל החפצים להביענו במים הידיונים.
כי כבודת הזוהר, נצא מן הגלות ברחמיים!
כהבטחת הרעיא מהימנא "בספרא דא יפקון מןליקא ברחמי". וכבר שנכניס פינה לזוהר הקדוש בעלוננו, ונחזיר פינה של זוהר הקדוש בלבנו, נזכה לאלפי בנינים זוהרים והיא שבעתיים כאור החמה מאירים. הזמן קצר! וכדינו הדבר! ללמוד וללמד, להפיץ זוהר ולעודד **בכל עלון נקדיש לזוהר פינה, ונזכה שמשיח יבוא ברינה**



אבן הפינה הופכת לאלפי בנינים זוהרים
הזמן קצר, וכדינו הדבר! לנצל עוד ועוד, זוהר הקדוש ללמד וללמוד. מצויים אנו עתה בעירן של פעמי ששית, בדרו הגאולה, ואין לנו זמן לעסוק בדיצינות בלבד.

פסק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

כל עלון שאין בו פינה לדברי זוהר מקומו בגניזה!
כיון שגזול מזמן הציבור לעסוק בדברי הזוהר הקדוש אגא, התעוררו התעוררו כי בא 'אורח'!
מעניקים לכם את היהלום שבכתר - הזוהר הקדוש! אל תשליכו את היהלום הכיור בערך העצום של כל רגע לזרז וזרה ובשמים מצפה לכם מגדל אור שכולו טוב.
יודע שהתלמוד והגמרא הם מפתח חיצוני לתורת הסוד, והאמת שהיא פנימית התורה וסודותיה הם התא עליה?



אז בקיצור, אם כל אחד מכאן, יכול לפרסם את זה, ולהגיד לכל אחד שמכיר מי שעושה עלונים, שאמרנו כבר ל-1000 מחלקים שלנו, שאיפה שמוצאים את העלון שיתקשרו לבעל הבית של העלון, ויגידו שזרקנו את העלון לגניזה, אם אתם תעשו דף בזוהר בעלון, בסדר, אז אתם יכולים לשלוח (להפיץ) העלונים, וככה כולם צריכים להילחם עם הערב רבי הזה, שכתוב בליקוטי מוהר"ן, שבכדי להילחם עם הערב רב, צריך עזות דקדושה, אי אפשר להילחם בלי עזות דקדושה, והגר"א אומר שמי שלא נלחם עם הערב רב, הוא גם קליפת עמלק וערב

ג. ב"ה בוקר חדש מצפיע בעולם - משמיע זוהר ומאיר לכולם - ברדיו 2000 טל: 03-5220005 - תוכלו להאזין ברינה - כל דרשה מיוחדת במינה - ובנוסף תוכלו להאזין לתוכניתו של האדמו"ר מהאלמין - "חיים על פי הזוהר" - כל יום רביעי בשעה 12:00 בצהריים. - חמש דקות זוהר חק לישראל - כל יום בשעה 8:05 בבוקר. - חמש דקות זוהר דף היומי - כל יום בשעה 8:00 בבוקר - בחמש דקות קנית קנין רוחני מיוחד!

ד. **פסק האדמו"ר מהאלמין שליט"א**
כל עלון שאין בו פינה לדברי זוהר - מקומו בגניזה! - כיון שגזול מזמן הציבור לעסוק בדברי הזוהר הקדוש אגא, התעוררו התעוררו כי בא 'אורח'!

מעניקים לכם את היהלום שבכתר - הזוהר הקדוש! אל תשליכו את היהלום האמיתי - כאבני חצץ. - הכיור בערך העצום של כל רגע לזרז וזרה, ובשמים מצפה לכם מגדל אור שכולו טוב. - ידוע שהתלמוד והגמרא הם כמעטה חיצוני לתורת היסוד והאמת מה תהא עליה? פנימיות התורה וסודותיה? - העיסוק בחיצוניות בלבד הוא כאחד הנוטל כוס מים, ובמקום לשתות את המים מתעסק עם הכוס בלבד, הכוס מחזיקה את המים, אך אין היא העיקר. - בדורינו, דור המבול והבלבול כשחושך על פני תהום, סכנות ברוחניות ובגשמיות אורבות בכל פינה, ומי יודע מה ילד יום? נלמד זוהר ונחיש ורוח אלוקים מרחפת על פני המים

הרשבי" שחל לנו את "תיבת הנח", הזוהר הקדוש, להציל אותנו, לרומם את נשמתנו, להעלותנו מעל כל החפצים להביענו במים הידיונים. - כי רק בזכות הזוהר נצא מן הגלות ברחמיים! כהבטחת הרעיא מהימנא "בספרא דא יפקון מןליקא ברחמי".
ובכך שנכניס פינה לזוהר הקדוש בעלוננו, ונחזיר פינה של זוהר הקדוש בלבנו, - נזכה לאלפי בנינים זוהרים והיא שבעתיים כאור החמה מאירים. - הזמן קצר! וכדינו הדבר! ללמוד וללמד, להפיץ זוהר ולעודד **בכל עלון נקדיש לזוהר פינה, ונזכה שמשיח יבוא ברינה.**

דקות זוהר חק לישראל, אני עשיתי מקודם את כל הגרפיקה ואת כל הדברים, ואחר כך אמרתי לאנשי הרדיו, תשמעו, אני הולך היום להגיד דרשה במירון, ואני אספר להם בדרשה, שכל אחד יכול לטלפן לרדיו 2000, כל יום ב 8:00 בבוקר, וישמעו דף זוהר היומי, ובשעה 8:05 ישמעו זוהר חוק לישראל היומי.

ב"ה שזכינו לארגן ולסדר את זה, ובעזרת ה' נפרסם את זה בגדול, ועכשיו אני מבקש מהרב בנייהו להיות שליח, שהוא ינסה לעשותו גם כן ב"קול ברמה" בע"ה, שזכו שמכל תחנות הרדיו החרדים הם מפורסמים הכי הרבה, (הרב בנייהו עונה: הלוואי אמון), זה רק 5 דקות ביום, ומי שיכול למצוא שליח גם לתחנות רדיו אחרות זכותו תהיה גדולה מאוד.

גם אמרתי פעם בדרשה, שכל העלונים שמדפיסים היום דברי תורה, אם אינם כותבים גם כן זוהר הקדוש הם אינם מזכי הרבים, אלא הם מזיקי הרבים, למה? כי אם לא כותבים "פינה לזוהר הקדוש", אז מה הם עושים? הם לוקחים את הזמן של הזוהר, כי בשבת צריכים להגיד: זוהר, פתח אליהו, תיקון מ"ח, תיקון מ"ג, פרשת השבוע, ולוקחים עלונים ומבלבלים את הראש שלהם, ולכן כתבתי איסור נגד כל העלונים, וכל עלון שלא יהיה בו פינה לזוהר הקדוש, צריך לזרוק לגניזה, אני מבקש מכולם שיטלפנו למי שעושה / עורך את העלון, ולהגיד לו: אתה עושה 4 דפים? דף אחד, שיהיה מיועד לזוהר הקדוש, ואני שולח לכל (עורכי) העלונים, את כל הסיפורים, את כל דברי התורה של הזוהר הקדוש, כל הטקסט, הכל יכולים

להשליך עבותות האהבה שבינם לבינו יתברך על ידי שיש להם מקום מיוחד להתלמד ולהתפלל ולהסיר מוסרותינו שע"י תורה ומוסר כולם נכנעים לפנייהם ולהסיר עול מעלינו זהו תוכן עצתם."

"והנה באלו יש ב' כתות כנ"ל שיש יראי השם לשם שמים וכנ"ל, ובה אמר יושב בשמים ישחק ר"ל כי זה שהוא ברום המעלות בשמים שכבר נתקשר באהבה ית' גם עתה ישחק וישמח ולא יחוש כלל לעצתם, משא"כ אד' ילעג למו, כי כת ב' הנ"ל שה' במדרגה תחתונה הנק' אד' כנודע שלא היה לשם שמים רק ליטול את השם שהוא מחסידי ארץ, וכעת שרואה שיועצים עליהם הרוזנים וכו' מיד הוא עצמו ילעג למו על היראים כדי שלא ימצא בו שום דבר מחסידים שלא ילכד בעצת רוזנים, וזה הוא השמירה של מעלה לבל יכנס פנימה כל מי שיהי' כי מי שאינו הגון אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו כדי שיהיו נרפים מהתורה והעבודה לכוונה הנ"ל, אבל ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי, ור"ל שדוד אמר על עצמו ואני שעמדתי בנסיון כל הבזיונות והשפלות וכעת אני נסכתי מלכי שאינו נצב ממלכי ארץ עפ"י השררה רק ואני נסכתי מלכי שהוא אלקי עולם ה' על ציון הלומדים המצויינים בהלכה שעיקר מלכותי ונסיכותי הוא על הלומדים העוסקים בתורת ה' ועבודתו כמ"ש חבר אני לכל אשר יראוך וכו' (תהלים קי"ט) ועל זה הוא סמוך לשון חיבור כמו ועליו מטה מנשה (במדבר ב') כי הם נטורי קרתא (פתיחתא דאיכ"ר א) וא"צ לומר שלא לגרשם מהעיר רק שהם עיקר ממשלתו. וגם על הר קדשי שהם ראשי קציני אלופי ישראל שהם נקראים הר והם גורמים קדושתו כמ"ש (דברים ב') והי כאשר תמו וידבר ה' אלי שאין קדושת שמו על נביאים כי אם בזכות ישראל ומה שהעמיד ית' אותי לנסך ומלך הוא בזכות ישראל שהם נקראין קודש ישראל לה' ראשית תבואתו (ידימה ב') וחס על כבודם שיהיה להם רועה נאמן לבל גייס דעתו עליהן כמו שאמרו (יזמא כ"ב ע"א) אין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלוין אחוריו", עכלה"ק הנוגע לעניינינו.

רואים אנו גם כן מדברי התולדות יעקב יוסף שהצדיקים ועובדי ה' יושבים בעניות ובדחקות משא"כ אותם שדורשים רק כבוד עצמם יושבים על מי מנוחות ולא חסר להם כלום וכנ"ל. ולכן צריך באמת סיעתא דשמיא גדולה לזה, שתהי' הצדקה שנותן באופן ראוי והגון, שיתן לעני הגון ת"ח וירא שמים שאינו שייך לכת הערב רב רח"ל.

וְכֵן כָּל אֵלֹהֵי שְׁלוֹמֵי זוֹהַר הַקְּדוֹשׁ מְזַכֵּים אֶת כָּל הָעוֹלָם
וּמְצִילִים אוֹתָם, וּמְקַרְבִּים אֶת הַגְּאוּלָּה.

אמרו רז"ל (ירושלמי יומא א, א) כל דור שלא נבנה בית המקדש
בימיו, כאלו נחרב בימיו, ואם אנו לא עושים מה שצריך,
יש לנו חלק בזה שלא נבנה בית המקדש בימינו, ואם כן עלינו
לחקור מה צריך לעשות כדי שיבנה בית מקדשנו.

**חטא אדם הראשון הוא שלא בחר ללמוד זוהר הקדוש,
וזה גרם לחורבן שתי המקדשות**

חטא אדם הראשון היה על שלא בחר להתעסק בעץ החיים
(דהיינו חכמת הנסתר והזוהר הקדוש) כמבואר בזוהר הקדוש
(בראשית כ"ו-כ"ז) ורבי חיים ויטאל זצ"ל (בהקדמה לשער ההקדמות
על פי הזוהר בפרשת בראשית), ורבי נתן מברסלב מביאו (בהלכות
נטילת ידים והלכות ערלה): הנחש פיתה את האדם בגאוה שעל ידי
עץ הדעת הוא יכול להיות כאלקים, ולהתחרות עמו כביכול,
ולשלוט על כל העולם. אדם הראשון לקח מעץ הדעת, שורש
כל החכמות החיצוניות, ולא בחר להתעסק בעץ החיים התורה
הקדושה, חכמת הקבלה, ולהשיג דרכה את השם יתברך, והוא
שורש כל החטאים מאז ועד היום שהאמין ללשון הרע של
הנחש הארור, ולא רצה ללמוד זוהר הקדוש, ומאז ועד הלאה
כל העולם מעורב מטוב ורע, ומשם יצאו הערב רב שגרמו
להחטיא את בני ישראל. ובאריכות ביאר מוריניו האלקי רבי
חיים ויטאל זצ"ל (בהקדמה לשער ההקדמות על פי הזוהר בפרשת
בראשית) שחטא אדם הראשון הוא שלא בחר ללמוד זוהר
הקדוש, ובגלל שנמנעו מללמוד חכמת הקבלה וזוהר הקדוש
גרם חורבן שני המקדשות עד שישבו בני ישראל בתשובה
ללמוד זוהר הקדוש. כי כל אריכות הגלות הוא לתיקון חטא
אדם הראשון כידוע. וכל ראש ישיבה רב, ומורה דרך שלא
מדריך את אנשיו ללמוד דף זוהר ביום כאלו החריב את בית
המקדש.

"מעשה רב" מהגר"א "ללמוד זוהר בכל יום"

בואו וראו מה שכתב בספר "מעשה רב" מהגר"א זי"ע (כתוב
בסעיף ס'): ללמוד אחר התפילה תיכף ג' שעות, ללמוד
מקרא אגרות ומדרשים "ללמוד זהר בכל יום" עכ"ל, וכן בספר
תולדות רבי יוסף זונדל מסלאנט זי"ע שהביא כתבי יד מקוריים
(עמוד קי"א), שם כתוב מהנהגות שרשמו תלמידיהם הגדולים
של הגר"א והגר"ח מולאזין זי"ע, כל מידה נכונה וכל הכרעה
בדינים ובהוראה, וכל מנהג שראו בהם את רבותיהם מורים
עושים ונוהגים בהם, ושם כתוב "ללמוד בכל יום זוהר",
עיי"ש.

אין מי שיעזור למשה להוציא השכינה מגלותה

וְכַתוּב בְּזוֹהַר (בְּרֵאשִׁית כ"ח עמוד ב'): וּבְגִין דָּא מִשָּׁה לָא מִית
וְאָדָם אֲתִקְרִי אִיהוּ. וּבְגִינִיה אֲתִמֵּר בְּגִלוּתָא בְּתַרְאָה,
וְלְאָדָם לֹא מְצָא עֶזֶר אֱלֹהִים כְּלָהוּ כְּנַגְדוֹ. וְכֵן עֲמוּדָא דְאִמְצְעִיתָא
אֲתִמֵּר בֵּיה וְלְאָדָם לֹא מְצָא עֶזֶר דְאִפִּיק שְׂכִינְתִּיה מִן גְּלוּתָא,
הָדָא הוּא דְכָתִיב (שְׁמוֹת ב') 'וַיִּפֶן כֹּה נֹכַח וַיֵּרָא כִּי אֵין אִישׁ.'
וּמִשָּׁה אִיהוּ בְּדִיקוּנְיָה מִמֶּשׁ, דְאֲתִמֵּר בֵּיה "לֹא מְצָא עֶזֶר כְּנַגְדוֹ".

**[בְּאִוֵּר: וְלִכְּן מִשָּׁה לֹא מִת, וְהוּא נִקְרָא אָדָם, וּבְגִלּוֹ נִאָּמַר
בְּגִלוּת הָאֲחֵרוֹנָה, וְלְאָדָם לֹא מְצָא עֶזֶר, אֱלֹהִים כְּלָם
כְּנַגְדוֹ. וְכֵן נִאָּמַר בְּעֲמֻד דְאִמְצְעִי, וְלְאָדָם לֹא מְצָא עֶזֶר, שְׂוִיצִיא**

רב, זאת אומרת שכל יהודי צריך לקשר כל יהודי שהוא רק
יכול להביא אותו ללמוד זוהר הקדוש.

"למדו תורתו"

אמרו חז"ל ביבמות (צו ע"ב - צז ע"א): ... אמר רבי יוחנן משום
רבי שמעון בן יוחאי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר
שמועה מפיו בעולם הזה - שפתותיו דובכות בקבר... אף
תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפייהם בעולם הזה
שפתותיהם דובכות בקבר. תתארו לכם מי הוא בעל המאמר
הזה? רבי שמעון בן יוחאי ע"ה, ועל ידי שאנו לומדים תורתו
כבקשתו בני שנו מידותי "למדו תורתו" [גטין ס"ז] ועושים לו
נחת רוח, ועל ידי זה הוא מחזיר לנו נחת רוח ומתפלל בעדנו,
וכחו גדול, כמו שאמר על עצמו: יכולני לפטור את כל העולם
מן הדין. וכמבואר בזוהר הקדוש (חלק ג' דף קל"ח). בלשון
הקודש: ואין העולם מתקיים אלא בסוד... אמר רבי שמעון,
לשמים לא אמר שיקשיבו, לארץ לא אמר שתשמע, שהרי אנו
קיומי העולמות.

יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין

ועל אחת כמה וכמה, שצריך ללמוד את תורת הרשב"י על
ציונו הקדוש שהוא בעל המימרא, ולעשות לו נחת רוח,
ואי אפשר לתאר כמה גדול כח הלומד זהר הקדוש, שעל ידי
זה מעורר ומפעיל וממשיך את נשמת הרשב"י עליו השלום,
ממש כפשוטו, לרחם עלינו, כמו שאמרו בגמרא (סוכה דף מה
ע"ב): ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי,
יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד
עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו,
ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו,
ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי
בני עלייה והן מועטין, אם אלף הן אני ובני מהן, אם מאה הם
אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן. ואפילו בדורנו הפשוט
בכל רגע ובכל מקום תוכלו להתקשר לנשמת הרשב"י - ולזכות
לישועות נפלאות, ובוודאי הרשב"י זי"ע יכיר לכם טובה
ותושפעו ממקור הברכות, שכידוע שהזוהר הקדוש מגן ומציל
מכל הצרות ומונע פגועים ואסונות. וכל מי שעניו בראשו
ועדין בר דעה, ירוץ ויחטף ויאחז באילן החיים האמתיים.

אָתִי וְרַעִי בּוֹאוּ נִתְאַחַד בְּדָבָר גְּדוֹל וְקְדוֹשׁ זֶה!

**כָּל רְאִשֵׁי הַדּוֹרוֹת אֵינָן זֹכִינָן אוֹ אֵינָן נַעֲנֵשִׁים
אֱלֹא עַל סִבָּה זוֹ**

בְּתַב רַבִּי חַיִּים וַיִּטָּאֵל זִי"ע בְּסִפְרֵי קְדוּשָׁה - (חֲלֵק ב' שְׁעַר
ז'): מְזַכֵּי לְחִיבֵיא: אָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ ז"ל (אֵלֵיהוּ רַבָּא סִפְרָא)
לְמָה זָכָה אֱלֹקָנָה לְהַעֲמִיד שְׁמוּאֵל שֶׁשָּׁקוּל כְּמִשָּׁה וְאֵהָרֵן, מִפְּנֵי
שְׁהִיָּה עוֹלָה לְרַגְלָהּ וּמַעֲלָה לְבִנֵי אָדָם הַרְבֵּה עִמּוֹ וּמְזַכָּה אוֹתָן,
וְכֵן שְׁמוּאֵל בְּנוֹ נוֹהֵג אַחֲרָיו, כְּמוֹ שְׂכָתוּב (שְׁמוּאֵל א' ז') וְסָכַב בֵּית
אֵל וְהַגְּלִגָּל וְגו' וְשִׁפְטָא אֶת יִשְׂרָאֵל וְתִשׁוּבְתוֹ הִרְמַתָּה כִּי שָׁם
בֵּיתוֹ, וְאַבְרָהָם לֹא זָכָה לְכָל מַעְלוֹתָיו אֱלֹא מִשׁוּם (בְּרֵאשִׁית י"ב ה')
וְאֵת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְּחָרָן, וְכָתִיב (שָׁם י"ח י"ח) וְאַבְרָהָם הָיוּ
יְהִיָּה לְגוֹי גְּדוֹל וְגו' כִּי יִדְעַתִּי אֲשֶׁר יִצְוֶה וְגו', וְשָׁמְרוּ דְרָף ה' וְגו',
וְכָל רְאִשֵׁי הַדּוֹרוֹת אֵינָן זֹכִינָן אוֹ אֵינָן נַעֲנֵשִׁים אֱלֹא עַל סִבָּה
זוֹ.

להשתדל בחכמת הקבלה וכו", כמה נפישא חילם של המאמרים הללו שנוקבים ויורדים לפני לפני חדרי לכו של אדם המאמין האמיתי, תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה חידודין, בהעלותו על ליבו כי עניות ישראל והגזרות והמלחמות המשסות וההריגות הוא בעצמו גורם לזה מפני שלא עוסק בחכמת הקבלה, ובפמליא של מעלה, העני חייב על דלותו ושפלותו, ההרוג על הריגתו, כל זה נקרא חטאים שבין אדם לחבירו, אשר גם יום הכיפורים אין מכפר עליהם, או לנו מיום הדין והתוכחה!

זה הדבר שבו תלוי כל גאולתינו ופדות נפשינו

כולנו באנו "יחד שבטי ישראל" למעמד סיום הזוהר הקדוש במירון, בציון רבי שמעון בר יוחאי ע"ה בבית ה' היכלא דרשב"י אשר לא זזה משם השכינה מעולם. אשרינו שזכינו להיות מחוברים להרשב"י הקדוש ולסיים את כל הזוהר הקדוש, כי זהו הדבר שבו תלוי כל גאולתינו ופדות נפשינו לקרב את הגאולה ולהביא את המשיח, וזכות הזוהר הקדוש מגן ומציל את עם ישראל מכל מני מרעין בישין.

אין לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד הזוה"ק ואין לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד הזוה"ק, כמובא בהקדמה לזוהר הקדוש עם לשון הקודש בהוצאת היכלא דרשב"י בנשיאות ראש ישיבת המקובלים נהר שלום המקובל הרב שמואלי שליט"א, ומובא שם דברי האריז"ל, שגם הרשב"י ורבי אלעזר בנו היו בכלל עשרה הרוגי מלוכה, והראיה לזה שברח מפני הקיסר שרצה להורגו, והלך הוא ורבי אלעזר בנו להמערה, והיו צריכים הרשב"י ובנו לעשות התיקון במסירות נפשם להריגה כמו רבי עקיבא רבו של רשב"י, ולהעביר הסיגים והקמשונים וחורולים מן השדה אשר ברכו ה'. ואמר הרשב"י "אני יכול למצוא דרך משובחת וטובה לברר ניצוצי הקדושה מתוך הקליפות ולהורדת השפע מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים, הרבה יותר חזקה מאשר מסירות נפש גופנית להריגה על קידוש השם [של רבו רבי עקיבא], וזאת על ידי מסירת נפש בתכלית הגדולה ביותר לתורה הקדושה שאטרח מאוד מאוד על לימוד התורה עם פרישות מהכלי ותענוגי עוה"ז, ואגלה סודות התורה ככל האפשר, ואפרש לכולם תכלית הבריאה כולה, ואכנס בגנוי המלך העליון כבן שנכנס בגנוי אביו, ואגלה אורות העליונים, ועל ידי האור הגדול הזה אבריח החושך הגדול מן העולם, ואבטל כל הקליפות והדינים מן הקדושה". ועל ידי מסירת נפשו לסודות התורה, וכן על ידי גילוי סודות התורה זכה להכניע הקליפות ולבטל גזירות להמשיך לעולם חיים שלום וחירות... כי כל הכוח הגדול הזה צריך אותו דוקא לדור הזה האחרון דור של ביאת המשיח, (מהרצ"א מדינוב), ע"כ.

רבי עקיבא היה חבוש בבית האסורים עשרים שנה

ובמדרש שיר השירים מהגניזה [י"ל ע"י הרב יוסף חיים ורטסהמר, הוצאת כתב יד וספר ירושלים תשנ"ה], עמוד י"ח, על הפסוק (א ג) 'לריח שמניך טובים וכו'', נאמר: 'השביעי [מעשרה הרוגי מלכות] רבי עקיבא, שהיה חבוש בבית האסורים עשרים שנה, והיו מביאים קולמוסים של קנים,

שכינה מהגלות. זהו שכתוב (שמות ב') "ויפן כה נכה וירא כי אין איש". ומשה הוא בדמותו ממש, שנאמר בו לא מצא עזר כנגדו].

אין מי שיעזור לז"א להוציא שכינתו מן הגלות

ובאר במקדש מלך: וממשיך רבי שמעון בר יוחאי לבאר, שהבחינה של משה רבינו אינה זזה מן השכינה בגלות, ועל זה נאמר בגלות האחרונה, שהקדוש ברוך הוא, לא מצא תלמידי חכמים שיהיו עזר למשה בגלות, אלא פלם נחשבים כאלו הם כנגדו, לפי שאינם עוסקים בסודות התורה, לסייע לתקון השכינה. ונאמר בו, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, פרוש לא מצא הקדוש ברוך הוא מי שיעזור לעזיר אנפין, להוציא את שכינתו מן הגלות.

זעקה גדולה ומרה על גזירת הגיוס

כי לא אמרו ללמוד זוהר

גזירת הגיוס באה, בגלל שלא למדו זוהר הקדוש ופנימיות התורה בישיבות ובכוללים.

בואו ונלמד מאחי יוסף הקדושים - אבל - אשמים אנחנו! להאשים את השני זה לא יעזור, בואו נתקן את המעוות לפני שיהיה מאוחר מדי!

אזהרה חמורה!

אם לא ילמדו זוהר בישיבות הקדושות ובכוללים - לא רק שיסגרו את הישיבות, והבחורים ילכו לצבא ח"ו, אלא ח"ו שלא יהיה כמו שהיה בשנת תרע"ד, (כמובא בהקדמת בית לחם יהודא לרבי יהודה פתייה זצ"ל, ראה ספר אור הזוהר ובעלוני אור הזוהר 185-35), ומיד אחרי זה הייתה מלחמת העולם הראשונה, ואז הזהיר בעל הסולם והבית דין של העדה החרדית לגמור אלף סיומים ספר הזוהר בשנה אחת, [בסוד האלף לך שלמה] לבטל הגזירות, ולא שמעו בקולם, כי לא הצליחו לעשות רק 600 סיומים, ואז הגיע מלחמת העולם השנייה השואה רח"ל - המחיר עלה שש מיליון קרבנות רח"ל, ומה שיארע אחר כך כבר לא צריך לכתוב, כי מובן מאליו [עייין בנבואות זכריה יג, סנהדרין קי"א, זוהר שמות ז', תיקוני זוהר כ"א, כח הזוהר חלקים א-ח, עלוני אור הזוהר 210-1 ועוד ועוד], ובצבא יש לנו כבר מחלקי הזוהר הקדוש, שאומרים לחיילים, אם אתם רוצים לחיות, רק זה יציל אתכם, וכולם אפילו אחינו החילונים קוראים כבר ולומדים זוהר הקדוש, והרבה הרבה חזרו על ידי זה ליהדות ולבורא יתברך, והרבה בדרך לחזור, וקצת מהראשי ישיבות עוד לא החליטו מה לעשות, ושמה באמת יחזרו בתשובה, וזה השליחות של שליחי ה' ראשי הממשלה, אתם ברוגז על המקל שלוקה, מי שלח אותו, ולמה שלחו אותו?

ומי שלח בשנת תרע"ד לקחת את כל הצעירים בחורי הישיבה לצבא, ומי הרג אותם? - ומי אשם על הריגתם של ששה

מיליון יהודים?

תסמרנה שערותיו ובשרו נעשה חידודין

ומה כותב רבי מנחם מענכין בהסכמתו על איפה שלימה? - ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל בתיקוני זוהר (תקון 2): "וי לון דגרמין דיזיל ליה רוחו של משיח מן העולם ולא ישוב לעולם, שהם עושים את התורה יבשה, ולא רוצים

רבו של רשב"י, ולהעביר הסיגים והקמשונים וחרולים מן השדה אשר ברכו ה'. ומסיים שם (בספר סוד ה') שאם רבי עקיבא היה לומד סתרי תורה אצל רבי אליעזר הגדול, והיה מלמדם לכ"ד אלף תלמידיו, אז היו כולם באחדות אמיתי, ולא היו מתים, (וגם היו ניצלים מגזירת עשרה הרוגי מלכות - כמו רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר שניצלו), כי בין לומדי תורת הסוד אין, לא שנאה, ולא קנאה, ולא תחרות, אלא כולם באהבה ואחדות גמור, כמו שאמר הרשב"י בזוהר (פרשת נשא - דף קכ"ח ע"א): **חַדִּי רַבִּי שְׁמַעוֹן וְאָמַר, (חבקוק ג) ה' שְׁמַעְתִּי שְׁמַעְךָ יְרֵאתִי. (אמר) (קכ"ח ע"ב) הֲתָם יְאוֹת הַהוֹי לְמַהוֹי דְחִיל. אָנֹן בְּחִיבוּתָא תְלִיָא מְלֵתָא, דְכְתִיב, (דברים ו) וְאֶהְבֶּתָּ אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ, וְכְתִיב (דברים ז) מֵאֶהְבֶּתָּ יְיָ אֶתְכֶם, וְכְתִיב (מלאכי א) אֶהְבֶּתִּי אֶתְכֶם וְגו'.**

ובלשון הקודש: שְׁמַח רַבִּי שְׁמַעוֹן וְאָמַר, (חבקוק ג) ה' שְׁמַעְתִּי שְׁמַעְךָ יְרֵאתִי. שְׁם רַאֲוִי לְהִיּוֹת יְרָא. אָנֹן בְּחִיבוּתָא תְלִוִי הַדְּבַר, שְׁכָתוּב (דברים ו) וְאֶהְבֶּתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ, וְכָתוּב (שם ז) מֵאֶהְבֶּתָּ ה' אֶתְכֶם, וְכָתוּב (מלאכי א) אֶהְבֶּתִּי אֶתְכֶם וְגו'.

אם אינך מלמדני תצטרך למות על קידוש ה', כי אי אפשר לעשות התיקון אלא על ידי לימוד תורת הסוד

ובגמרא פסחים (דף קיב): חמשה דברים צוה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחאי כשהיה חבוש בבית האסורין, אמר [רשב"י] לו [לרבי עקיבא] רבי למדני תורה, אמר איני מלמדך, אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות, אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק, אמר לו ומי בסכנה, והלא עגל בסכנה, אמר לו אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול, עכ"ל. ורואים שרבי עקיבא חשש ללמדו כשהיה עשרים שנה בבית האסורים, ועל זה אמר לו רבי שמעון אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכות, יש לבאר על על פי כתיב האריז"ל שאין הכוונה למלכות כאן מלכות הרשעה, אלא למדת מלכות שבמיתה על קידוש השם נקרא, שנמסר למידת מלכות העליונה, וזה כוונתו שאם אינך מלמדני תצטרך למות על קידוש ה', כי אי אפשר לעשות התיקון אלא על ידי לימוד תורת הסוד, (סוד ה'). - מהסיפור הזה אנחנו לומדים, כי אם רבי עקיבא היה לומד אצלו סודות התורה, היה יכול להינצל מלהיות בעשרה הרוגי מלכות, כמו רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, וזה מה שאמר לו רבי אליעזר תמה אני וכו', כי לימוד תורת הסוד יותר גבוה מליהרג על קידוש ה', כי כל תורת הסוד הוא שיחיו ולא ימותו, לא רק הוא, אלא מכפר ומציל את כל ישראל, כמו שכתב בזוהר הקדוש: עוד אָמַר אֱלִיָּהוּ זְכָרוֹנוּ לְבְרָכָה לְרַבִּי שְׁמַעוֹן: בְּהַאי סֵפֶר הַזֹּהַר יִתְפָּרְקוֹן מִן גְּלוּתָא בְּדִ אֲתַגְלִיָּא בְּדָרָא בְּתַרְאָה. עוֹד בְּדָף קכ"ד: לְשׁוֹן מְשֵׁה רַבִּינוּ לְרַבִּי שְׁמַעוֹן. וְהַמְשַׁפְּלִים יִזְהִירוּ פְּזֵהר הַרְקִיעַ בְּהַאי חֲבוּרָא דִּילָךְ דְּאִיָּהוּ סֵפֶר הַזֹּהַר בְּאִילִין לֹא צָרִיךְ נְסִיּוֹן - רְצָה לֹאמַר: כִּי הַלּוֹמֵד בְּסֵפֶר הַזֹּהַר לֹא יִסְבַּל חֲבִלֵי מְשִׁיחַ וּבְגִין דִּישְׁרָאֵל עֲתִידִין לְמַטְעַם מֵאִלְנָא דְחַיִּי דָּא הוּא סֵפֶר הַזֹּהַר יִפְקוֹן בֵּיהּ מְגֻלּוֹתָא בְּרַחֲמֵי.

ועל כן לא מספיק ללמוד לעצמו, אלא צריך לזכות את הרבים וללמד ולהשמיע לכל ישראל! כי תורת הסוד נועדה להתגלות וללמד את הרבים בדור האחרון למען הכינו את

ונותנים בין ציפורניו, ומרתיחין צרורות באש, ומניחין תחת שחיו, ואמרו לו הנח מה שבידך, ובכל כך היה מוסיף להם תוכחות, ומה היה אומר להם, 'כמוהם יהיו עושיהם'. וכל דבר שהיו צריכין לו היו שולחים ושואלין לו בבית האסורים [ראה פסחים קיב]: יבמות קח: סנהדרין יב. עירובין כא: ירושלמי יבמות פ"ב ה"ה]. לסוף עשרים שנה ששהה בבית אסורים יצא ליהרג, והיה עונת ק"ש וכו'. ובגמרא (ברכות סא:) מתארת את הוצאתו להורג של ר"ע - 'בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו. היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד'.

רבי עקיבא נפטר ביום הכיפורים - ולא ידעו תלמידיו, עד שאליהו הנביא בא להודיע

וכותב ה'בן יהוידע', שתלמידיו לא אמרו לו דברים אלו ביום שנפטר, כי נשמתו יצאה ב'אחד' ואיך השיב להם, אלא בכל יום לפני הוצאתו להורג היו סורקים את בשרו, והוא היה מקבל עול מלכות שמים, ובאותם ימים דברו איתו תלמידיו. אבל ביום שבו נפטר, שהוא יום הכיפורים, לא היו איתו תלמידיו, כמסופר במדרש משלי (פ"ט ס"ב) שאליהו הנביא בא להודיע לרבי יהושע הגרסי על מותו של רבי עקיבא].

אמר להן רבי אליעזר הגדול, תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן, אמר לו רבי עקיבא שלי מהו, אמר לו שלך קשה משלהן

ובספר "סוד ה'" הביא את ספר "שירי מצוה", להגה"צ רבי בנימין אליהו מזאלשין על צוואת רבי אליעזר הגדול להורקנוס בנו, (המובא בספר שבט מוסר פרק ט"ז), שביאר שכל דברי רבי אליעזר הגדול היו עמוקים על פי הסוד, ומה שאיתא בגמרא סנהדרין (דף סח.), וז"ל: והתניא כשחלה ר' אליעזר נכנסו ר' עקיבא וחביריו לבקר... אמר להן למה באתם, אמרו לו ללמוד תורה באנו, אמר להן ועד עכשיו למה לא באתם, אמרו לו לא היה לנו פנאי, אמר להן תמיה אני, אם ימותו מיתת עצמן, אמר לו רבי עקיבא שלי מהו [כלומר באיזה מיתה ימות], אמר לו שלך קשה משלהן... אמר להן הוא טהור, ויצאה נשמתו בטהרה, עיי"ש.

אם היה רבי עקיבא לומד סתרי תורה אצל רבי אליעזר הגדול, והיה מלמדם לכ"ד אלף תלמידיו, אז היו כולם באחדות אמיתי, ולא היו מתים, ולא הייתה הגזירה

מובן שכל הקפידה היתה מפני שלא למד ולימד את תורת רבו רבי אליעזר שהייתה על פי הסוד, ועל כן קיבל עונש חמור כזה, שרבי עקיבא היה יכול לקבל את כל תורת הסוד וללמד את בני ישראל. וכן כתב הגה"ק מהרצ"א מדינוב בהוספותיו לספר סור מרע ועשה טוב, וזת"ד: ואין לנו כוח בירור ניצוצי הקדושה כמו כוח לימוד הזוה"ק, ומובא בשם האריז"ל, שגם הרשב"י ורבי אלעזר בנו היו בכלל עשרה הרוגי מלוכה, והראיה לזה שברח מפני הקיסר שרצה להורגו, והלך הוא ורבי אלעזר בנו להמעררה, והיו צריכים הרשב"י ובנו לעשות התיקון במסירות נפשם להריגה כמו רבי עקיבא

העולם לקראת תורתו של משיח והגאולה שלימה, וכמבואר בשל"ה הקדוש.

כל הגאולה תלויה בעסק החכמה הזאת

ובספר דגל מחנה אפרים (פרשת שמיני) כתב, וז"ל: וזהו דרש דרש משה, היינו כשיתגלה (כי בכל זור וזור יש בחינת משה, ואיתא דרבי שמעון בן יוחאי היה בחינת משה), וידרוש מה שדרש כבר משה, היינו רבי שמעון בן יוחאי, ספר הזוהר, אז והנה שורף, הינו שיתבטלו כל הקליפות וממילא יהיה הגאולה שיבנה במהרה בימינו אמן סלה ועד. וגם על ידי החיבור הוא יהיה בטול הקליפות וקלות הגלות והשבתת הקטרוגים (חסד לאברהם מעין ראשון נהר כ"ד). הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה היא גורמת אחר ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו (הקדמת הרב חיים ויטאל לעץ חיים).

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות נפשנו, ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח במהרה בימינו אמן.

הקדמה

נספר לכם סיפור מבהיל

פעם מטלפן אדם בשם יוחנן באנון ומבקש ממני היות ואני מפרסם את הזוהר הקדוש והוא יוחנן ארגון חיים על פי הזוהר ברדיו 2000 שתי שעות בשבוע, ומבקש שאבוא ביחד איתו לחזק את הזוהר הקדוש!

עניתי לו שאני נגד רדיו ולפני 45 שנה הוצאתי חיבור נגד שמיעת רדיו אז איך אני יכול לבוא לדבר ברדיו?

בקיצור הוא הפציר בי מאוד וטוען שאי אפשר לפרסם את הזוהר ולהגיע לכל העולם בלי הרדיו, והיות ועם ישראל בסכנה גדולה של מלחמת העולם השלישית שיהיה נורא ואיום כמו שכתוב בזכריה, וכל אחד מאמין כבר שזה יקרה, רק לא יודעים מתי?

והרשב"י תיקן לנו תיבת נח להציל את עם ישראל ממלחמת העולם, אז עניתי ניצחת אותי ואני מוכן לבא.

והתחלנו לדבר ביחד, ואני רואה איך שמדבר בעל פה את האיידא וספרא דצניעותא עם הסברים, על פי כתיב האר"י הכל עם הלשון בעל פה.

שאלתי אותו בפעם שניה, כמה שנים אתה כבר לומד זוהר הקדוש, ענה, אני בעל תשובה 10 שנים, אז מאיפה אתה יודע הכל בעל פה? ענה לי, הרשב"י לימד אותי, ובכמה דקות ידע הכל בעל פה.

הלכתי לבקר אותו בבית חולים שהיה שם חודשים, רציתי להקליד את הסיפור שסיפר לי בדקה אחת לפני השיעור ברדיו, וב"ה יש לנו הקלטות ועשו מזה דיסק, וסיפר לי גם מהמוות קליני.

והוא סיפר לי מנס תחיית המתים שחזר מעולם העליון עם מסר מרבי שמעון בר יוחאי ע"ה אני אומר: שלום עליכם, מה נשמע?

רבי יוחנן: אני אחרי ניתוח, היה לי היום ניתוח, Total DEAP, RESPLACEMENT ולפני 10 שנים היה לי

ניתוח, ושלשום נפלתי והיתה פריקה... רבינו מה יהיה איתי?

אני אומר: תשמע, אני הייתי אצלך לפני כמה חודשים ברעננה בבית לוינשטיין, פעם ראשונה שהייתי וצעקתי: הרב יוחנן באנון, בוא לרדיו. אני עכשיו בא מהרדיו, לאחר 2 שעות של דרשה, אתה (יוחנן) הקמת את הרדיו לא אני, אתה הקמת את הרדיו "חיים על פי הזוהר" זה עבודה שלך.

אני אומר: רציתי לשאול את כבודו, כבודו אמר לי שהגיע לשמים לשיבת הרשב"י, ובכיתם שלא ידעתם כלום, היית בעל תשובה. היית צנחן נכון? איפה? בצבא?

רבי יוחנן: אני אסביר: לפני שנת תש"ס הייתי בן 40 בדיוק. עברתי ניתוח "לשון" ברגל ימין, היה לי שמה...

נתחיל מהתחלה: הייתי משרת במשטרה, הייתי ראש מחלקה במשטרה מחלקת סמים, הפעלתי סוכנים נגד סוחרי סמים גדולים.

באותו זמן רבי יוחנן באנון קיבל התעוררות לעשות תשובה ולא ידע איך, אחר החברים שלו הסנה אותו להרב ניסים פרץ זצ"ל, הרב פרץ לגרוס כל היום בזוהר הקדוש.

אחרי תקופה קצרה של גריסת בזוהר רבי יוחנן התייאש, ואז התעורר בוקר אחד, עם כאבי חרדות וכאון חזקים מאד, ובקשתי מבורא עולם... שיעזור לו.

רבי יוחנן: לילה אחד למדתי גמרא, סתם, בלילה התעוררתי לכלל המולה שאני בכפר ערבי, נלחם עם ערבי וערבייה, הם קמים ואני נופל. הם נופלים ואני קם. בסוף נפלו שניהם על הרצפה, ונרדמתי, והתעוררתי בחדר שינה של אישה זקנה עטופה שחורים, השכינה הקדושה, אומרת לי בוא. ואמרתי לה מי את? מוות? אז, (קרבה את אצבעה לפיה) ועשתה ש, שששו! אמרתי: מוות, "שמע ישראל".

לקחה אותי ביד שלה, ואנו טסים למעלה, טסים.

אני רואה את תל אביב, ממש תל אביב, אורות, בנין דיזינגוף סנטר, עולה עולה עולה, והושלכתי לתוך מערה. בתוך המערה (אני אז לא ידעתי מי זה רשב"י). מזרון אחד יושב איש - רשב"י, מזרון שני - שלי.

אני מתיישב, ואנחנו מדברים שעות, ימים, לילות, ואחרי הדיבור נכנסה שמחה ללב, שמחה שמחה.

ופתאום הגיע איזה אברך צעיר ואומר, הגיע זמן ללכת, אז רבי שמעון בר יוחאי אומר לי "לך תגיד שלום לסבא". אני הולך, רואה את סבא יצחק שלי יוצא מהיכלא גדולה (בדולח), בלי גוף רק עם ראש, סבא, סבא, והוא אומר: נפתלי? אז אני אומר: אני נפתלי? אני יוחנן!

הרשב"י מלמד את ר' יוחנן את כל הזוהר

ואז אומר לי: "יוחנן!" ואז נישק אותי, בירך אותי, ואז פנה לאברך ואמר לו: קח אותו למזנון, תן לו שתי חתיכות.

אמר לו: "רבינו, הוא לא יוכל לאכול חתיכה אחת, איך שתי חתיכות?"

אמר לו: תתן לו.

אני אומר: יוחנן סיפר שהיתה לו תאונת דרכים וכבר קיבל שטר פטירה, ופתאום בא חזרה מעולם האמת.

אני אומר: סיפרת לי, ולא היה לך כח לספר איך שעלית לשמים... מה היה לך? היתה לך תאונת דרכים? מה היה בדיוק, אני רצייתי לשאול.

שאלתי אותו: היתה לך תאונת דרכים? מתי היא היתה?

רבי יוחנן: אני אסביר.

רבי יוחנן: איזה תאונה? לא תאונת דרכים, היה לי ארוע, שאמרתי לך של חרדות דכאוונות, בקשתי שהקב"ה יקח אותם (החרדות והדכאוונות), ותמורתם שיקח לי את שני הרגלים, ואחרי שנה לקח לי את שני הרגלים.

שאלתי אותו: ומה עם המנהרות למעלה?

רבי יוחנן: זה משהו אחר, זה קרה עכשיו.

רבי יוחנן מסביר:

רבי יוחנן: באמצע הנסיעה, אני נוהג, ואני לא ידעתי לאן אני נוהג, ואז נעצרת בצד הדרך ופחדתי על הילדים, עצרתי בצד הדרך הזמינו אמבולנס, לקחו אותי ישר לטיפול נמרץ בבית חולים שיבא, ושם אישפזו אותי מיד עם 5% חמצן. אשפזו אותי שבוע ימים בטיפול נמרץ, בשבוע ימים האלה, היה לי מוות קליני... חתמו לי על תעודת פטירה - מת!

אני אומר: יש לך את התעודת פטירה?

רבי יוחנן: יש.

אני אומר: ומה היה במוות קליני?

רבי יוחנן: נכנסתי לתוך מים, מעיין ענק, צללתי לתוך המים, ראיתי שבעה זקנים, כמו חג"ת נה"מ. יושבים, חלקם שמחים וחלקם עצובים. עצובים בגלל גלות השכינה, ושמחים בגלל הסוף.

עדיין לא הגיע זמנו להפטר

רבי יוחנן: ואז אמרתי: אני רוצה להשאר פה, אל תחזירו אותי חזרה! - ואמרו לי: זה לא הגיע הזמן שלך עדיין! צריך לחזור.

רבי יוחנן: לעשות מה?

הזקנים: מה שעשית!!!

רבי יוחנן: מה עשית?

הזקנים: מה שעשית!

רבי יוחנן: ומאז אני בחזרה, עולה יורד, עולה יורד.

אני אומר: מה עוד אמרו הזקנים...? האם ראית שתי מנהרות?

רבי יוחנן: כן!

אני אומר: ומה היה במנהרות? אני לא זוכר בדיוק.

רבי יוחנן: שני מעיינות.

עיר וקדיש מן שמיא נחית ממנהרות העולם העליון חלק ב'

בשיחה נוספת מגלה לנו הרב יוחנן שאמרו לו בשמים שבדור הזה צריך ללמוד בדווקא זוהר תלמוד ירושלמי

לוקח שתי חתיכות - הכנסתי לפה. הפה התמלא, ואני אוכל ואוכל ולועס ולועס את הזוהר, וכל הזוהר נכנס לגוף שלי, ואני מבין את כל הזוהר.

התעוררתי במיטה, קמתי - הלכתי למקוה, (פעם ראשונה בחיים), טבלתי במקוה התפללתי בנץ, פתחתי [פתח] אליהו, [והבנתי הכל], כאילו אני קורא עברית, ואני קורא עברית לשון הקודש, הכל ברור, לא רק הכל ברור, אלא מבפנים בפנים. **למחרת** לאחר תפילת הניץ, [אני] קורא "חוק לישראל" והכל ברור. קראתי זוהר כמו עברית. מאותו היום ידעתי את הזוהר בעל פה.

שאלתי אותו: האם גם כל כתבי האריז"ל?

רבי יוחנן: הכל! התלבש בתוך המוחין, העולמות העליונים, העולמות התחתונים.

שאלתי אותו: האם גם אדרא? הכל? סיפרא דצניעותא?

רבי יוחנן: הכל, הכל.

שאלתי אותו: עם כל הביאורים? זכרת את כל כתבי האריז"ל?

רבי יוחנן: הכל הכל, בלי לדעת, אף פעם לא למדתי!

אמרתי לו: זה האוכל של הרשב"י, הוא נתן לך אוכל. מתי זה היה?

רבי יוחנן: בשנת תשס"א - תשס"ב.

אותו יוחנן באנון זצ"ל שזכה לפגוש את הרשב"י וללמוד ממנו סודות התורה אחרי 10 שנים של הפצת הזוהר הקדוש שהוגרם מהמעמד של הרשב"י איתו חוה מוות קליני וקיבל עוד מסר נוסף על הזוהר הקדוש מן השמים.

הסיפור: היה חולה מאוד, והגיע לשערי מוות.

שמונה רופאים היו על ידו וכתבו לו שטר פטירה שנפטר, וצריכים לסדר לוייה. אחרי קצת זמן התעורר ומספר:

"הגעתי לשתי מנהרות, ובאחת היה ששה זקנים, ובשניה שבעה זקנים, כששאלתי אותו מי היו האנשים? ענה לי חג"ת נה"י, והזקן שהיה מאוד בשמחה קראו לו **מלכות**. - האנשים אמרו: **אתה צריך להמשיך לפרסם את הזוהר הקדוש לאנשים נשים ילדים וילדות שכל אחד ילמד לכל הפחות דקה שתיים שלוש ביום**, ותקרב הלאה אנשים להגיד "שמע ישראל" (אלו שלא יודעים מה זה שמע ישראל).

תחיית המתים

הוא טען להם שאין לו כבר כוח, הוא לא יכול לתפקד כלל, ורוצה להישאר איתם כאן, ענו לו, לא, אתה צריך ללכת חזרה להמשיך את העבודה שלך, ואנחנו נעזור לך. - הוא ענה להם, אני מאוד חולה ל"ע, ואין לי שום כוח לתפקד, ואני צריך להישאר אתכם כאן! ענו לו עוד הפעם יש לך שליחות גדולה ואנחנו נעזור לך, תבוא בכוחות חדשים! - וכך התעורר. והאשה שאלה לרופאים: איך זה שכתבתם שהוא מת והוא התעורר? הרופאים אמרו: אנחנו עזרנו לו, ורפאנו אותו. והוא אמר זה לא נכון, לא אתם עשיתם את זה, זה בא משמים! - הוא אמר לנו: זה לקח רק כמה דקות, שמה למעלה, הכמה דקות האלו, לקח הרבה הרבה זמן, אי אפשר לתאר את זה.

לגמרי. זה המסר שאמרו בעולם האמת. [עין בהקדמת רבינו חיים ויטאל לשער ההקדמות, והקדמת מרן בעל הסולם לתלמוד עשר ספירות].

אני אומר: רק ללמוד זוהר!

רבי יוחנן: כתבי האר"י, וזוהר, וכוונת, וייחודים. אלה הדברים שמביאים את הגאולה.

רבי יוחנן: [קשה לי לדבר].

בל הערוצים שעדיין לא זכו לעורר את עם ישראל בתשובה על ידי לימוד הזוהר הקדוש, [כי בלעדי הזוהר הקדוש לא ניתן להשיג אהבת תורה ויראת שמים, ולהגיע לתשובה שלימה, כמבואר בזה"ק תיקון"ז תיקון מ"ג, ואי אפשר לזכות לעולם הבא, וכל הצרות הבאות על עם ישראל באים רק בגלל שלא לומדים זוה"ק, תיקון"ז תיקון ל', יקחו לעצמם מוסר השכל, מרדיו 2000 שמפיצים את הזוהר הקדוש ומשמיעים את דף הזוהר היומי כל יום 5 דקות וכן זוהר חק לישראל היומי 5 דקות, מהם יראו וכן יעשו כל הערוצים, וכל בעלי הדרשנים להתחיל במסירת שיעורים והפצת הזוהר הקדוש, כדי להציל את עם ישראל לקרב ולהביא הגאולה השלמה בב"א.

בל השומעים לשיעורים הקדושים של הזוהר הקדוש מזכים את הרבים ועל ידי זה משיבים לקדוש ברוך הוא את בניו ובנותיו התועים. אתם מקושרים להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי על ידי לימוד והפצת הזוהר בכל העולם, ואתם שותפים מלאים. כל אחד צריך להפיץ את תורתו של רשב"י הקדוש. ויזכה להיות שותף מלא בזיכוי הרבים, ולקירוב לבבות ולקרוב הגאולה במהרה בימינו אמן.

בל המשתתפים בשיעורי הזוהר הקדוש יזכו לכל הברכות שבירך הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה, ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, **חַי אַרְיֵכִי וּמְזוֹנֵי רְיֹחֵי וְסִיעָתָא דְשְׁמַיָא, זְרַעַא חַיָּא וְקַנְיָא זְרַעַא דִּי לֹא יַפְסֹק וְדִי לֹא יִכְטֹל מִפְתָּגְמֵי אוֹרֵינָא.** מתוך בריאות ושמחה ונחת, יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים, ותזכו לשמוע ממלך המשיח בזכותך היגיעתי, כמו שהתבטא פעם צדיק ואמר: בבוא מלך המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, ופליטת העם ששים ושמחים, בעת הזאת יתבונן מלך המשיח בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד לפי מעשיו, לפתע ירים ידו ויראה באצבעו, כולם ירימו עיניהם בפליאה ויביטו במחזה, אז ישמיע מלך המשיח את קולו ויאמר, בהפנותו אצבע על יהודי מסויים: "בזכותך הגעתי", לך יש חלק בגאולת העם!". כך יראה על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו.

הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים, שהמשיח בכבודו ובעצמו יעיד עלינו - "בזכותך הגעתי".

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרינו, לגרום לפדות נפשנו, ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח בב"א.

ושולחן ערוך ושאל אותם ומה עם גמרא? ענו לו שגמרא כבר לעסו בדורות הקודמים בחו"ל, עכשיו צריכים ללמוד בדווקא זוהר, ואמרו לו אתה צריך לרדת חזרה לעולם הזה לפרסם שכל יהודי ילמוד דף זוהר ביום, וכו'.

האדמו"ר מהאלמין: "וכן אז) מה היה במנהרות?"

רבי יוחנן: במנהרות - היתה מנהרה טובה, של הטובים, ומנהרה של הקליפות. הקליפות תקפו אותי, הם לא רוצו שאני אחזור".

אני אומר: במנהרה השניה היו הצדיקים, אז מה הם אמרו?

רבי יוחנן: הצדיקים אמרו שאני עושה עבודה גדולה, העבודה הגדולה שאני עושה מקדשת שם שמים ומחזירה רבים, רבים בתשובה.

אני אומר: אז מה אמרת להם?"

רבי יוחנן: אמרתי: שאני רוצה להשאר, אני לא רוצה לחזור, אמרו לי לחזור.

אני אומר: אז מה ענו לך?

רבי יוחנן: תחזור, יש לך הרבה עבודה!!!

אני אומר: אמרו לך מה לעשות?

רבי יוחנן: "להמשיך מה שעשיתי"

אני אומר: לפרסם את הזוהר הקדוש?"

אני אומר: אמרו לך כמה דפים ללמוד מה ללמוד, דקה, דף, מה אמרו?

רבי יוחנן: שורה.

אני אומר: שורה זוהר הקדוש?

רבי יוחנן: פסיק.

אני אומר: קצת זוהר הקדוש. (אנחנו מדפיסים דפי הזוהר ורוצים להגיע למיליון, לכל הפחות).

אני אומר: מה עם הגמרא, מה אמרו על הגמרא?

רבי יוחנן: לא הזמן, נגמר.

אני אומר: מה אמרו על הגמרא?

רבי יוחנן: נגמר.

אני אומר: נגמר הזמן.

אני אומר: זאת אומרת שאסור ללמוד גמרא בכלל?

רבי יוחנן: הגמרא [לבד] היתה טובה לשנות הגלות, גולה - היו צריכים להחזיק את עם ישראל בגיטאות בכדי שלא יתערבבו בין הגויים, לכן למדו ביתר שאת את הגמרא [לבד], שקלא וטריא, פלפולים.

עכשיו - האור של ארץ ישראל, האור של משיח - "רוח אלקים מרחפת על פני המים" - זה אורו של משיח שמאיר את פני העולם. צריך לעזוב את הגמרא [הבבלית] ולעבור לתלמוד הירושלמי, ולשולחן ערוך וכתבי האר"י, צריך לעזוב את הגמרא,

בוקר חדש מפציע בעולם משמיע זוהר ומאיר לכולם.

ברדיו 2000 טל: 03-5220005
תוכלו להאזין ברינה
כל דרשה מיוחדת במינה
חמש דקות בלבד להקשבה

ובנוסף תוכלו להאזין
לתוכניתו של האדמו"ר מהאלמין
"חיים על פי הזוהר"
כל יום רביעי בשעה 12:00 בצהריים.



להזמנת דיסקים
054-457-7956



חמש דקות
זוהר חק לישראל
כל יום בשעה 8:05 בבוקר

חמש דקות
זוהר דף היומי
כל יום בשעה 8:00 בבוקר

בחמש דקות קנית קנין רוחני מיוחד!