



האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור הזוהר 132 * סיון תשע"ג

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

זוהר שפתות הרשב"י דובבות

שמעון נזירא: מאי קראה? "וחכך כיון הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים". ככומר של ענבים. מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, אף תלמידי חכמים, כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה, שפתותיהם דובבות בקבר.

ופירש על זה בספר יערות דבש (חלק שני - דרוש ז): ... אבל כשאומרים דבר שמועה מפיו, אז נשמת צדיק מתלבשת שם בלומדים, ועומדת שם, וכך שפיר אמרינן דר בב' עולמות, בעולם הנצחי, ובזה העולם גם נתלבשת בגוף בקבר בהבלא דגרמי, כך אמרו שפתותיו דובבות בקבר, שנתלבש בגוף בקבר עכ"ל, (ועיין עוד ביערות דבש, חלק ראשון - דרוש טז).

ועל אחת כמה וכמה, שצריך ללמוד את ספר הזוהר והתיקונים והאידרות שהם הרי תורת הרשב"י, על ציונו הקדוש במערתו במירון, ולעשות לו נחת רוח, שהוא הרי בעל המימרא. והפירוש על כל הגמרא הנ"ל ששפתותיו דובבות בקבר, נלקח מתוך מכתבו של המרא דאתרא במירון, הגאון הצדיק רבי מאיר שטרן שליט"א.

הרשב"י עושה לנו גם נחת רוח ומתפלל בעדנו

בגמ' מסכת יבמות (טז.) ובמסכת בכורות (לא:) דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר. ורש"י שם ביבמות וזה לשונו, שיהא שפתי נעות בקבר כאלו אני חי. ורש"י שם בבכורות וזה לשונו: והנאה הוא לו, שדומה כחי. ורבינו גרשום פירש שם דובבות בעולם הזה ושפתותיו דובבות בעולם הבא. ואמרתי לפרש תכן של "שפתותיו דובבות", מהו המשמעות, ומה הנאה יוצא לו ולנו על ידי זה, כי אנו באים להרשב"י, ומבקשים כל אחד בבקשתו הרוחנית והגשמית, ששניהם אחד, כי אי אפשר זה בלי זה, ובמה נתרצה לפני הרשב"י, שיתפלל ויעתיר בעדנו, שהשם יתברך ימלא בקשתנו, וזה על ידי שאנו לומדים תורתו כבקשתו "למדו תורתו" [גטין ס"ז] ועושים לו נחת רוח, על ידי זה הוא מחזיר לנו נחת רוח, ומתפלל בעדנו, וכחו גדול, כמו שאמר על עצמו יכולני לפטר

השראת השכינה שיש במערת הרשב"י במירון

הקדוש ברוך הוא, וכל הפמליא של מעלה, וכל נשמות הצדיקים, נמצאים במרון בל"ג בעמר, בעת ההילולא קדישא של רשב"י.

הרב הקדוש רבי חיים בן עטר, האור החיים, זכותו יגן עלינו, היה פעם אחד בהילולא, פה עיר הקדש צפת, תבנה ותכונן, וכשעלה למרון, והגיע לתחתית ההר שעולים לציון הרבי שמעון בן יוחאי, ירד מהחמור, והיה עולה על ידיו ועל רגליו, וכל הדרך היה נועה כבהמה וצועק, היכן אני השפל וכנס, למקום אש שלהבת קודשא בריך הוא, וכל פמליא של מעלה הכא, וכל נשמות הצדיקים שמה, ובעת ההילולא היה שמח שמחה גדולה, עיין שם. (רבי שמואל העליר גאב"ד צפת בסוף כבוד מלכים).

כתוב בתיקוני זוהר (תיקון ו'), שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ציוני הצדיקים, ואם כן יש במירון השראת השכינה תמיד.

שפתותיו דובבות בקבר

בקטעים הבאים נתמקד קצת בכל הענין של שפתותיו דובבות בקבר, והפירושים שנאמרו על זה, וכך נבין קצת מהו נחת הרוח שאנו עושים לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, בלמדינו את תורתו תורת הזוהר הקדוש, והאידרות והתיקונים.

אמרו חז"ל ביבמות (צו ע"ב - צז ע"א): ...אזל ר' אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא, ולא אמרה משמיה דר' יוחנן. שמע רבי יוחנן איקפד... ורבי יוחנן מאי טעמא קפיד כולי האי? דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב "אגורה באהלך עולמים"? וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפיו בעולם הזה. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. אמר ר' יצחק בן זעירא ואיתימא

את כל העולם מן הדין. וכמובאר בזוהר הקדוש (חלק ג' דף קכ"ח) וזה לשונו: אנן קיומי עלמין, דעלמא מתברך בגינן. [ראה בליקוטים מכתבי הרמח"ל זצ"ל [רבי משה חיים לצאטו] בענין **כותל המערבי**, **סוד לוז**: באדם נשאר עצם אחד

בקבר הנקרא לוז, ועליו יבנה הגוף לתחית המתים. ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נקרא הבלא דגרמי. **כן הוא בבית המקדש, נשאר הכותל המערבי, וה"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"ל, ואותה הקדושה השורה עליו נקרא הבלא דגרמי.**



יכול, ואני שולח לכם המחאה על סך 2000 ש"ח וממני יראו וכן יעשו, כולם יתרמו למפעל שלכם, וכך יעלה קרנו של הזוהר והרבי שמעון מעלה מעלה, וקרני רשעים תרד מטה מטה, וכמובאר בזוהר הקדוש בכמה מקומות, ובעוד מדרשי חז"ל כשזה קם זה נופל. ויקויים בנו במהרה הכתוב וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, בקרוב בימינו, ונזכה במהרה לביאת משיחנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן ואמן.

שלום לכבוד ידיד ורעי הרב ר' שלום יודא גראס שליט"א
לאור מעשיכם הכבירים שהנכם עוסקים יומם ולילה בהפצת הזוהר הקדוש בעולם, ולאור התכנית שלכם להוציא לאור את כל הזוהר בצמוד לדף היומי, שזה רעיון אדיר, ולכן הנכם צריכים לכתת רגלכם לומר את השיעורים על הזוהר, והנכם מוציאים לאור וזה ממש אדיר וברור שצריך לזה הרבה כסף, האמינו לי שאם היה לי הרבה הייתי נותן לכם את הכל בכדי שמפעלכם יצא לאור, אבל עכשיו שאין לי הרבה הנני נותן לכם מה שאני



מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, כאשר הוא בעולם הוא [העליון] **פוקד לאותו מקום [בעולם הזה] ובא אליו**, וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ולומדים שם תורה, כעין זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו, ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה ונתחדש אותו דבר תורה שאמר מלפנים, רבי פנחס בן יאיר, עתה מתחדש לפניו כאן.

מוהר"מ אלשיך הציל לאחד שלמד ספרו
כתב בספר פלא יועץ (ערך דובב) וזה לשונו: פירשו רבותינו ז"ל, שכל תלמיד חכם, שאומרים דבר תורה משמו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר, ויש לו הנאה ונחת רוח כשותה יין קונדיטון, כמו שכתוב בירושלמי מסכת שקלים, ... כתוב בספרים, שפעם אחת היה שמד, ונגלה מוהר"מ אלשיך ז"ל בהקיץ, והציל **לאחד מתוך ההפיכה, מפני סיבה שהיה לומד ספרו בתמידות, עכ"ל.**

סיפור נורא - ספר הזוהר מחזיר למוטב

ובהיותי בעיר האבות "באר שבע", אחרי הדרשה שאמרתי שם על גודל לימוד הזוהר הקדוש, בא לפני יהודי בא בימים, וסיפר ברבים, אשר בצעירותו למד תורה בישיבה, ולדאבון לב הושפע מהערב רב, ונפל מיהדותו, והגיע עד כדי כך שמלבד שבת וכשרות כפי השגתו, לא שמר דבר.

השל"ה הגיע ממרום
וכן כאן המקום להביא סיפור נורא שהיה בימי ר' זושא, שהיה לומד בספר הקדוש של"ה, ובשעת מעשה היה תינוק לידו, לאחר קצת זמן התחיל התינוק לבכות, אז סגר ר' זושא את הספר, וביקש להרגיע את התינוק, ובא השל"ה הקדוש בהקיץ, ואמר לר' זושא אתה תלמד הלאה בספרי, ואני ארגיע את התינוק, והדברים מופלאים.

יום אחד בא לידו ספר הזוהר עם פירוש הסולם, ונכנס בו חשק ללמודו, ומאז מידי יום ביומו למד מספר דפים, למרות לעגם והפרעתם של הסובבים אותו, וכאשר שם כיפה לכבוד תורת הרשב"י, צעקה עליו זוגתו, האם השתגעית? מה קרה לך שאתה לובש כיפה?

פנו מקום לרבי פנחס בן יאיר
ובספר תורה וחיים להרי"ח הטוב זי"ע (מערכת חת), כתב: אם אומרים חידושים של תלמיד חכם שכבר בעולם העליון, הרי הוא **בא מעולם העליון לאותו מקום** כמובאר בזוהר הקדוש (חלק ג' פרשת פנחס דף ר"כ ע"א), וז"ל: **שמעו חד קלא דהוה אמר, פנו אתר פנו אתר לרבי פנחס בן יאיר, דאיהו גביינו, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, כד איהו בהווא עלמא, פקיד להווא אתר ואתי ליה לגביה, וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקיא אחרנין, לחדתא בהווא אתר דאמרין מלי דאורייתא, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, ואשכח אלין צדיקיא מחדתין מלין דאורייתא, ואתחדש כמלקדמין ההווא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה.**

אמר לה, אשתי היקרה, מה איכפת לך, אני רק לומד היסטוריה, והסתיר את לימודו כדי שלא תפריע לו.

תרגום הזוהר: שמעו קול אחד שהיה אומר **פנו מקום פנו מקום לרבי פנחס בן יאיר**, שהוא בא אצלנו, שלמדנו, דבכל

וכך המשיך מידי יום ביומו, עד שסיים את כל ספר הזוהר הקדוש, תיכף לאחר מכן נכנס בו התעוררות מאוד גדולה לתשובה אמיתית, והתחיל לקיים כל המצוות, והיום הוא יהודי כשר הדבוק בתורת הרשב"י. מכאן רואים כמה גדול כוחו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום.

ועל זה אפשר להמליץ דברי חז"ל הקדושים: הלואי אותי עזבו ואת תורת שמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב - וזהו האור הגנוז בתורה, וכדברי קדשו של הבני יששכר זי"ע, שהאור הגנוז לצדיקים טמון בתורת הרשב"י ע"ה.

נקוה שכולנו נזכה במהרה לתשובה שלמה ולביאת משיחנו ולבנין בית מקדשנו

