



האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
 חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

אור הזוהר 127 * סיון תשע"ג

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

נערים קטנים ילמדו מסוד השם

כתוב בספר הקדוש אור החמה זז"ד: רבי שמעון בן יוחאי בעצמו אמר, שנערים קטנים ילמדו מסוד השם. כל אחינו בית ישראל יקבעו למוד בספר הזהר הקדוש יחד עשיר ואביון קטן וגדול. (הקדמת הרבנים לזהר דפוס גרבה)

כל ישראל ילמדו ספר הזוהר ויהיו ניצולים מפגעים רעים

אשר על כן, כל ישראל מחויבים ללמד בספר התורה הזה של רשב"י, אחד גאון, אחד רב גדול, אחד חכם, אחד המון, אחד קטן שהגיע לחנוך, בעתים מזמנים ומכשרים, אשר המה מסדרים דבר יום ביומו, מראש חדש אלול עד מנחת יום הכפורים נחתם עת עקדת יצחק, לקרב הגאלה, ויהיו ניצולים מכל פגעים רעים. (תקוני הזהר, כגן הירק הקדמת המחבר)

כל אדם מחויב ללמוד זוהר

התורה נתנה ללמד וללמד, בכדי שכלם יודעים מקטנים עד גדולים דעת השם, וגם מצינו בהרבה ספרי מקבלים שמזהירים על למוד חכמה זו שכל אדם חייב ללמד אותה. (רבי יצחק בן צבי אשכנזי, סהרת הקדש, קמ"ז)

אם היו לומדים עם הילדים כבר היה הגאולה יכולה להיות

מי יתן והיה שיתחילו ללמד עם הצאן קדושים כשהם עדין בקטנותם בן ט' וי' שנים ספר הזהר הקדוש... והיו בודאי הגאלה בקרוב בלי שום חבלי משיח.

(ספר סגולת ישראל להגאון הצדיק רבי שבתאי ליפשיץ - מערכת ז' אות ה')
 מכל אלו מראי המקומות שהבאנו לעיל, רואים את החוב הגדול ואת הזכות הגדול, שיש גם על ילדים בלימוד ספר הזוהר, בין לאשכנזים ובין לספרדים, אין חילוקי דעות בנושא זה כלל, לכן הננו קוראים לכל הילדים בכל העולם, וכל אבא יגיד לבנו, וכל אבא ילמד עם בנו, ויעסקו בזוהר הקדוש, וכן יסבירו לילדים הקטנים הקלים אשר יכולים להבין, וזה יציל את הילדים מכל מיני מחלות ומכל מיני פגעים רעים רח"ל, ובזכות זה יהיה לנו שפע רב, וברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, ובנינו יהיו משומרים מכל הדברים אשר צריכים שמירה, וזה גם שמירה על בנינו שלא יהיו חס וחלילה נושרים.

קרוב לימות המשיח, אפילו נערים ידעו נסתרות

איתא בזוהר הקדוש פרשת וירא (דף ק"ה): בתרגום ללשון הקדש: אמר להם רבי שמעון אין רצונו של הקדוש ברוך הוא בזה שיתגלה לעולם כל כך, וכשיהיה קרוב לימות המשיח אפילו נערים שבעולם עתידיים למצא נסתרות של החכמה ולדעת על ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל.

התלהבות בלימוד הזוהר

רבנו הבן איש חי, כותב (בהקדמת התקונים בניהו), וזה לשונו: מזמן אשר הציץ זרח אור יקרות של שני מאורות הגדולים, ספר התקונים וספר הזהר, קימו וקבלו היהודים קהל עדת ישראל להחזיק בלמוד הקדוש של התקונים והזהר, יחיד ורבים מנער ועד זקן, והגם דאין לאל ידם להשיג ולהבין סוד אמרות טהורות שבספרים הקדושים האלה, אף על פי כן שותים בצמא את דבריהם, ומתלהבין בקריאתן מאד מאד.

צריכים לעודד את כלם לעסק בספר הזהר, שרק על ידו תבוא האנושות לגאולה הרוחנית ולביאת המשיח, לכן אסור להתחמק מלמוד הקבלה.

ביטול גזירות, והשפעת חסד, על ידי לימוד זה גם על ידי נערים

והלומד זקן, בסודות ורזין דאורייתא, רזין דעתיק יומין, זקן מלא רחמים, דומה לדיו כתובה על ניר מחוק, שאינו נחקק כל כך במחו ומחשבתו, ויכול לטעות בהם הרבה, כי נמחק חוזר כותב ונמחק. וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמד רזין של מרן האר"י וספר הזהר אשר הם חיינו, ולו עמי שומע לי, בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר, היו שוקדין כל ימיהם ללמד ספר הזהר והתקונים כתבי מרן בלול עם חסידות והקדמות של מרן הרב רבי ישראל בעל שם זכר צדיק לברכה, והיו מבטלין כל הגזרות רעות, והיו ממשיכין שפע ואור על כל העולמות, כן השפעות פשטיות, בני חיי מזוני. ולו עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר היו לומדין עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזהר והתקונים להגות בהם והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו ויתקים. וכך היה רוכש יראת שמים במקום חכמה חיצונית.

(רבינו הקדוש יצחק אייזיק יחיאל ספרין מקומרנה, נוצר חסד, פרק ד' משנה כ')

הקדוש כרגיל, בשעה זו אתם צאן קדשים, נוטלים את הזכות בידכם בלימוד הקדוש הזה, ובזכות זה נזכה במהרה לראות במו עינינו בשוב ה' ציון, ותחזינה עינינו בבנין המקדש וכליו במקדש השלישי במהרה בימינו אמן.

ואי אפשר לתאר גודל הזכות שיש לכם צאן קדשים בלימוד שמקרב הגאולה, ובפרט בערב שבת קודש אחר הצהריים בעת רצון, ובמיוחד שבזמן זה רוב היהודים עסוקים בהכנות לשבת קודש, ואינם יכולים לשבת ללמוד זוהר

מכתבים שהתקבלו במערכת



לאחר כמה דקות התקשרה האשה, ובקשה מחילה מהאדמו"ר שצעקה עליו.

אם ראש הכולל מסכים כבר שילמדו זוהר את זה איני יודע, אבל זה ברור שזה נתן לו דחיפה, ונקוה שהוא בעצם יעשה את מה שצריך, ויתן להם ללמוד זוהר, ואף יעשה בעצמו שיעור על זה.

כל טוב

תורתו מגן לנו, ומאירת עינינו, ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי.

ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כה לחי רבי שמעון צדיקי.

הספיק לראות מה שכתוב שם, והם ראו שמבואר בקונטרס הנ"ל, שראש כולל שאינו מתיר ללמוד זוהר בכולל שלו, הוא רוצח הילדים, הבינו שזה גם על האבא שלהם, הלכו מיד להראות לאמם את הקטע, והאמא ברוב בהלה מיד התקשרה להאדמו"ר מהאלמין שליט"א, והתחילה לצעוק עליו, איך אתה כותב דברים כאלו, האם זה נקרא חינוך וכו'? האדמו"ר הבין לליבה, ומשיב לה ברוך, מה אני יכול לעשות? אלו לא דברים שאני החלטתי, אלו דברים מפורשים ומבוארים בזוהר הקדוש בעצמו, ומה אפשר לעשות שזוהר האמת, אם תרצו שבעלך לא יהיה מהם, שיגיד לאברכים שיכולים ללמוד זוהר.

שלום למפעל הזוהר ולכל עם ישראל

שלום רב

באתי בשורות אלו שאני כותב להביע קצת מרחשי ליבי על הקונטרס שיצא לאור "כח הזוהר".

חברי בכולל הגיעו לכולל, וסיפרו לי שהיום בבוקר נח בתיבת הדואר שלו קונטרס חדש של מפעל הזוהר, שבו מבואר דינם של ראשי הישיבות וראשי הכוללים, שלא נותנים לבחורים ולאברכים שלהם ללמוד זוהר, עיין שם ותמצא נחת.

חברי הוא מקורב לראש כולל אחד שהגיע וסיפר שהילדים שלו ראו קונטרס יפה בבית, כנראה שהראש כולל עוד לא

סיפור



רבי מאיר להכניסו, ובירכו בנשיאת כפיים על ראשו, כשפניו מאירות וצהובות. משיצא החייל את הבית פנה אלי רבי מאיר ואמר: - "דע לך, כי משיח יבוא, לא בזכותי ולא בזכותך, אלא בזכותם של החיילים היהודיים בעלי מסירות נפש". (ספר שער ועונש).

ולפתע על דלת הבית נשמעו נקישות קצובות והחלטיות, מיהר השמש לפתוח את הדלת. בפתח הבית ניצב לו חייל יהודי, בצבא רוסיה שהגיע אל העיר יחד עם חיילי פלוגתו, כשירד הלילה נשארו החיילים לחנות בעיר, והחייל ביקש לנצל את ההזדמנות ולזכות בברכת הרבי, ציווה

סיפר פעם הרב הקדוש רבי יחזקאל משינאווא לבני ביתו: לפני זמן רב, בקרתי בחצרו של הרב הקדוש רבי מאיר מפרימשלאן. השעה היתה שעת לילה מאוחרת, וכיבדני רבי מאיר, והזמין אותי לסעוד יחד עמו את סעודת הערב בביתו, בעוד אנו גומלים חסד עם העלובה,

העלון מוקדש לעילוי נשמתה הטהורה של הרבנית טויבא בת הרב חיים אליהו מחברתו הטהורה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

