



האדמו"ר מהאלמין  
רבי שלום יהודה גראס שליט"א  
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה



**אור הזוהר 125 \* סיון תשע"ג**

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

# זוהר תינוקות של בית רבן

הנביא ירמיהו (ד' כ"ד) "וכל הגבעות התקלקלו", אלו הבחורים התלמידים הקטנים, שרואים את מלמדיהם שאינם רוצים ללמוד זוהר הקדוש ותורת הסוד, על כן גבעות אלו נתקלקלו, ולבם שרש פורה ראש ולענה, ועלתה בהם חלודת טיט ורפש, לכפר בחכמת האמת... ואין ספק, כי לא יהיה להם חלק בעולם הבא, כנזכר בזהר. ועוד כתב שם, כי הכל תלוי בעסק החכמה הזאת, ומניעתנו מלהתעסק בה, היא גורמת אחר ועכוב בנין בית מקדשנו ותפארתנו, המכנה ונקרא "הדר הכרמל", כמו שאמר הכתוב (שיר השירים 1:1): "ראשך עליך ככרמל"... כי אין לו להקדוש ברוך הוא קורת רוח בעולמו, אלא כאשר עוסקים בחכמה זו.

**הצלה מכפירה**

מדברים אלו של ר' חיים ויטאל זי"ע רואים, שכדי לזכות ליראת שמים טהורה, שידע שפלות עצמו, מכרחים ללמוד זוהר הקדוש, ובכך נצלים מקלקולים וכפירות, וזוכים להכיר גדלות הבורא יתברך שמו, וכאשר כל ישראל יעסקו בלמוד הזוהר הקדוש, מיד נגאלים ונצלים מחבלי משיח. וכל עקר ביאת האדם לעולם הזה הוא כדי שילמד את הלמוד הקדוש הזה.

**הצלה מנשירה**

היום מחפשים כל מיני עצות ודרכים למען "נוער נושר" מקימים להם ישיבות, והרבה דברים, למען החזרתם למוטב, ואין אף אחד יודע איך להינצל מרדתם שחת, ואין כל אב יודע איך להציל את בנו למען לא יהיה גם כן נושר ח"ו, מה אפשר לעשות, הנה אומר לנו ר' חיים ויטאל, תלמד עם הבנים שלך זוהר, תראה שהם ילמדו, וכך יהיה להם הרבה יראת שמים טהורה, וכך הם לא יתפתו אחרי חברים הרעים וכו' וכך לא תאיים עליך חרב הנשירה.

**הלומד זוהר אינו מתגאה**

ואין צריך להאריך בענין הגאווה של הרבה ראשי הישיבות, כי זה דבר ידוע, שכל אחד הלומד זוהר אין יכול כלל

**חיסרון כ"ס – ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה**

כתוב בפ'רשת השבוע, פרשת צו (פרק 1 א-ב) "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, צו אֶת אֶהֱרֹן וְאֶת בְּנָיו לֵאמֹר זֹאת תֹּרַת הָעֵלֶה הוּא הָעֵלֶה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כֹּל הַלֵּילָה עַד הַבֶּקֶר וְאִשׁ הַמִּזְבֵּחַ".

פירוש רש"י, "צו את אהרן", אין צו אלא לשון זרוז, מיד ולדורות אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרוז במקום שיש בו חסרון כ"ס.

ואפשר לפרש, דהנה "כ"ס" בגימטריא עם הכולל 91 כמספר שמות הוי"ה אדנ"י, שכל עבודתינו היא לעשות רק בשביל הקב"ה, לאוקמא שכינתא מעפרא, כמו שכתוב בזהר דף כ"ו ע"ב בלשון הקודש: "אָבֵל הָעוֹלָה, שְׁהִיא סוּד שֶׁל קֹדֶשׁ הַקִּדְשִׁים, אֵינָה כְּשֶׁאֵר קִרְבָּנוֹת, שְׁכָל מַעֲשֵׂיָהּ קֹדֶשׁ... מָה הַטַּעַם זֶה קֹדֶשׁ? אֵלָּא סוּד הַדְּבָר, כְּמוֹ שְׁאָמַר שְׁהִיא קֹדֶשׁ קִדְשִׁים, שְׁהַכָּל עוֹלָה וּמַתְעַטֵּר בְּקֹדֶשׁ הַקִּדְשִׁים בְּקֶשֶׁר אֶחָד".

וכך הוא הפירוש, ביותר צריך הכתוב לזרוז במקום שיש חיסרון כ"ס, היינו במקום שאין לנו בית המקדש, היינו שחסר הכ"ס היינו היחוד הוי"ה אדנ"י, אז צריך לזרוז אותנו לעשות הכל נחת רוח לה' יתברך ולעשות למען כבוד שמו, ולמען כבוד שכינתו אשר בגלות, ולראות לעשות כמה שיותר פעולות לאוקמא שכינתא מעפרא.

**צאן הקדשים שעורכים סיום הזוהר**

ולענייננו, הילדים צאן קדשים המה חשובים בשמים כקודש קדשים, ובפרט הילדים הצדיקים שעומדים כאן, שהם מקושרים להרב הצדיק הגאון הגדול הרב אי"ש ב"ר ציון בוגנים, מו"ץ פעייה"ק אלעד ת"ו שליט"א, בבית המדרש זכור לאברהם ישיבת המתמידים, ולומדים כל שבוע ביום שישי אחרי הצהרים עם הרב ספר הזוהר הקדוש, ועוד מעט נחלק להם מתנות לכבוד הסיום בזהר הקדוש שערכו.

וכל הגבעות התקלקלו על ידי שלא לומדים איתם זוהר ונתחיל כמה שכתב מורנו רבי חיים ויטאל זי"ע, על דברי

לקחת את הילדים, כל אחד את הילדים שלו, ומי שיכול שיעשה מבצעים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, לקחת הילדים וללמוד איתם זוהר הקדוש, ונחלק להם גם אי"ה מתנות. ואפשר להירשם על המבצע הזה בכל מספרי הזוהר ובפרט במספר - 0548436784.

### זוהר כמו קרבנות

כתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", היום שאין לנו קרבנות, תורת לימוד הזוהר הקדוש מקדש אותנו כמו הקרבנות בבית המקדש, שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד הזוהר הקדוש, כמו שאומר השל"ה הקדוש זי"ע, (בעשרה מאמרות. מאמר ראשון): וזה לשונו: כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהצרך הקדוש ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גאולה העתידה לא תהיה הגאולה עד שיזכו לתוספות הקדשה הזו, והוא רצון האל יתברך, ואשרי הזוכה בה. וכך אומר משה רבנו עליו השלום לרשב"י זכותו יגן עלינו אמן בזהר הקדוש פרשת נשא, "בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי". באור הדברים: בזכות החבור שלך, ספר הזוהר הקדוש, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות ויסורים וללא צער חבלי משיח!

להתגאות, כי יודע מה הוא כאין וכאפס לעומת מה שצריך להיות. ודלא כאותם ראשי ישיבות שלא נפרטם שהם כל הזמן מתגאים שרק הם היודעים ללמוד, ורק מה שהם אומרים זה אמת, ואין הם יראים כלל לדבר סרה נגד הראשונים הקדושים והטהורים, ואינם מבינים כי הם בקט שכלם אינם מבינים ואינם יכולים להבין כלל מה דיברו הראשונים, שכל חכמתם אמת, ואין כאן המקום להאריך, אלא כל אחד שנתקל בראש ישיבה כזה, ידע נאמנה כי כדאי לו להחליף ישיבה אחרת, עם ראש ישיבה ירא שמים יותר קצת.

### אשריכם לומדי הזוהר

ובאמת כבר הרעיא מהימנא [הוא משה רבנו ע"ה] מצווה אותנו ללמוד זוהר הקדוש דוקא, כי תורת הרשב"י מאיר עד סוף הדורות, וצריך ללמוד ללא הפסק, ולא לתת מנוחה להקדוש ברוך הוא, עד שיגאלנו (זוהר פנחס ר"ט).

ולכן אשרי חלקכם הילדים הצדיקים שלומדים זוהר הקדוש בכל ערב שבת אחרי הצהריים, וזה גם זמן שאנשים טרודים, ואין להם זמן ללמוד, אז יכול להיות שכל העולם עומד על ילדים אלו, האם יש זכות יותר גדול מזה?

מהם יראו וכן יעשו כל הרבנים ומלמדים ואנשים פשוטים

העלון מוקדש לעילוי נשמתה הטהורה  
של הרבנית טויבא בת הרב חיים אליהו  
מחברתו הטהורה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א



## מכתבים שהתקבלו במערכת

ב"ה

לכבוד מערכת מפעל הזוהר העולמי

רציתי לספר לכם מה שדיברתי עם הראש ישיבה שלי! אני מאוד קרוב אליו, שאלתי אותו אם אכן נודע לנו גודל מעלת לימוד הזוהר, ולמה שזוכים בשעה אחת, אז למה שלא ילמדו כל הישיבה קצת זוהר בכל יום? ענה לי הדבר פשוט, אם הבחורים יבואו וישאלו אותי פשוט בזוהר מה אני יאמר להם? הלא לא למדתי בחיי זוהר, והיה בחורים שילמדו יותר ויותר, וידעו יותר טוב ממני, וזה יהיה פחיתת הכבוד לראש ישיבה, שראש ישיבה אי אפשר לומר שלא יודע, כי כל כבוד התורה יפול, ולא יהיה להם דרך ארץ ממני.

ענית לך, זה תירוץ נחמד!

המחלוקת בשמים. שלחו את מלאך המות להביא את נשמתו של רבה בר נחמני, אך מלאך המות לא הצליח להמיתו, משום שרבה בר נחמני היה לומד בלי להפסיק רגע אחד, ומי שלומד אין למלאך המות רשות לקחת את נשמתו, מלאך המות ראה שאינו מצליח בשליחותו, השמיע רעש בין העצים, רבה חשב שזה החיילים של המלכות שעומדים לתופסו, עמד ואמר: יותר טוב למות ולא ליפול בידי המלכות. באותה שעה יצאה נשמתו של רבה בר נחמני ויצא מפיו: טהור טהור. יצאה בת קול ואמרה: אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאה נשמתך בטהור. נפל פתק מהשמים לישיבה בפומפדיתא (הישיבה שבה רבה בר נחמני היה ראש הישיבה): רבה בר נחמני נתבקש לישיבה של מעלה. יצאו

ובליבי חשבתי על הגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ו, הגמרא מספרת: על רבה בר נחמני אשר המלכות חיפשה אותו לתופסו, ברח רבה בר נחמני למקום מסתור בכדי שלא יפול בידי המלכות והיכן התחבא מפניהם? הגמרא מספרת, שנכנס לאגם של מים וישב בלב האגם על חתיכת עץ דקל קצוץ והיה לומד. באותו זמן הייתה מחלוקת בבית דין של מעלה בעניין ההלכה של מצורע, מה קודם בהרת לשיער לבן או שיער לבן לבהרת, הקב"ה אמר טהור ובית דין של מעלה אמרו טמא, אמרו בבית דין של מעלה: מי יכריע את המחלוקת בשמים, אמרו: מי המומחה בארץ בענייני טהרות, רבה בר נחמני. אמרו בבית דין של מעלה: נביא את רבה בר נחמני לשמים לשאול את דעתו בעניין

אחת". וקדושים וצדיקים כהבעל שם טוב והאר"י הקדוש, ביום האחרון בחייהם, הפחד הגדול אשר פחדו היה מן הגאווה ומגרורותיה אשר היא אם כל חטאת. וזה הסוד שהראשי ישיבות מפחדים, ובגלל זה הם מעכבים הגאולה. וזה דוד הגרוע מהכל שאנו נמצאים בו, כמבואר בסוף מסכת סוטה. הקב"ה יתן לכם כח והצלחה, להלחם עם הערב רב הגדול הזה.

אגב שמעתי כבר מהרבה ישיבות שכן התחילו ללמוד זוהר הקדוש, ומן הסתם הראשי ישיבות האלו יש בהם מידת ענווה ולא חושבים על הגאווה והגדולה, שהיא רק לחי העולמים.

השי"ת יעזור שיתקיים בנו ברא יפקון מן גלותא ברחמי אמן ואמן.

הקב"ה נותן לפמליה של מעלה להביע כך את דעתם, אך כשמגיעים למסקנה, המסקנה לא בשמים היא, היא נתנה בהר סיני לעם ישראל, וצריך שמבית דין של מטה יפסקו את ההלכה. אך אם ישאלו כל ילוד אשה, ככל שיהיה צדיק וחסיד וירא ה': מה ההלכה של דבר מסויים כך שואל הקב"ה ובית דינו. ובכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו:

אבל אצל הראש ישיבה שלי, נכנס בליבו גאווה וגאווה, מה יהיה אם לא אדע להשיב? הדבר הזה המסוכן ביותר בעולם ואמרו חז"ל: "אל תבואני רגל גאוה", וקדושים וצדיקים פחדו ונזהרו זהירות גדולה מן הגאווה אשר הקב"ה אומר על הגאים: "אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה

אביי ורבא וכל החכמים להתעסק עם הרב שלהם ולא ידעו היכן גופו נמצא, הלכו ליד האגם וראו ציפורים עושים צל במקום מסויים, אמרו החכמים: נראה ששם מקום גופו הטהור של רבה בר נחמני. הספידו אותו שלושה ימים ושלושה לילות, בסיום השלושה ימים נפל פתק מן השמים: כל מי שיפרוש בנידוי יהיה. המשיכו את ההספד, עם סיום השבעה ימים, נפל פתק בסיום השבעה ימים: לכו לבתכם לשלום.

הנה אפשר ללמוד מכאן: שבאותה שעה היה מחלוקת בשמים, הקב"ה סברתו טהור, כל פמליה של מעלה דעתם שטמא. ולומדים מזה מוסר השכל: ריבון העולמים - הקב"ה נותן בשמים לפמליה של מעלה להגיד את דעתם. כשנתבונן ונתעמק אימה וחרדה נכנסים באדם,



לומדים במחתרת למטה מהבית, בנו שהביא אותו מרוסיה היה צעיר והיה משחק עם חבריו למעלה, והדליקו את הטלויזיה וראו והשתכרו בקיצור כמו צעירי רוסיה, כשהגיע זמן מנחה קרא האבא לבנו, ואמר לו לך עכשיו תסגור את הטלויזיה אנחנו צריכים להתפלל מנחה, ותסגור את זה ל40 דקות, אמר הבן לאביו אני מפחד אני לא יכול, האבא ביקש ממנו כמה פעמים, והבן ענה אני לא יכול בשום פנים ואופן.

אמר האבא אתה אומר כך? האבא נכנס לדביקות גדול ולהתלהבות, באופן שלא יכלו בכלל לדבר איתו, כמה דקות נמשך הסיטואציה הזאת, בתום פסק הזמן האבא לקח את שני ידיו והקישם זה בזה חזק מאוד, באותה זמן נשמע פיצוץ למעלה, כל הטלויזיה שלמעלה התפוצץ בקול רעש גדול, כל הטלויזיה קרס והתפוצץ והצעירים ברחו משם כל עוד נפשם בם, ואז אמר האבא ברוך ה' אפשר כבר להתפלל מנחה.

והדברים מפליאים על קדושתו של אותו יהודי.

הקבר שלו ולהוציא אותו, ולהביאו כאן לארץ ישראל, וכך עשיתי הוצאתי אותו מקברו והבאתי אותו לארץ ישראל והנה זה הוא היהודי הזה שקברתם אותו. אנשי החברא קדישא התפלאו מאוד, כאשר נודע שהיהודי הזה כבר מת 13 שנה ועוד היה נראה כאילו עכשיו נפטר, ולא נרקב כלל.

הסיפור עוד לא הסתיים, כמה שנים לאחר מכן מתה אימו של אותו יהודי שהביא את אביו, ובהלוויה השתתף אחד מחסידי ליובאוויטש, יהודי רב באיזה מקום, שאלו אותו אנשי חברא קדישא מה יש לך עם האשה הזאת, ענה אין לי עם האשה אלא יש לי עם בעלה, שכבר נפטר ברוסיה לפני הרבה שנים. והוא זה היהודי דלעיל שקברו אותו בהר המנוחות, ואת האשה הזאת הניחו ליד בעלה בהר המנוחות, וכה סיפר חסיד ליובאוויטש לחברא קדישא בנוכחות בנו של הנפטר והנפטר דלעיל.

אני למדתי עם הנפטר המנוח כל יום, הוא היה תלמיד חכם גדול וירא שמים אמיתי, והיה בזמן מסך הברזל, והיינו

אתמול השתתפתי בהלוויה של הרבנית מהאלמין עליה השלום, בהר המנוחות בירושלים, והגיע לשם איזה אדמו"ר צדיק, שסיפר לנו בעת שהמתינו על המיטה שתגיע, מעשה נורא על יהודי צדיק שקבור בהר המנוחות.

וכה סיפר, פעם אחת התקבל לחברא קדישא בירושלים קריאה מבית הנתיבות בן גוריון, מאחד האנשים שהגיעו לארץ ישראל מרוסיה, שיש לו נפטר איתו, וצריך לקברו, שאלו אותו איך הבאת אותו? ענה שבין כל החבילות שהבאתי הכנסתי אותו גם כן, הסיפור היה להם מאוד מוזר, בקיצור לאחר כמה ימים שממילא היו צריכים להביא איזה נפטר שהגיע לארץ, הלכו לבדוק את הנושא הזה, נפגשו עם היהודי הזה ושאלו אותו איפה הנפטר? פתח את המזודה שלו והראה להם את הנפטר, שהיה עם זקן לבן יפה, וביקש מהם לקברו כראוי, לקחו את הנפטר וקברו אותו בהר המנוחות, וכששאלו ליהודי מתי נפטר היהודי הזה? ענה להם לפני 13 שנה נפטר, ולפני פטירתו הזהיר אותי, שכאשר אני אעלה לארץ ישראל, שאחפור את

# סדרת הספרים קובץ שופר הזוהר

(20 כרכים) – לתרומות עבור הדפסה והפצת הספרים – טל: 0527651911

## קובץ שופר הזוהר

כרך ב'  
ובו ספר אחד  
(284 עמודים):  
ספר התשובה



## קובץ שופר הזוהר

כרך א'  
ובו שני ספרים נפתחים  
(268 עמודים):  
קובץ הסקמות ומכתבים  
כח הזוהר חלק ג'



## קובץ שופר הזוהר

כרך ג'  
ובו ששה ספרים  
נפתחים (252 עמודים):  
פתח אליהו המבאר  
סגלת פתח אליהו  
גימטריית הזוהר/קובץ  
הסקמות ומכתבים/כח  
הזוהר חלק ב' / הבעל  
שם טוב והשחיטה



בהאי חבורא דילקד דאיהו  
ספר הזוהר, מן זוהרא דאימא  
עלאה תשובה. באלין לא  
צריך נסיון, ובגין דעתידין  
ישראל למטעם מאילנא דחיי,  
דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון  
ביה מן גלותא בר חמי.

## קובץ שופר הזוהר

כרך ה'  
ובו אחד עשר ספרים  
נפתחים (228 עמודים):  
יהודי הזוהר  
הכשרות והשבת/ספת  
הזוהר/גאלת הזוהר  
הזוהר וזה סינלדרשה  
לסליחות תשע"ג/זוהר  
לבר מצוה/זוהר בר פי  
רב דחד יומא/סיום  
הזוהר/10. ים הזוהר/11.  
כח הזוהר



## קובץ שופר הזוהר

כרך ד'  
ובו ששה ספרים  
נפתחים (228 עמודים):  
הזוהר וספריו/הזוהר  
בעקבה/זוהר ומשיח  
הזוהר והגאולה/זוהר  
המוזוהר/זוהר הגאולה

