

אור הזוהר 49 * תמוז תשע"ב



האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה



רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

בו יבואר גודל הזכות של התאחדות 960 איש "יחד שבטי ישראל" בלימוד זוהר תתק"ס במירון

הרע, הזוהר מזכך את האדם ונפשו, עקרו של הזוהר הוא מוסר קדוש, עבודת השם טהורה, אהבת השם וישראל, מסירות נפש מלאה לתכלית הנצחית, הזוהר הוא אור הנשמה, כפי שהגוף זקוק לאוויר, כך זקוקה הנשמה לזוהר הקדוש, ובניחוד עם קיום ההלכות והמצוות, לימוד כל פרד"ס התורה, פשט ההלכות, רמזיהן, דרושיהן וסודותיהן, מסירות נפש מחלטת לקיום ולמוד התורה בטהרה ובקדושה, אז נזכה לאורו של משיח צדקנו, שיופיע במהרה בימינו, הנה ימים באים אלינו, מתוך חושך העמים, ושנאת הגויים לעמו הנבחר של הקב"ה, וכעת אנו נמצאים באחרית הימים, וכל הסימנים מעידים כי רח"ל מלחמה אימה מתקרבת, מכל עבר... - אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים! ולשמע לקול דברי משה רבנו ואלהיו הנביא מבשר טוב מבשר הגאולה! ועל ידי מפעל הזוהר העולמי, בהסכמת גדולי הדור, נוציא מהכח אל הפועל קריאה לכל יהודי בכל מקום ומקום לקרא וללמוד בזוהר הקדוש ולהיות חלק מהמתחברים לקדושה, עם קבוצות המסיימות את כל ספר הזוהר בהשקעה של 6 דקות ביום. [ראה להלן מה שמרוויח בזמן מועט]

אתה איש יהודי, בא והצטרף ללמוד יהודי, לקיים רצון אלקינו החפץ להחיש ולגאלנו, ותזכה לקרב ולקבל פני משיח צדקנו

אחינו בית ישראל "האספו ואגידה לכם, את אשר קיבלה נשמתנו בהר סיני - כולנו נתאסף יחד שבטי ישראל 960 איש, לסיים את כל ספר הזוהר הקדוש בשש דקות בלבד, ובכך נפעל לקירוב הגאולה במקום הקדוש והנפלא, ואתה איש יהודי, בא והצטרף ללמוד יהודי, לקיים רצון אלקינו, החפץ להחיש ולגאלנו, ותזכה לקבל פני משיח צדקנו. - כל משתתף זוכה, בשש דקות בלבד לסיים, 960 פעם את הזוהר הקדוש. - כל איש ישראל, מחיש את הגואל, בלימוד באחדות ובאהבה, במקום השראת השכינה, יחד שבטי ישראל קדושים, לומדים דברי אלוקים חיים, ומרבים את שפע הרחמים, וכל ישראל מתעוררים ושבים, ומיד נשמע קול משיח, הנה נגאלנו כולנו נשית, וקול השופר נשמע בארצינו, הנה בא משיח צדקינו. - וכלם מקבלים עליהם ישראל קדושים, בלבם ונפשם הם מוכנים ומזומנים, ברבבות ואלפים, כל יום להקדיש מזמנם, 6 דקות לעשות רצון קובם.

מטרת הלימוד הקדוש: היא לעורר בעת רצון נפלא אשר שערי שמים פתוחים, ולהתחבר עם התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, למען יעמוד בתפילה ויעורר זכות, כמו שאמר אליהו הנביא, (במאמר פתח אליהו) קום רבי שמעון לעורר את העליונים אלו האבות הקדושים ומשה רבנו רעיא מהימנא למען להקים את השכינה מעפרה ולקיים בנו "תם עונך בת ציון לא יוסף להגלותך", (איכה ד כב). ותתעורר חבצלת השרון להושיע הבנים, "ושבו בנים לגבולם", ובזכות אשר נקים (מלאכי פרק ג כב-כד) "זכרו תורת משה עבדי" נזכה להמשיך עלינו דברי הנביא "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" בב"א.

כבר הבטיח לנו משה רבנו רעיא מהימנא ואלהיו הנביא כי בזכות התעסקות בזוהר הקדוש נצא מהגלות ברחמים, וכתבו לנו רבותינו הקדושים לגרוס ולעסק בזוהר הקדוש לקרב את הגאולה, אשר הזוהר הנו החרב המקצצת את הטמאה והיצר

כל משתתף, יקבל את חלקו בקריאה המשתפת שתחלתה בכתל המערבי שלא זזה שכינה ממנה לעולם (זוהר שמות ה): עם התחברות אל התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, ומשם נמשיך נשמתו אל היהודים די בכל אתר ואתר. ועל ידי כך יכנס הוא ובני ביתו וכל המשתתפים עמו והמסייעים בעדו לתבת נח המגנה ומצילה מפני המבול הנורא ומלחמת גוג ומגוג של אחרית הימים. כנאמר סכות לראשי ביום נשק" וינצלו בוודאי בזכות רבי שמעון בר יוחאי. ובזאת את אחי אנכי מבקש לקיים דברי הנביא ישעיה (פרק נו יג-יד) "בזעקך יצילך קבוציך... והחוסה בי ינחל ארץ ויירש הר קדשי. ואמר סלו סלו פנו דרך...". ולהיות מ-960 [תתק"ס] האנשים הנבחרים שיזכו את השכינה הקדושה מעפר להרים, (ישעיה פרק נו טו, יז, יט) להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדבאים, דרכיו ראייתו וארפאהו, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה'

אם כן, לכל אחד ואחד מהחבורה יש זכות של 921,600 סיומים, וכיון שהחבורה היא 960, מדין ערבות מוכפל בכל 960 שיש לכל אחד, כלומר: 960 כפול 960 וזהו 921,600 [תשע מאות עשרים ואחד אלף ושש מאות] סיומי זוהר הקדוש.

חשב עוד רגע! כל מניין לומדים, עוד יכפל באָלף, כי כל מה שנותנים משמים נותנים באָלף (זוהר פרשת ויצא), והרי השכינה שורה במניין, וכל המצטרף ללומדי השיעור, הרי מקבל כנגד כל אחד את השכר פי אָלף!!! כלומר 921,600 כפול אלף סך הכל: תשע מאות עשרים ואחד מיליון ושש מאות אלף - 921,600,000 - שכר סיומי זוהר הקדוש, ונחשב לכל אחד ואחד כאילו למד בפעם אחת בלבד 921,600,000 סיומי זוהר.

יש עוד להוסיף את דברי הספר חסידים שכל מצוה שאין לה דורשים ואין מקיימים אותה, נוטל שכר כנגד כל הבטלים הימנה, אם כן המתחבר בחבורה הקדושה המשתתפת בלימוד הזוהר הקדוש, ממה נפשך מקבל שכר כנגד כל היהודים שבעולם, אם לא השתתפו אז מקבל כנגד הבטלים, ונחשב לו כמו שעושה חסד עם מת מצוה, ואם כן זכו והשתתפו, אז שוב נכפל מדין ערבות כדלעיל, ובוודאי יעמוד שכרו לעולמות אין קץ ואין מספר, כי אמרו חז"ל כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וכמה נפשות קדושות מישראל מציל מרדת שחת רוחני וגשמי, ולזה אין שום מוח אנושי שיוכל לחשב. צא ולמד, כי מקבלים את השכר לסך 15 מיליון יהודים כפול = 921,600,000 = 824,000,000,000 במילים: שלש עשרה קוֹדְרִילִיּוֹן ו-824 טריליון סיומי זוהר לכל אחד ואחד המשתתף בחבורה הזאת - בשש דקות.

תדע לך שְלֵכַל יחיד נצרך כדי לסיים את כל הזוהר הקדוש, 96 שעות, על פי חשבון הזוהר המחולק ל-960 כרכים עם תרגום לשון הקודש, כלומר כל חוברת לוקח 6 דקות לימוד [דקה לעמוד כפול 6 עמודים], כפול 960 חוברות = 5760 דקות לחלק ל-60 דקות [שיש בשעה אחת] = 96 שעות, שהם ארבעה יממות מעת לעת, כלומר בשש דקות שאתה לומד חוברת אחת מהתתק"ס חוברות זוהר, כאילו למדת 4 יממות רצופים שלימות בלי אוכל בלי שתיה בלי שינה. ואמר המקובל האלוקי רבי יצחק אלפיייה ז"ע: מקובלנו שתעניית הדיבור כפי שנוהגים בכל יישוב ויישוב עם קריאת התהלים 3 פעמים שוה ל-65,000 תעניות (!!!). ולפי דבריו 3 ימים יוצא 195,000 תעניות, זאת אומרת 550 שנה תעניות.



ועתה בואו חשבון שבהתחברו לחבורה הקדושה הזו הוא לומד זוהר הקדוש 4 יממות רצופות בלי הפסק וודאי הוא כחבר וחנית לשרוף כל הקליפות ועתה הוא עת רצון נפלאה מאוד וזמן מסוגל ביותר לבקש רחמי שמים ולהתפלל על השכינה הקדושה וכולם ביחד יזעקו לאבינו שבשמים שלח משיח צדקינו במהרה בימינו בבנין בית המקדש בב"א.

ומהר"ש בונז'לו ז"ע מאור עינינו בעל "הפסא מלך" אמר, דלמוד הזוהר הקדוש עולה שעה אחת לערך שנה של לימוד הפשט, והובא פסקו בכף החיים (סימן קנ"ה סק"ב, ובהל' שבת סי' ש"ז), וז"ל ה"כסא מלך" (תקון מ"ג): כי לימוד הזוהר הקדוש בגירסא בעלמא בונה

ורפאתיו, ובזה יתרה האחדות והאהבה בישראל עם קדושים.

התכנית הקדושה: א. כל אחד יקבל פרך אחד בחינם ללמוד יומי. ב. כולנו מתקשרים בקשר אמיץ לתנא האלוקי הרשבי" ע"ה בכל יום ויום, ובכך ממשיכים את נשמתו אלנו להשפעת ישועה ורחמים. ג. לחלק את ספרי הזוהר הקדוש הנדפס מחדש עם תרגום בלשון הקודש כל ספר הזוהר 960 כרכים. ד. כל אחד ילמד 6 דקות ביום, לסיים את החוברת ויתמיד בכל יום 6 דקות לחזור עליה במשך ארבעים יום, וכך מצטרף לחבורת 960 אנשים המסיימים בכל יום את כל ספר הזוהר. ה. ויחשב לכל אחד מבני החבורה הקדושה כאילו סיים בכל יום 960 פעם את כל ספר הזוהר הקדוש. ו. כל ישראל נכנסים לתוך סוכת הרשב"י המגן הראשי והאמיתי לכל הדור כולו. ז. יהודים זכרו!!! כמו נח בשעתו עכשיו התיבה פתוחה וכולם יכולים להיכנס, נא להזדרז לפני המבול. שהזוהר הקדוש הוא תיבת נח המצילה של הדור. ח. כל המשתתף בלימוד הקדוש הזה יקבל שכר עצום כנגד כולם כמבואר להלן. ט. כל אחד יראה לקיים מאמר חז"ל גדול המעשה יותר מן העושה, יקבל כמה חוברות שרוצה לחלק בחינם, כדי שיזכה ויחלק ספרי זוהר בחינם לחבריו ובני משפחתו הקרובים והרחוקים לאנשים מסימי הזוהר מידי יום ביומו, שעליהם העולם עומד, ויקבל שכר כנגד כולם, וכאלו בראם כמבואר בזוהר (תרימה ק"ח): ובספר חסידים ובגרא"א, ועוד.

וכל המשתתף בזה מקבל כל אחד ואחד מהם שכר כאילו סים 960 - תתק"ס - פעם את הזוהר הקדוש בכל יום בשש דקות בלבד, וכל אחד מקבל שכר כנגד כל אחד מהחבורה שיש לו שכר 960 סיומים, היוצא מכך כל אחד מכפול 960 אנשים (באר מים חיים) - יוצא 960 כפול 960 = 921,600 סיומי זוהר בכל יום, ונחשב לכל אחד מהמשתתפים כאילו סים 921,600 סיומי זוהר הקדוש בכל יום. (ועין שמחת הרשב"י).

הא כיצד? כל אחד מ-960 איש נחשב לו כאילו סיים כל הזוהר"ק לבדו, כי השתתף עם החבורה כדברי ה"שדי חמד" (מערכת מ' סי' קצח) וז"ל: מצוה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו, עכ"ל (ראה עוד: ברכות מז, משנה ברורה סי' נה ס"ק ע"ג, אהבת חסד ח"ב פרק ט"ז, ועיי"ש משבת דף ג.). וכדברי הבאר מים חיים פרשת תצוה (כתב יד דף כ"ד), וז"ל: גם יאמר על מאמר רז"ל "בתוך כל אחד ואחד" כי אמרו ז"ל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו... אז לבד מזה שכל אחד עושה מצותו שבא למקום קדושה לברך שמו יתברך ברבים, ולבד זה גם מזכה את התשעה שעמו ואז זכות הרבים תלוי בו גם כן להיות בו זכות עשרה עושה מצוה. [כלומר: שמקבל שכר כל העשרה].

והנה לפי מאמר חז"ל בסוטה בענין הערבות, האיך שכל אחד ואחד מישראל נעשה ערב בעדו ובעד חברו ובעד כל הערבות של ששים רבוא שעליו, אם כן כל שכן במדה טובה כשאדם זוכה בזכות אלו עשרה זוכה ככל עשרה זכותים אשר לחברו, ואז עולה זכות כל אחד ואחד לזכות מאה... אז יעשה החשבון של כל אחד לחשבון מאה, וזה רמז כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, פרוש לפי הפעולה שפעל אם זכה הרבים בזה הפעולה, אז זכות הרבים תלוי בו ועולה זכותו למאות ולאלפים, עכ"ל.

בכסף, רק תערוך מנין, לעשר דקות, בכותל, במקומות שיש בהם השראת שכינה. בכותל המערבי או בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון (זוהר חלק ב' פרשת בא דף לח ע"א, ועוד), או בקבר רחל (תיקון ז' תי"ו), או במערת המכפלה ותלמדו ביחד שבטי ישראל את חלק הזוהר מתתק"ס השייך אליכם, תגידו ביחד "פתח אליהו".

וכמו שכתב רבינו הרי"ח הטוב בספרו דעת ותבונה פתיחה שלישית, וז"ל: הנה דוד המלך ע"ה אמר (תהילים פרק נא יז) "א-דני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך", הרי זה כלל גדול בידך, קודם כל דבר צריך להביט בגדולתו יתברך ברוך הוא וברוך שמו, וברוממותו העליונה, הן קודם תפילה הן קודם עסק התורה, ובפרט כאשר תבוא ללמוד בסתרי תורה. על כן בכל עת ובכל פעם אשר תלמוד אמור בפיו ורחוש בלבך פתיחת אליהו הנביא זכור לטוב אשר פתח ואמר רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחשבון. אנת הוא עלאה על כל עלאין סתימא על כל סתימין. לית מחשבא תפיסא בך כלל, וכו' עד סוף פתיחת אמריו הישרים. ותן דעתך היטב על הדברים הקדושים והטהורים, ואז עניך תחזנה מישרים להבין ולהשכיל בסודות הנסתרים, עכ"ל. [ועי"ע דבריו בסוף הקדמה לפרשת בהר בחקותי]. ובאמרך פתח אליהו אתה פותח את מקור השפע למעלה. ויהי"ר שיתקבלו תפילותינו לרצון לפני אדון כל.

החשבון הזה 1,440,000,000,000,000,000 יש לך בכל שבת ויום טוב, זאת אומרת, 9 ימי שבת ויום טוב כלומר 6 שבתות ויומיים ראש השנה ויום הכיפורים, [עם מנין], אתה מרויח את החשבון הזה, זאת אומרת ביחד עם היום הזה שלומדים בכותל יש לנו 10 ימים, שאתה מקבל את השכר הזה 14,400,000,000,000,000,000,000 - כלשון הזהר הקדוש סוף פרשת "שלח לך" "זכאה חולקיהון דכל אינון דמשתדלין באורייתא, יומא דשבטא משאר יומין".

מלבד ימים שהולכים לקברי צדיקים כמו מירון וקבר רחל ומערת המכפלה ודוד המלך, ששם יש השראת השכינה, יש לך בכל פעם את הזכויות האלו.

ודע לך שבכל פעם שאתה לומד זוהר הקדוש, אתה מתקשר לנשמת הרשב"י, וממשיך אותה אליך, ורשב"י יושב ולומד כנגדך, (אור החמה - חסד לאברהם בשם המקובל מהר"א גלאנטי זי"ע), ומקבל התדבקות רוחא ברוחא ונשיקין מהרשב"י הקדוש (ליקוטי מוהר"ן תורה י"ב).

ועוד כל החשבון הנ"ל הוא גם בשאר השלושים יום שאתה לומד כל יום ומתקשר ל-960 יהודים של משפחת הרשב"י לומדים ומקיימים דברי הרשב"י. - וכל הזכות העצום בכחו של כל יהודי שיקבל על עצמו להשתתף עם הכלל וללמוד את הזהר הקדוש, סך 6 דקות ליום - במשך 40 יום, ולכל אחד ואחד מהמשתתפים יש זכות זו.

צא וחשב האם יש בר דעת שלא ירוץ ויחטוף זכות עצומה זו, וישאר ח"ו בטלן ועם הארץ? - כל אחד יעורר את חברו שיאמר וילמד עם חבורות קדושות אלו, וזה רק כמה דקות ביום, ועל ידי זה יזכה לתענוגגי גן עדן ועולמות הנצח, ויבין את כל דרכי ה' יתברך שמו, ויזכה לשכר הגדול על כל דקה ודקה שאומר ולומד זוהר הקדוש ששעה אחת בחול היא כמו מאה אלף שנה תורה,

עולמות, וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין אפלו פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה, ומבטח לו שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה במלכותא דרקייעא. גם בתקון ל' כתב (הכסא מלך), וזה לשונו: כמה גדול חיוב על תלמיד חכם ללמד קבלה. וענשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה וגורם ארץ גליתא כי הם מעכבים הגאלה רחמנא ליצלן... כי גדול כחה לקרב הגאלה.

העולה מדברי רבותינו הפסא מלך והרי"ח הטוב זי"ע, דהלומד שעה זהר הקדוש בשבת קודש, כלומד אלף שנה פשט ביום חול. ולפי זה, אם יזכה ללמד שש שעות זהר הקדוש בשבת קודש, הרי שזכה לתקן כל השית אלפין ימי הבריאה. ובנוסף על כך חדישו של בעל אורחות צדיקים (שער השמחה) המבאר דלמוד (וכל מצוה) הנעשה בשמחה ערכו כפול אלף, יוצא שכאשר יהודי לומד בשבת קודש ובשמחה תורת הרשב"י - "הזהר הקדוש" עולה בשעה אחת לערך של מליון שנה, (למוד פשט בימי החול). וביסורים כפול מאה, סך הכל לימוד זוהר הקדוש שעה בשבת שווה מאה מליון שנה תורה!!! - ושניה אחת כ-28,000 שנה תורה. צא וחשב בלימוד הזהר הקדוש בשבת, בכל שניה אתה משמח את הקדוש ברוך הוא ומקיים את הפסוק "ועתה יגדל נא כ"ח ה".

אם נולדו נתאחד באהבה ונלמד זוהר הקדוש יבוא העולם לתקונו השלם

ידוע שהבאבא סאלי היה נוסע לירושלים ללמוד זוה"ק, והבהיר כי דף זוהר בירושלים שקול כמו 10 דפים במקום אחר בארץ (ובגלל זה היה נוסע לירושלים ללמוד זוהר הקדוש). - על כן ... בואו חשבון: שעה זוהר בכותל [ששם השראת השכינה (שווה כמו לימוד בשבת קודש) שווה פי אלף (זוהר ויצא)], שווה מאה מליון שנה תורה, ובירושלים שווה פי 10, כלומר שווה בליון [1,000,000,000], שנה תורה ואם הלימוד במנין, יש להכפיל שוב פי אלף, (זוהר ויצא), = טריליון [1,000,000,000,000] שנה תורה, ולפי דברי הספר חסידים שכל מצוה שאין לה דורשים נוטל שכר כנגד כל הבטלים הימנה, מקבלים שכר לסך 15 מיליון יהודים, יש להכפיל פי 15 מיליון = 15 קווינטיליון [15,000,000,000,000,000,000] שנה תורה, ועכשיו כשאנו מתחברים בחבורה קדושה זו 960 לומדי תורת הרשב"י ונחשב לכל אחד שסיים את כל הקדוש שלוקח 96 שעות [שהם 4 יממות רצופים מעת לעת] = 1,440,000,000,000,000,000,000 ולזה אין שום מוח אנושי שיוכל לחשב הזכויות הגדולות האלו לכל אחד שמשתתף בחבורה הזאת בכותל המערבי וכו'. - וזכות זו ממשיכה לך במשך ארבעים יום, כך תבא זך ונקי ליום הכיפורים ותצא בת קול ותאמר סלחתי כדבריך, כי באמת בלימוד זה אתה פודה את השכינה הקדושה מהגלות, ומזכה לכל ישראל [כשאתה אומר בלשם יחוד בשם כל ישראל], ומכניס יחד איתך בשעת נעילה את כל ישראל באשר הם שם להיכל הזכות והאהבה, ובזכות זה יקוים מה הבטחת משה רעיא מהימנא בספרא דא יפקון מגלותא ברחמי, אמן כ"ר.



עתה, האם אתה מבין, מהו גדול הזכות לערוך מנין בכותל וללמוד זוהר הקדוש? ואם אתה זקוק לישועה, הדבר לא כרוך

נפשונו, ולמדו בכל יום זוהר הקדוש וכן גלף פלנו פאחד יחד לקבל את אור פני מלך המשיח במהרה בימינו אמן.

"שמע ישראל" בגימטריא תתק"ס תיקון היסוד על ידי זוהר תתק"ס

המקוה הוא תתק"ס לוגין, וכן נהר דינור תתק"ס לוגין, ומידת ארץ ישראל מהלך 40 יום שהם תתק"ס שעות, כל זה מורה כאשר נתקן הזוהר בתתק"ס חלקים, ובהתחברות הלימוד הקדוש הזה, מטהר כמקוה (כמו שאמר רבי פנחס מקוריץ ז"ע), ומציל מנהר דינור, ומחכים כאויר ארץ ישראל, ומכפר כענין ארץ ישראל, "וכפר אדמתו עמו". – תשרי עם נ' [שהם שערי בינה שנפתחים בחודש הרחמים], גימטריה תתק"ס, לרמז נ' שערי בינה עם חודש התשובה שאז המלך יתברך פותח שערי רחמים לדופקי בתשובה, ובריה בטילה בתתק"ס, (טשו"ע י"ד סימן ק), שלימוד הזוהר מבטל את המשחית שנברא מעון, כל זה מורה ומרמז על ענין סיום הזוהר הקדוש בתתק"ס חלקים ב 40 ימי התשובה, מידי יום ביומו, כי העת מסוגל לכך ותיכף יבוא משיח צדקינו בב"א, כ"ר.

גילוי מרעיש – תיקון היסוד בלימוד 96 דקות זוהר

ששים איש ילמדו 16 קונטרסים מזוהר תתק"ס [כנגד השם הקדוש הנרמז בר"ת הפסוק (איוב פרק כ טו) "חיל ב'לע ו'יקאנו מבטנו ירשנו אל", ח' ב' ו' – גימטריה 16], במשך 96 דקות, [כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם] (ישעיה פרק כ"ח). כלומר: במשך שעה ושלושים ושש דקות, מסיימים כל הזוהר הקדוש. כידוע שהו"ו רומז ליסוד וכן שישים, וכאן מתאספים שש מנינים לתיקון היסוד, ללמוד בחשק וברצון כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל עם קדוש.

אין אדם שאין לו שעה – (אבות פרק ד ב-ג) בן עזאי אומר, הוי רץ למצוה קלה (בבבמורה), הוא היה אומר, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לה אדם שאין לו שעה ואין לה דבר שאין לו מקום. – כל ישראל עמדו על הר סיני, ולומדי הזוהר הקדוש לא ברחו משם ולא יראו מהאש הגדולה (המקובל הק' רבי יהודה פתייה ז"ע) משה קיבל תורה מסיני בתתק"ס שעות כמבואר במגלה עמוקות על התורה – (פרשת ויחי), וזל"ק: רזא דמלה משה למד תורה שבעל פה במ' יום שהיה עולה להר, [ויש להוסיף דעיקר החיבור של תושב"כ עם תושבע"פ נעשה ע"י לימוד הזוהר"ק, (מהר"ח, והר"ח הטוב – דע"ת)] כי סוד מתניתין הם תתק"ס שעות שיש במ' יום ובמ' לילה. מ' פעמים כ"ד שעות הרי תתק"ס, במקוה תתק"ס לוגין, שבהם טובלין המלאכים בכל יום בנהר דינור, זה סוד, "שמע ישראל" שהוא בגי' תתק"ס עם ז' אותיות והכולל, וכן אחד במלוי אל"ף ח"ת דל"ת עם האותיות שר החסד דלעילא שבידו המקוה, שהוא מיכאל כהן גדול [שר ואפטרופוס של ישראל], כמו שכתוב בכנפי יונה על ברוך שאמר, מיכאל כת"ם פ"ו בגימטריא תתק"ס טפחים של מקוה, ולדעתי "מקוה ישראל י"י מ'זשיע בע"ת צ"רה" בראשי אתון בגימטריא מיכאל מלא"ך, זה סוד "מאמתי קורין את שמע".

ועתה הוא הזמן שמתחילים ללמוד משנה זו תחילת הש"ס, וצריך כל אחד לצרף עם הלימוד הדף היומי גם לימוד דף הזוהר היומי, בקביעות!!! – והוא שני עמודים ושליש מהזוהר המודפס

ובשבת, כמו מאה מליון שנה תורה, (פסא מלך, הר"ח הטוב, אורחות צדיקים, אבות דרבי נתן), ובכף ינצל מהערב רב, כדברי הנביא ישעיה (פרק נו יג-ד) "בזעקה יצילך קבוציך, ואת כלם ישא רוח יקח הבל [אלו ערב רב], והחוסה בי ינחל ארץ וירש הר קדשי. ואמר סלו סלו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמי".

וכמו שאמרנו בזוהר רעיא מהימנא פרשת נשא (דף קכ"ה: – קכ"ו). לשון הקודש... וערב רב, כמו שנאמר בהם, (שמות כ) וירא העם וינעו ויעמדו מרחק. כך יהיו רחוקים מן הגאולה, ויראו תלמידי חכמים והעם הקדוש בכל הכבוד הזה, והם רחוקים מהם. ואם ירדו להתחבר אתם, מה כתוב בהם? (שם יט) לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה. באותו זמן יתקים בישראל, (דברים לב) ה' בָּדַד יִנְחֲנוּ וְאֵין עִמוּ אֵל נֹכַח, וְהָרִי פָּרְשֵׁה, אֵין מְקַבְּלִים גְּרִים לַיְמֹת הַמְּשִׁיחַ. (שמואל א-ב). ורשעים בחושך ידמו (מלת ידמו פרושה יכרתו וימותו) – הם ערב רב שימותו בחשך.

ומשום זה אמר עליהם הנביא (יחזקאל יג) ואל אדמת ישראל לא יבאו (פירוש שישארו בחוץ לארץ בין הגוים, ולא יהיה להם רשות ליכנס לארץ ישראל). (רמ"ק ומפרשים, מתוך מדבש). ... אמר לו הרועה הנאמן [משה רבנו אמר לאליהו הנביא], בשבועה עליך בשם ה', אל תאחר בכל יכלתך, שהרי אני בצער רב. (שמות ב) ויפן כה וכה וירא כי אין איש, עוזר לי, להוציאני מצער זה, בקבורה זו שנאמר עלי, (ישעיה ג) ויתן את הרשעים קברו, ולא נודע בי, ואני חשוב בעיניהם, בין ערב רב הרשעים, ככלב מת שסרח ביניהם, שהחמת סופרים תסרח ביניהם בכל עיר ועיר ובכל מקום שישאל מפוזרים ביניהם בין המלכים. וחזרו אותם ערב רב רועים על ישראל, צאן הקדוש ברוף הוא, שנאמר בהם (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, ואין להם יכלת לעשות טוב עם תלמידי חכמים ...

ואותם ערב רב הם עשירים בשלוח, בשמחה, בלי צער, בלא יגון כלל גולנים, בעלי שחד, שהם דינים ראשי העם. (בראשית ז) כי מלאה הארץ חמס מפניהם. עליהם נאמר (איכה א) הוי צריה לראש. בשבועה עליך פעם שניה, בחי ה' צבאות אלהי ישראל יושב הכרובים, שכל הדברים האלה לא יפלו מפיה, בכל יכלתך לדבר אותם לפני הקדוש ברוף הוא ולהראות את הדחק שלהם (עד כאן רעיא מהימנא).

שלא תגידו לא ידענו! שלא תאמרו לא יכלנו! בידנו הדבר, וחוב קדוש הוא לנו! מי לה' אלי! – הקב"ה הקדים לנו רפואה למכה ושלה לנו את הרשב"י להצילנו מכל גזרות קשות ורעות. עורו ישנים מתרדמתכם! עם ישראל זקוק להנצל מהמבול הנורא! – וזאת אפשר רק על ידי "תיבת נח" שהוא "הזוהר הקדוש".

על כן בואו ונתמסר למען הגאולה, בואו ונשמע לצווי של משה רבנו ע"ה לפדות את השכינה הקדושה ולא לחכות למחר [כי מחר זה עצת עמלק], רק תכף ומיד נתאחד ונתחזק ונתקדש בתורה, וכל ישראל ילמדו זוהר הקדוש בכל יום, ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ובדאי תכף נגאל, ויהי רצון שנוקה להיות מן הזוכים המאשרים, שהמשיח בכבודו ובעצמו יעיד עלינו – "בזכותך הגעתי".

על כן, יהודים יקרים, תנו למוד לשם שמים, הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, לעשות נחת רוח ליוצרנו, לגרם לפדות

על ידי עונות ישראל שהם כחיצים לשכינה הקדושה רח"ל, ובזה יתעוררו כל הנשמות הנידחות וישבו לשרשם, ומיד בן דוד בא, כמו שדרשו חז"ל, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, ובכתבי האר"י ביאר שאלו הנשמות הקדושות הנתקנים על ידי קדושת התורה של בני ישראל.

על כן את אחי אנוכי מבקש, למען שמו באהבה, יחד כל שבטי ישראל, התקבצו ותעשו חבורות של שישים איש, ותסיימו הזוהר הקדוש בשעה וחצי, ובזה אתה בוקע רקיעים, וקורע כל אורים רעים, ומקשר ומיחד קוב"ה ושכינתיה, צדיק חי עולמים, שהוא א-ל אחד יחיד ומיוחד, (רמח"ל תקט"ז תפילות), **אנן בחביבותא תליא** (אדרא). "לישועתך קייתי ה".

ב-10 כרכים עם לשון הקודש [וזה קל להבין] וכן הנדפס ב-70 כרכים, וכן הנדפס ב-960 חלקים, ולימוד זוהר זה יקח 2.5 דקות ליום, וכך יעשה אחרי 7 וחצי שנים סיום על הש"ס ועל הזוהר ביחד, תרי ריעין דלא מתפרשין, תורה שבנגלה ותורה שבנסתר] שהוא סוד תתק"ס חיילות דלעיל"א, לקביל תתק"ס... עכ"ל (עיי"ש באורך ותרו"ץ), על כן יהודים רחמנים בני רחמנים חוסו על נשמתכם ועל צער המשיח המבכה על צער השכינה (זוהר שמות ח). כמו שנאמר (ישעיה פרק נג ה) "וְהוּא מְחַלֵּל מִפְּשַׁעֵנוּ מִדְּכָא מְעוֹנֵתֵינוּ מוֹסֵר שְׁלוֹמֵנוּ עָלֵינוּ וּבְחִבְרָתוֹ נִרְפָּא לָנוּ". והתקבצו לחבורות קדושות של שישים איש, [כנגד שישים ריבוא נשמות ישראל שטמונים בזוהר הקדוש, רמח"ל] ללימוד וסיום כל הזוהר הקדוש ב-96 [צ"ו] דקות כשעה וחצי, ובכך נתקן את כל הפגמים שנעשו



סדרת הספרים קובץ שופר הזוהר

(20 כרכים) – לתרומות עבור הדפסה והפצת הספרים – טל: 0527651911

קובץ שופר הזוהר

כרך ב'
ובו ספר אחד
(284 עמודים):
ספר התשובה



קובץ שופר הזוהר

כרך א'
ובו שני ספרים נפתחים
(268 עמודים):
קובץ הסקמות ומכתבים
כח הזוהר חלק ג'



קובץ שופר הזוהר

כרך ג'
ובו ששה ספרים
נפתחים (252 עמודים):
פתח אליהו המבאר
סגלת פתח אליהו
גימטריית הזוהר/קובץ
הסקמות ומכתבים/כח
הזוהר חלק ב' / הבעל
שם טוב והשחיטה



בהאי חבורא דילקד דאיהו
ספר הזוהר, מן זוהרא דאימא
עלאה תשובה. באלין לא
צריך נסיון, ובגין דעתידין
ישראל למטעם מאילנא דחיי,
דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון
ביה מן גלותא בר חמי.

קובץ שופר הזוהר

כרך ה'
ובו אחד עשר ספרים
נפתחים (228 עמודים):
יהודי הזוהר
הכשרות והשבת/ספת
הזוהר/גאלת הזוהר
הזוהר וזה סינלדרשה
לסליחות תשע"ג/זוהר
לבר מצוה/זוהר בר פי
רב דחד יומא/סיום
הזוהר/10. ים הזוהר/11.
כח הזוהר



קובץ שופר הזוהר

כרך ד'
ובו ששה ספרים
נפתחים (228 עמודים):
הזוהר וספריו/הזוהר
בעקבה/זוהר ומשיח
הזוהר והגאולה/זוהר
המוזוהר/זוהר הגאולה

