

אור הזוהר 36 \* טבת תשע"ב



האדמו"ר מהאלמין  
רבי שלום יהודה גראס שליט"א  
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה



רבינו בעל הסולם  
נשמת האריז"ל בדורינו

מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

# קוֹנְטָרַס שְׁמַחַת מְסִימֵי הַזוהַר

והוא חדושים ונפלאים מערפיה של שנייה בתורת הזוהר בו יבאר חשיבות כל שנייה ושנייה בחיים של היהודי, וכמה שמחה ואשר ועשר יש לגורסי ולומדי הזוהר הקדוש, ואתם המשיח ישמח וירקד

[7,356,000] בשעור תורה אחד שבו 'שומע פעונה'...". ואם בשעתים, הרי החשבון עולה לכדי ארבע עשרה מליון. ארבע שעות, עשרים ושמונה מליון.

## בשנייה אחת בלבד זוכים לק-28.000 שנה תורה

וה"בן איש חי" כתב בשם המקבילים, ששכר למוד התורה בשבת פי אלף מיום חול. הוי אמר, שדקה אחת של למוד בשבת, אמרה על פרשת השבוע בשלחן השבת, שכרה כלמוד רצוף של שש עשרה וחצי שעות ביום חול, ושות ערך למאה עשרים ושתיים וחצי מליון מצות! - וצריך להוסיף בלמוד התורה הקדושה ובפרט תורת הרשב"י בלימוד זוהר הקדוש, שבשנייה אחת בלבד זוכים לק-28.000 שנה תורה [הביאור: מאה מליון שנה תורה לחלק לששים, שנה בלמוד 1,666,666 כלומר מליון ושני שלישי, לחלק לששים שניות, שנה בשנייה אחת 27,777.777 כלומר כעשרים ושמונה אלף שנה תורה, בנוסף כל מילה תורה נכפל בשש מאות שלש עשרה, ובשנייה אחת אפשר לומר שלש מלים תורה, לפיכך יוצא פחמשים מליון מצות בשנייה אחת].

## מאה וחמש מליון מאה עשרים אלף מלים תורה

צא וחשב מה שאמר האורחות צדיקים, שעל מצוה בשמחה מקבילים פי אלף, ותשמח רק מכה, ועוד דברי הפסא מלך ששעה לימוד זוהר הקדוש הוא כשנה, בודאי כל השבת תלמד זוהר הקדוש כדי להכריע את הכף לטובה, שכל שעה יעלה למליון שנה תורה, ובדאי היצר לא יתן לך מנוחה, ואז התגבר עליו, ותוסיף בזה עוד כפול מאה, כמו שכתוב באבות דרבי נתן, ויהיה לך מליון שנה תורה, רק רגע, הרי בכל דקה אומרים מאתיים מלים תורה, כפול 60 דקות, זה 12,000 מלים תורה בשעה, שמוכפלות באלף, ועוד פעם באלף, ועוד פעם במאה, והכל בערך של שנה, רגע, בואו חשבון: כמה שעות יש בשנה? נכפיל 24 שעות ביום כפול 365 יום בשנה, שנה 8,760 שעות כפול 12,000 מלים תורה שיש בכל שעה, שנה מאה וחמש מליון מאה עשרים אלף מלים תורה (105,120,000), וכל מילה תורה מכפלת ב-613 פי תלמוד תורה כנגד כולם, והחשבון הוא:

## מפעל הזוהר העולמי בפעולה, להחיש ולקרב פעמי הגאולה • פסיוס הזוהר פחודש אלף פעמים, נזכה וננצל באהבה מאסונות ופגעים

"מפעל הזוהר העולמי" יוצאים בפעולה להחיש ולקרב הגאולה על ידי סיום הזוהר הקדוש פחודש אלף פעמים, ובכך נזכה לאלף המגן בכל חודש וחדש ונצליח למנוע מלהמות ופגעים. [בתקנת הרמח"ל הקדוש זי"ע ועוד למעלה מאלף גדולי הדורות].

את הזוהר לשבעים חלקים סדרנו, וכאשר כל אלף אנשים חלק אחד יטלו, דהיינו שבעים אלף אנשים ילמדו זוהר, סך הכל נזכה להבטחת ישועה הנביא (פרק ט' א-ב) "העם ההלכים בחושך ראו אור גדול ישיבי בארץ צלמות אור נגה עליהם. הרבית הגוי לא (ו) הגדלת השמחה שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל" (עיינו רש"י ס).

## מטרת הלימוד הקדוש

מטרת הלימוד הקדוש היא לעורר בעת רצון נפלא אשר שער י שמים פתוחים, ולהתחבר עם התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע"א, למען יעמוד בתפילה ויעורר זכות, כמו שאמר אליהו הנביא, (במאמר פתח אליהו) קום רבי שמעון לעורר את העליונים אלו האבות הקדושים ומשה רבנו רעיא מהימנא למען להקים את השכינה מעפרה ולקיים בנו "תם עונף בת ציון לא יוסיף להגלותה", (איכה ד כב). ותתעורר תבצלת השרון להושיע הבנים, "ושבו בנים לגבולם", ובזכות אשר נקיים (מלאכי פרק ג כב-כד) "זכרו תורת משה עבדי" נזכה להמשיך עלינו דברי הנביא "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" בב"א.

## בדקה אחת נאמרות כמאתים מלים

אמר החפץ חיים: "בדקה אחת נאמרות כמאתים מלים! בשעה כתרסית אלף. ולמוד תורה כנגד כולם יוצא שכל דבור תורה נכפל ב-613, עתה כל שעה שנה ערך של יותר משבע מליון מצות,

105,120,000 כפול 613 שנה 64,438,560,000 [כשישים וארבע וחצי מליארד מצות].

וזה רק בשעה לימוד זוהר הקדוש ביום חול.

בתוך חודש נסים את הזוהר אלה פעמים, וכזה נעורר רחמים בשמי מרומים.

וכבר קבלו עליהם ישראל עם קדושים, ובכל לבם ונפשם הם מוכנים ומזומנים, ברבבות ואלפים, כל יום להקדיש מזמנם, 11 דקות לעשות רצון קונם.

ואתה איש יהודי, בא והצטרף ללמוד יחודי, לקנים רצון אלקינו החפץ להחיש ולגאלנו, ותזכה לקרב ולקבל פני משיח צדקנו.

### **בואו והצטרפו לחשבון בנק המצות העשיר הכי גדול בעולם**

ידוע דברי הפסא מלך ששעה לימוד זוהר הקדוש (בחול) עולה לערך שנה לימוד תורת הפשט, ואם בשעה לימוד תורת הנגלה זוכה ל-7,356,000 מצות, עתה בואו ונחשב כמה מצות יש ללומד זוהר הקדוש שעה אחת: יש 24 שעות ביממה, כפול 30 יום בחודש, כפול 12 חודשים, שנה 8,640 שעות, ואת כל זה נכפיל ב-7,356,000 שהם ללומד תורת הנגלה, יוצא 63,555,840,000 כלומר: 63 מליארד 555 מליון 840,000 אלה. זהו סכום המצות לשעה לימוד זוהר בחול.

והלומד בשמחה נכפל באלף, [כדברי האורחות צדיקים], שנה 63,555,840,000,000 כלומר: 63 טריליארד וחמש מאות חמשים וחמש מליארד ושמונה מאות ארבעים מליון מצות.

וכשמצטרף בין בצער גופו בין בצער נפשו וגם הכופה את יצרו נקרא מצטרף, נכפל במאה (אבות דרבי נתן), יוצא 6,355,584,000,000,000 כלומר: שש קוודריליון שלש מאות חמשים וחמש טריליארד וחמש מאות שמונים וארבע מליארד מצות.

ובשבת כתב ה"בן איש חי" בשם המקבלים, ששכר לומד התורה בשבת פי אלה מיום חול. יוצא 6,355,584,000,000,000 כלומר: שש קונטיליון שלש מאות חמשים וחמש קוודריליון חמש מאות שמונים וארבע טריליארד מצות.

ומכיון שהלמוד הוא על פני כל החדש, לכן אנו מחשבים רק לפי חשבון ימי החול, ובאמת אם תוסיף את לימוד השבתות, החשבון יגדל עוד פי כמה וכמה.

וזהו החשבון ללומדי חבורה קדישא המשתתפים עם הציבור בלימוד וסיימי הזוהר הקדוש: במשך 365 שעות מסיימים את כל הזוהר הקדוש, נכפיל את המספר 6,355,584,000,000,000 שנה לשעה אחת, כפול 365 שעות [של לימוד כל הזוהר הקדוש], שנה: 2,319,788,160,000,000,000.

שתי קונטיליון שלש מאות ותשע עשרה קוודריליון שבע מאות שמונים ושמונה טריליארד מאה ששים מליארד מצות.

וכל אחד שמשתתף בחבורת הסיים יש לו שכר זה. ומכפל בסף האנשים שמתחבר אליהם (כדברי הפאר מים חיים ח"ב). ולפי התכנית שלנו שכל 70 איש עושים סיום הזוהר, בחודש אחד, כלומר בלימוד 11 דקות ליום [לערך] כפול 30 יום, זאת אומרת שיש לו את השכר הנ"ל כל חודש כפול שבעים המשתתפים בסיום, שנה יוצא 162,385,171,200,000,000,000 כלומר: מאה ששים ושתיים קונטיליון שלש מאות שמונים וחמש קוודריליון מאה שבעים ואחד טריליארד מאתיים מליארד מצות. זאת אומרת ששאלה לומד 11 דקות ביום זוהר הקדוש במשך 30 יום בסוף החדש מקבל צ"ק של מצות, והוא העשיר הכי הגדול בעולם.

ולפי התכנית לעשות אלה סיומים בחודש, נכפיל את כל הסכום הנ"ל באלף שנה: 162,385,171,200,000,000,000 [בינתיים אנחנו לא יודעים איך לקרא למספר הזה], אבל בודאי אצל הבורא עולם הכל מחשב ורושום, וזה רק במספרים לספר את האזן בעולם הזה,

אבל באמת שכר לומדי הזוהר הקדוש, אצל השם יתברך אין מי שיכול לשער ולתאר, ועל זה אמר הנביא ישעיה (פרק סד ג), "ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחפה לו".

צא וחשב האם יש בר דעת שלא ירוץ ויחטוף זכות עצומה זו, וישאר ח"ו בטלן ועם הארץ?

### **תקבל את השכר כנגד כל אחד**

עוד לא גמרנו!!! חשב עוד רגע! אם בבית הכנסת שלך תלמד במניין, שוב יכפל באלף, כי כל מה שנותרים משמים נותנים באלף (זוהר פרשת וצא), והרי השכינה שורה במניין, ואם אתה תארגן את השיעור, הרי תקבל את השכר כנגד כל אחד ואחד!!!

### **נהיית העשיר הכי הגדול בעולם במצות, מולטי זיליונר**

אתה יודע מה? גם אם לא שמעו לך, אבל אתה השתדלת לקבץ את המניין, גם תקבל את אותו שכר, ולא עוד, אלא שכל העוונות שלך ימחקו [כדברי המהר"ר שער הגלגולים, הגר"א משלי, ואוהב ישראל פרשת קרח], נו! יש עוד מה לחשוב? האם תשוב בחבוק ידים? הרי נהיית העשיר הכי הגדול בעולם במצות, מולטי זיליונר!!! הרי אתה צריך לשיר ולרקוד כל היום וכל הלילה כמו בשמחת בית השואבה שלא ישנו כל השבוע מרב שמחה (ספר דף נא ע"ב): תנו רבנן מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו.

### **עקר נתינת התורה נתנה לאלו שלומדים את סודותיה**

אמרו חז"ל לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן!!! (רש"י דברי הימים ב' ל"א ד') - ובזהר הקדוש (פרשת בשלח דף טב), פתוב מה מיוחד באוכלי המן? שפאשר אכלו את המן היה מתברך במעים וקבלו אור רוחני וראו מה שלמעלה וזכו לחכמה עליונה. ועל זה נקראו דור דעה, והם היו בני האמונה ולהם נתנה התורה להסתכל בה בפנימיותה ולדעת דרכיה. רואים מהזוהר הקדוש שעקר נתינת התורה נתנה לאלו שלומדים את סודותיה.

### **צריך שיתעסקו ישראל ביניה של תורה**

ובאור החיים הקדוש פרשת ויחי (מט יא), כתב: שכחו של הגואל העצום מלך המשיח הוא שצריך שיתעסקו ישראל ביניה של תורה, ובאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שנה יינה של תורה. (גם זו גימטריא "סוד").

בידינו הדבר להחיש את הגאולה ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ברחמים.

### **כולנו חפצי חיים כולנו לומדים זוהר הקדוש**

הרי בודאי תתעורר ותקח את עצמך בידים, כי אין לך עצה טובה מזו, לזכות לחיים טובים ומאשרים, רק אל תשפח שצריך לכוון על הכל, ולבקש למענה אלוקים חיים, כלומר, שכל הטובות שאתה צריך זה לכבוד השכינה הקדושה, כדי שתוכל לעבוד את ה' בשמחה, ותתפלל למען כבוד שמים, לפדות את השכינה הקדושה, ולגאלה השלמה, ואז תקבל תפלתך ברצון ובאהבה. - כולנו לשעורי תורה!!! כולנו חפצי חיים!!! כולנו לומדים זוהר הקדוש!!!

### **צריך ללמוד ולא לתת מנוחה לקדוש ברוך הוא עד שיגאלנו**

ויהי רצון שיערה השם עלינו רוח טהרה, ונזכה לטהר לבבנו לעבד ליוצרנו בכל כחנו ובכל נפשנו ובכל מאדנו, כמו שהרעיא מהימנא מצוה אותנו ללמוד זוהר הקדוש ונקא, שתורת הרשב"י מאיר עד סוף הדורות, וצריך ללמוד ולא לתת מנוחה לקדוש ברוך הוא עד שיגאלנו (זוהר פתח ריט). עד שישלח לנו משיחנו ויקבץ נדחנו ויבנה בית תפארתנו במהרה בימינו אמן.