

גליון מספר 47 ניסן תשע"ב

נ. שאלה? מדוע נחשבים הרבנים שאינם אומרים ללמוד זוהר לערב רב?

תשובה! בזוהר בראשית (כו:), אמת מארץ תצמח... וזה משה שנאמר בו תורת אמת היתה בפיהו, שלא יהיה מי שדורש את השכינה כמותו... ומשה רבנו אומר לך ללמוד זוהר, והרב שלך לא רוצה לשמוע בקולו.

- **החפץ חיים עודנו בחיים!!! נלך בדרכו!!! ולא נשמע לאף אחד שאינו הולך בדרכו!!!** - 310 מראה מקומות על הערב רב די, לא צריך יותר להראות כי רוב הרבנים הם ערב רב!!! - אבל לאדם פשוט שאינו מעיין בספרים וחפץ לדעת ברגע אחד, אם הרב שלו הוא ערב רב? אז הבה וניקח דוגמא של אחד מאלף הצדיקים האומרים שצריך ללמוד זוהר הקדוש, וזה יהיה הגה"ק **החפץ חיים** [וידוע שהדיבוק אמר אמר עליו שהוא נחשב בשמים כמו תנא קדוש], והחפץ חיים זי"ע **אמר לכל האברכים ובחורים לסיים כל שבוע את הזוהר של פרשת השבוע**, (בנין יוסף), אז, אם הראש ישיבה שלך, או הרב לא אומר לך ללמוד זוהר הקדוש, **ולא שומע לקול החפץ חיים זי"ע**, זה כבר די, ואם לא די לך, ניקח את הגה"צ **החזון איש שאמר שהזוהר הוא הספר מוסר הטוב ביותר**, (מעשה איש), זה כבר די להבין שהרב שלך מהערב רב. - ואם הוא היה אומר לך לא להניח תפילין, **האם היית שומע בקולו?**

נא. שאלה? אולי הרבנים עמי הארץ, אבל למה ערב רב?

תשובה! מי שהולך נגד משה רבנו הוא ערב רב! ובזוהר בראשית (כח.) אומר רבי אלעזר... ולכן משה לא מת, והוא נקרא אדם, ובגללו נאמר בגלות האחרונה ולאדם לא מצא עזר, אלא פלם כנגדו. וכן נאמר בעמוד האמצעי ולאדם לא מצא עזר שיוציא שכינה מהגלות. זהו שכתוב (שמות ב) ויפן כה וכה ויירא פי אין איש... [ובמק"מ פי: **הקב"ה לא מצא ת"ח שיהיו עזר למשה בגלות האחרונה, אלא פולם נחשבים כאילו הם נגדו, לפי שאינם עוסקים בסודות התורה לסייע לתקון השכינה**].

נב. שאלה? - אני רוצה להרויח מפעל הפיס!!! להיות עשיר בקנין רוחני!!! וראיתי בקשה לתורם שישלם ישר לדפוס אלף סטים של הזוהר הקדוש ב 70 כרכים, וב"ה אני עשיר גדול והבנתי שהתורם לזה יזכה לזכויות שלא חזו עיננו מעולם, דהיינו: יקבל שכר 70 מליון סיומי זוהר בכל חודש כפול 70 אלף - לשכר זה אין אחד בעולם שהיגיע, והחלטתי תיכף ומיד שאני זוכה בזה, זה מפעל הפיס הגדול בעולם שבוודאי זוכים. אך רגע, משהו קרה איתי ואינני מבין, איני יכול בשום אופן בעולם לתת את הכסף, נתתי כבר מיליוני דולרים לצדקה, וכאן לא הולך בשום אופן, יש בקרבי מלחמה כזאת גדולה, אני יודע את האמת, [שאתם כולכם לשם שמים, אתם לא צריכים את הכסף בשבילכם, ולא נוגעים בכסף] אבל אי אפשר בשום אופן לתת! למה? למה? למה? אולי כבודו יכול להסביר לי מה קרה איתי? באמת אין לי מנוחה מזה!!! מאז הנפש שלי במלחמות כאלו גדולות, זה מה שאני מרגיש!!!

תשובה! לזכות זכויות כאלו לא הולך ככה בפשטות!!! **לא מחלקים עולם הבא בלי עמל,** וצריך זכויות לפני זה, כדי להגיע לדבר נשגב כזה, [יש כמה סיפורים, ועל הטלפון אסביר לכם יותר]. למשל יש לנו 1300 ספרים נחוצים על הזוהר הקדוש ולא נדפסו עוד, שאין מי שיזכה לזה, ואפילו מזכי הרבים הגדולים ביותר, רצו, ולא יכלו בשום אופן, כבר שנתיים שנלחמים בפנים הגוף שלהם, וזה הסוד הגדול הטמון בזוהר הקדוש, כי רק בזכות הזוהר נצא מן הגלות, אז למי יש הזכות לעזור לזה? רק יחידי סגולה, וכנאמר "אל תבטחו בנדיבים, **בבן אדם שאין לו-תשועה!**" שרואים שרק אנשים פשוטים שאין להם גאווה, זוכים לתרום. אתה צריך הרבה להתחנן לקב"ה שיזכה אותך, תלך לציון הרשב"י ותבכה ותבקש שתזכה לכך, וכמו במשכן שלא כל אחד זכה שתגיע תרומתו לקודש הקדשים, גם כאן הרשב"י זי"ע הוא קודש הקדשים, וצריך הרבה תפלה ודמעות לזכות לזה, (ראה בס' ליקוטי זוהר בהקדמה). **מי לה' אלי? כיצד הופכים כסף לזה"ב - זוהר ב'זכותך - ומי יזכה לזה? כל החיים שלך נתת כסף לערב רב ובנית את הערב רב,** וזה לא נותן לך לתת לקדושה גדולה כזאת, לכן עשינו דבר חדש שכל אחד יקנה רק 10 סטים, ויהיה לו הזכות של 700 סיומי זוהר כפול 70 מליון כל חודש, וגם לזה רק יחידים זוכים לזה, כי כאן קונים עולם הבא כזה גדול, שעוד לא היה דבר כזה בעולם. לכן עכשיו תעמוד בניסיון, "חגור חרבה על ירך גבור", ובזה תזכה ל-"הודף והדףך", לידבק ברשב"י "בר יוחאי מושב טוב ישבת. יום נספת יום אשר פרחת. במערת צורים שעמדת. שם קנית הודף והדףך". כל סט אחד עולה סך 160 ₪, ויכולים לחלק את זה לבד, או שאנחנו נחלק בשבילו, ואפשר לראות בדיוק כל שם שזיכה ללמוד בשבילו. לפרטים טל: 0527-651911 / להצטרפות 0548-33385

נג. שאלה? הרבי שלי אומר שלא צריך ללמוד זוהר הקדוש עד שאדע ש"ס, האם זוהי האמת, או שמא הוא מהערב רב ומטעה את העולם?

תשובה! תדע שאדמורי"ם הם הראשונים שכתבו עליהם הזוה"ק וספרי בעש"ט שיהיו מן הערב רב שדין רוחין ולילין כמו שכתב הרשב"א ועוד, (ראה באריכות בס' שכר ועונש ה"ח, אור הזוהר, זוהר השבת, זוהר חק לישראל, וזה יהיה ניסיון הערב רב לפני הגאולה - מנהיגים מהערב רב ישלטו חמישה במינם [סימנם נג"ע ר"ע] ויבנו בתי כנסיות, רק כדי להתגבר בכך על העם, כמו"ש הגר"א (אדרת אליהו פ' דברים, ראה עוד בס' זוהר התשובה שאלה יב) **האם ידעת?** שהס"מ מטעה את העולם הרבה שידבקו עצמם למקום השקר והטעות, ורוכב במרכבתו ליסע ולדבק עצמו למקום השקר והטעות מטעי עלמא, לכך צריך הבחנה גדולה ותפילות ובקשות, שינצל מלהדבק למטעי עלמא בשקר ובכזב בדרכים שונות, ואין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים, להתפלל לפניו בדמעה ובבכיה, שלא יטעהו הס"מ לדבק עצמו במטעי עלמא ראשים שלו, שהוא עשאם וסמכם. (זוהר חי תרומה דף ז' ע"ג, ראה עוד בס' זוהר התשובה שאלה ה-יט).

האם ידעת? מה שכ' בס' דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וז"ל, דלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו', וזה לשון הדברי חיים שם: כי ישראל בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסד דעבדי לגרמייהו עבדי, כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים [עשירים] שבדור המה בעונותינו הרבים רובן מערב רב ורוצים לשרוד

על הציבור וכל מעשיהם רק לעצמם לקבל כבוד וממון ולכן אין להתחבר רק לצדיקים העובדים באמת שמוסרים נפשם לקב"ה, לא לקבל שום תועלת לעצמם, ע"כ עיי"ש עוד. (ועיין ברעיא מהימנא פ' נשא "כתם פז" מהגאון המקובל האלוקי מורנו הרבי רבי שמעון לביא זצוק"ל בעל מחבר זמר "בר יוחאי" בדף פ"ה).

האם ידעת? שהערב רב התחילו בדבר חדש? [בדיוק כמו שניבא לנו בספר עץ חיים הקדמת מוה"ר חיים וויטאל זי"ע על שער ההקדמות הקדמה א', ראה להלן] שהכניסו כבר את ספר התורה הקדושה לערב רב, ולא די להם שהם בונים בניינים גדולים להתגאות ולהשתרר וכל אחד צריך להיות יותר גבוה ויותר גדול מחבירו, ועתה התחילו בדבר חדש, וכל רב עולה על חבירו, התחילו להכניס 6 עד 10 ספרי תורה בפעם אחת לבית המדרש אחד, [וכמובן שהקלף הוא פסול שבא מסין או יפן, והסימן שבא משם שאין לקלף הזה שום הכשר, והסופרים "לשם ממון" מכשילים את ישראל [וכמו שכתבו הגה"צ בספריהם הגר"ש וואזנר, והגר"מ שטרנבוך שליט"א, וכל הבד"ץ של העדה החרדית, ועוד 39 רבנים, שאם אין לקלף הכשר אסור לומר ברכה עליו] אבל לדור ההפלגה של "נַעֲשֵׂה לָנוּ שֵׁם", הקלף הזה כשר וישר, וכשיש להם כבר ספרי תורה על קלף מסין ומיפן מוכרים פתיחת ההיכל בעד \$50.000 למה לא?] ובמקום לקחת הכסף הזה ולהדפיס ספרים על קדושת שבת וטהרת המשפחה, ויסודי הדת להציל את ישראל-אך אנשי ערב רב תלמידי בלעם משמינים בגאותם, לבנות בניינים שעולים עשרות מיליוני דולרים, וכל אחד צריך להיות גדול מחבירו רח"ל, בו בזמן שישנם בארצינו הקדושה עשרות אלפים אברכים שיושבים ולומדים תורה מתוך הדחק, ואין בביתם כסף לקנות קצת לחם חלב וירקות, ויין לשבת, אבל הרע-בנים האלו מה איכפת להם העיקר שהכבוד שלו יגדל בעולם ושאני יהיה הרב הכי הגדול בעולם, בדיוק כמו שמבואר הסיפור מבעל התפילה בסיפורי מעשיות לרבי נחמן זי"ע. (ובתיק"ז תי' כ"א דף ג"ן, וראה כ"ז בעץ חיים הקדמת מוה"ר חיים וויטאל זי"ע על שער ההקדמות).

האם ידעת? שעבודה זרה, **שהיא הגאווה להשתרר להיות רב ורבי, שלא לשם שמים, ורצונו להמית לכל הצדיקים מרוב גאותו,** שיהיו כולם נכנעים תחתיו, והוא בור ריק של נחשים ועקרבים, **והמשתחוה והנכנע לו הוא משתחוה לעבודת קל נכר.** (זוהר חי שמות ד פ"ו). ע"כ כל אחד יחוס על נפשו וידבק בצדיקי האמת לומדי זוהר הקדוש ומזכי הרבים המורים לתלמידיהם להיות דבוקים בתנא האלוקי הרשב"י זיע"א.

י"ז ספרים על הערב רב

<http://www.israel613.com/EREVRAV4.htm>

