



אור הזוהר



גליון מספר 37 - י"ח טבת תשע"ב

כולל חצות - שופרא דמירון
במערת התפא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
תורנו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי

להתקשר להרכ שרגא שניצור: 778812-0522/111104-0525

קונטרס מורה נבוכים - לדור הגאולה (חלק א)

בו יבאר האשליה וההסתרה הנוראה שמצויים בחורי הישיבות והאברכים בהיותם בתרדמה עמוקה, תחת שליטה כוחות הסטרא אחרא שמונעים מהם את לימוד האמת, לימוד הזוהר הקדוש, לימוד שפת הגאולה, וכמקום זאת שקועים רק בלימוד חיצוניות התורה, ובכך מחזקים את חיצוניות העולם, את האשליה, ולכן העולם זועק מיסורים, כי אין לו חיים, הוא רק פועל כגוף ללא נשמה, ולכן נוחתות גזרות קשות על עם ישראל, כדי שנתעורר מהתרדמה, כי אנו דור אחרון של גאולה של פנימיות התורה, ובאנו כאן לתת תרופה לשקר, למכאוב הגדול, שכל התלמדי חכמים יקחו אחריות אישית, כדי להציל את עם ישראל והעולם כולו.



יצא לאור על ידי מפעל הזוהר העולמי
חודש טבת תשע"ב

מהם, הם מעולם לא שמעו מה זה שבת?]. ב. יתכן שלא שמע ולא ראה את הספר "אור הזוהר" מאלף צדיקים "ערכה של שעה", ו"גדולי ישראל והזוהר", שיותר מאלף צדיקים אומרים שכל יהודי ואפילו רשע צריך ללמד זוהר! - עצה בידיך תביא לו את הספרים שיראה מה אומר לנו משה רבנו וכל הצדיקים הבאים אחריו, ב"ה יותר מאלף, והאחרונים החפץ חיים החיון איש, ואחרון אחרון חביב רבי חיים קניבסקי שליט"א. ואם אחרי כל זה, הרב שלך מתנגד בלימוד הזוהר, אז הוא פשוט מרפני הערב רב זרע עמלק שדין רוחין ולילין שהרשב"א פתב עליהם שהם מזרע עמלק שדין רוחין ולילין (שו"ת הרשב"א סימן ת"ד, ספר הרו"ם, כתבי האריז"ל והם מוזיקין את הבריות). וצריך לעזוב את הבית הכנסת ולא לשמוע תורה מפיו. ראה מה שכתוב ה'פרי יצחק' על ספר יצירה: ה"ס מסית לבני האדם בכמה טענות מזיפות שלא יתעסקו בסודות התורה. וזה לשון הספר 'פרי יצחק' על ספר יצירה, (הקדמה) ה"ס שהוא עמלק כשהוא רואה שבני אדם רוצים

שאלות ותשובות מעם ישראל על לימוד הזוהר הקדוש גלוי האמת לאמתה!!!

שאלה: מדוע לא שמענו עד היום מגדולי ישראל על חובת לימוד זוהר הקדוש?
תשובה: טעות גדול בידיך, עוד בשנת תרפ"א יצאו גדולי ישראל בד"ץ של הצדיקים הגדולים של יהושע ליב דיסקין זצ"ל, והתמו על זה כל הגדולים דאז, ואחר כך חתמו העדה החרדית בירושלים עיה"ק בשנת תשס"ב-ה, ועוד גדולי ישראל, ויצאו הרבה ספרים עם חתימות של רוב גדולי האשכנזים והספרדים. ובספר אור הזוהר גדולי ישראל והזוהר מאורות הזוהר ועוד, מובאים יותר מאלף צדיקים. ואם לא שמעת? סימן שהרב שלך מהערב רב ולא גילה לך את האמת.
א. שאלה: למה הרב שלי לא הורה לי שיעלי ללמוד זוהר? תשובה: א. קדם תדון את רבך לכף זכות שהוא תינוק שנושבה, ואם לא למד מאין ידע? [למשל אם תלך לקבוץ ותצעק שבת, הם לא יבינו מה אתה רוצה

דסיני, לא מסתכלי אלא בנשמתא, דאיהי עקרא דכלא אורייתא ממש וכו', עכ"ל. [ראה אור הזוהר, ורבי יהודה פתייה זי"ע מבאר, שאותם שאינם יודעים סודות התורה לא עמדו רגליו על הר סיני].

ה. שאלה: איך יכולים לכתב דברים חמורים כל כך, וב שאינו מורה ללמד זוהר רוצח נפשות ממש והוא אשם על כל האסונות שהיה ויהיה חס ושלום?

תשובה: זה לשון התיקוני זוהר (תקון ל' דף עג) וי לון דגרמין ענייתא וחרבא ובזיה ורגר ואבדן בעלמא. [תרגום ללשון הקדש]: אוי להם שגורמים עניות וחרב ובזיה ורגר ואבדן בעולם. [הכנת, לא אני אומר את זה].

ו. שאלה: אם אני שומע רק לדברי רבי שלי, האומר לא ללמד זוהר, האם יהיה לי גן עדן או לא? מה יעשו לי בבית דין של מעלה, אם שמעתי לרב שלי?

תשובה: כתוב בזוהר הקדוש שאי אפשר לזכות לגן עדן העליון בלי ללמוד פנימיות התורה, ושם יקחו אותך לגיהנום, ושם תצעק, אני לא אשם הרב שלי לא אמר לי ללמד זוהר, ותמשך את הרב שלך יחד אתך לגיהנום, ותצעק שם, תשלחו את הרב לגיהנום שהוא אשם, הוא לא אמר לי ללמד זוהר, אבל באמת הרב לא יזכה ללכת לגיהנום, אלא לכף הקלע, ואתה אולי תזכה להכניס לגיהנום, אבל זה רק אם לא חזרת בתשובה, ובאמת לא ידעת, היום אין אחד שלא יודע שצריך ללמד זוהר הקדוש, ואפילו ילדים יודעים, ואתה לא יכול להגיד לא שמעתי ולא ידעתי!! זה לשון ספר הברית: ומי שלא עסק בחכמת האמת ולא רצה ללמוד אותה בשעה שנשמתו רוצה לעלות בגן עדן דוחין אותה משם בבזיון כמו שאמרו בזה שיר השירים וכו', ולא עוד שאפלו יש בידו כל מעשים הטובים שבעולם, השרפים בעלי שש כנפים שורפים את נשמתו בכל יום יום כמו שאמרו בזה פרשת פקודי וכו', וזה השר הגדול הממנה על זה נקרא ויפיא"ל כי הוא בגימטריא קבל"ה.

על כן אחי אהובי, אם אתה חפץ באמת לעולם הבא ואתה רוצה להתקרב להקדוש ברוך הוא, תלמד - תגרוס זוהר הקדוש בכל יום לפחות 4-5 דקות, שזה המינימום, וכך תזכה לשכר הגדול שכתבנו בעלון הזוהר מספר 36-35 ובספר ערכה של שעה.

ז. שאלה: הכנסתי פתח אליהו המבאר לבית הכנסת והרב הוציא את זה, מה לעשות?

תשובה: לעורר את הרב ולהראות מה שכתבנו כאן, ואם הוא ממשיך ברשעותו, בתרחו ממנו, כי הוא בודאי מרבני הערב רב, זרע עמלק שדין רחיו ויליו.

לעסק גם כן בסודות התורה, אז הוא גורם כמה סבות ומניעות לאדם, ותמיד הוא מסית לבני האדם בכמה טענות מזויפות שלא יתעסקו בסודות התורה, ועל ידי כך יהיה לו תקומה שאין נמחה שמו.

ב. שאלה: ראש הכולל שלי אינו מרשה ללמד זוהר בכלל, מה אפשר לעשות?

תשובה: להראות לראש הכולל כל מה שכתבו האלף צדיקים, ואם אחר כך לא יאמר ללמד זוהר, משמע שהוא פשוט רשע וכופר בעקר ואפיקורס גמור לפי הרמב"ם ז"ל, ולא מאמין ביי"ג עקרים ולא יקום לתחית המתים. לא מאמין באני מאמין ויי"ג עקרי אמונה. והוא לא מחפש התכלית שלך כמו שכתב הגר"א: בלי ללמוד הסוד לא מבינים את הפשט. וזה לשון הגר"א (אבן שלמה פ"ח), כל זמן שאינו מבין הסוד אפילו הפשט אינו ברור בידו. מי שהיה יכול להשיג סודות התורה והוא לא השתדל להשיגן נידון בדינים קשים רחמנא לצלן. פנימיות התורה הוא חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש, והחיצוניות לחיצוניות הגוף, והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם, ועקר הגאולה תהיה בלמוד חכמת קבלה.

ג. שאלה: האם זה נכון הדבר שאמרתם: שרב האומר לא ללמד זוהר אי אפשר לו לחזר בתשובה?

תשובה: אמרו רבותינו זכרונם לברכה (רי"ף יומא פ"ח) עשרים וארבעה דברים מעכבים את התשובה, ואלו הם... והמתחבר לרשע, והאומר אהטא ואשוב, וכן אמרו במשנה (יומא פ"ה ב) האומר אהטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אהטא ויום הכפורים מכפר, אין יום הכפורים מכפר. והמתכבד בקלון חברו, והפורש מן הצביו, והמבזה אבותיו, והמבזה רבותיו, והמעכב את הרבים מעשות דבר מצוה, והמטה את חברו מדרך טובה לדרך רעה, והרואה בנו בתרבות רעה ואינו מותה בידו, והחולק על דברי חכמים, והשונו את התוכחות, והמלעיג על המצות. ועין רמב"ם (הלכות תשובה פרק ד): ארבעה מהם עיון גדול, והעושה אחד מהם אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, ועין ספר שערי תשובה (שער הראשון - אות נב), אורחות צדיקים (שער העשרים וששה).

ד. שאלה: האם נכון הדבר שמי שמסרב ללמד זהר לא עמדו רגליו על הר סיני?

תשובה: בזהר בהעלתך (דף קנב) קרי לעוסקים בחכמת האמת אינון דהוה קיימי בטורא דסיני, וז"ל: חכימין עבדי דמלכא עלאה, אינון דקיימו בטורא

דגרמי דיזויל ליה מן עלמא ולא יתוב לעלמא, דאלין אינון דעבדי לאורייתא יבשה, ולא בעאן לאשתדלא בחכמת הקבלה וגרמין דאסתלק נביעו דחכמה דאיהי יו"ד מינה, ואשתארת ב"ית יבישה, וי לון דגרמי עניותא וחרבא וביזה והרג ואבדן בעלמא, והאי רוח דאסתלק דאיהו רוחו של משיח כמה דאתמר, ואיהו רוח הקדש, ואיהו רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת השם (שערי א"ב). ואפילו כל אינון דמשתדלי באורייתא כל חסד דעבדי לגרמיהו וכו'. עם היות שפשוט מבאר, ובפרט בזמננו זה בעוונותינו הרבים אשר התורה נעשית קרדם לחתך בה אצל קצת בעלי תורה אשר עסקם בתורה על מנת לקבל פרס והספקות יתרות, וגם להיותם מכלל ראשי ישיבות, ודיני סנהדראות, להיות שמם וריחם נודף בכל הארץ ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה הבונים מגדל וראשו בשמים, ועקר סבת מעשיהם היא מה שכתב אחר כך הכתוב ונעשה לנו שם. פכתוב בספר הזהר בפירשת בראשית (דף כ"ה): וזה לשונו על פסוק אלה תולדות השמים והארץ, שחמשה מינים יש בערב רב, ומן הג' מינים, מהם הוא הנקרא כת גבורים, דעלייהו אתמר מהם הגבורים אשר מעולם אנשי השם, ואינון מסטרא דאלין דאתמר בהון (בראשית י"א) הבה נבנה לנו עיר ומגדל גו' ונעשה לנו שם בבנין בתי כנסיות ובתי מדרשות ושויין בהון ספר תורה ועטרה על רישיה, ולא לשמה, אלא למעבד לון וכו'. והנה על הכת הזאת אמרו בגמרא: כל העוסק בתורה שלא לשמה נח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם.

יב. שאלה: למה האדמו"ר מהאלמין עושה רעש על לימוד הזהר הקדוש?

תשובה: כתוב בזוהר הקדוש שכל אלו שלא לומדים זוהר הקדוש ימחקו מן העולם במלחמת גוג ומגוג, ופשוט שאנחנו צריכים להציל את כל עם ישראל שיכנסו בתבת נוח של הרשבי"י, ורק אלו שלומדים זוהר הקדוש ינצלו, לכן הקמנו את מפעל הזוהר העולמי מתוך אהבת ישראל להציל את כל עם ישראל בכל מקום שהם, ואפילו את רבני הערב רב להחזיר אותם בתשובה!

יג. שאלה: מדוע כבודו אומר שראש ישיבה האומר שאין ללמוד זוהר לא היה צריך לבוא לעולם? הלא הוא תלמיד חכם גדול?

תשובה: לא אני אומר זה, רק המקבל האלקי הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא זצוקלה"ה (בספרו גני המלך דף קפ"ח) אומר בשם רבי שמעון בר יוחאי הקדוש: דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות התורה טוב לו

ח. שאלה: אני לומד בישיבה גדולה ומפרסמת, ותוהר תרם לנו סטים של זוהר הקדוש, וראש הישיבה הוזהר להוציא את הזוהר, מה עלינו לעשות?

תשובה: זה אחד מהעונות הגדולים ביותר להתעלם מדברי רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו אשר בודאי על ידם יתגלה מלך המשיח ברחמים, ועל כן תעשו מה שיעצנו למעלה בתשובה א', ואם הוא מתנגד, הוא חיל טוב של ירע עמלק וכו', תמחו נגדו ותהיו באבל, על שבה את כל אלף הצדיקים, ותצאו נגדו בחרב ובחנית ובקול קורא גדול, ותפרסמו את שמו בפרים ותזהירו את עם ישראל שאף אחד לא יתחבר להכנס לישיבה הזאת, ועין לעיל. ראה מה שכתב המקדש מלך: מי שלא לומד קבלה פוגם את לימוד הנגלה שלמד. וזה לשון המקדש מלך' (תקוני זוהר תיקון מ"ג), מאן דאולף תורה שבכתב בשר לחמה של תורה, ושתה יין תורה שבעל פה, עונשו כל כך גדול אם לא ילמד קבלה, ואדרבה פוגם בלמודו, וטב ליה דלא יולף וכו'. ומי שיכול לקנות לו רב שילמדוהו קבלה או חבר או מתוך הספרים ומתשל, גורם לארץ גלותא וכו'. וכל שכן אם יזכה ללמד ולהבין פרוש מאמר אחד יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה. (עיינו שם בתיקון ל' שגם הלימוד קבלה בגירסא בעלמא בלי הבנה, לימוד שעה אחת נחשב כמו חודש ימים בלימוד פשטי התורה).

ט. שאלה: האם זה אמת ששעה אחד זוהר הקדוש שוה יותר מעשר אלף אברכים שלומדים גמרא כל היום שלש חדשים?

תשובה: ראה ערפה של שעה, ועלון אור הזהר מספר 35-36.

י. שאלה: האם זה נכון שמי שאינו לומד זוהר לא ראה מאורות מימיו?

תשובה: ראה של"ה (מאמר ראשון, מועתק בספר אור הזוהר דף 154 - תפנה למפעל הזוהר לקבל בחינם הספרים).

יא. שאלה: אם הרב שלי אינו אומר ללמוד זוהר, האם הוא לומד תורה לשמה? האם הוא מערב רב? מי אומר את זה? תשובה: ראה בהקדמת מורנו הרב חיים ויטאל ז"ע (על שער ההקדמות) ... וכלו כל הקצין ועדין בן דוד לא בא. ונדע את אשר אמרו רבותינו זכרונם לברכה כל דור שלא נבנה בית המקדש במימי פאלו נחרב בימיו. ואתנה את פני לחקר ולדעת מה זה ועל מה נתארך קצנו וגלותנו. ומדוע לא בא בן ישי. ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי... מספר התקונים (תקון ל' דף ע"ז):... וכל חסדו כציון השדה, כל חסד דעבדי לגרמיהו הוא דעבדי... ויזכור פי בשר המה רוח הולף ולא ישוב (תהלים עח לט), דא איהו רוחו של משיח, וי לון מאן

שלא נכרא דבלא זה אין אדם יודע אלהותו יתברך, ויראתו ואהבתו, ועבודתו.

יד. שאלה: מדוע כבודו אמר לי שראש הישיבה שלי יצטרף לבוא בגלגול פעם נוספת, הלא הוא תלמיד חכם גדול?

תשובה: הרב פתיה זי"ע אומר בשם רבי חיים ויטאל זי"ע שכתב בתחלת שער המצוות: ואם לא עשה כן הרי חסר מצוה אחד של תלמוד תורה שהיא גדולה ושקולה ככל המצוות וצריך שיתגלגל עד שיטרח בד' בחינות של הפרד"ס הנזכר. עד כאן לשונו. ועוד אמר הרב יהודה פתיה זי"ע שעוד בשעת הלוייה כאשר בוכים עליו, יתכן שכבר חזר לעולם הזה בגלגול, השם ירחם.

טו. שאלה: למה כבודו מרעיש עולמות שילמדו זוהר למה אין מספיק ש"ס ופוסקים?

תשובה: אמר הרבי מקאמאנא בספרו היכל הברכה: בדור הזה האחרון, מי שאינו עוסק בספר הזהר ותקונים וכתבי מרן האר"י שהם חיים ממש לנפש בלולה במקרא ובמשנה ובתלמוד ופוסקים, ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה ולחויץ, כדואג, ואין לו עסק בחיים והארה לנפש, והוא כלו טעות ורמאות, ואינו עוסק בתורה אלא להיות מאנשי שם, להיות רב וראש גדול הדור ולהשתרר על הבריות, ואין לו חיים ולא חלק בחיים. וכדכתיב בתקוני זהר חדש... וכדודא לא ישיג ארחות חיים אלא על ידי למוד הזהר וכתבי מרן הרב חיים ויטאל בלבד, עכ"ל. (היכל הברכה קומרינה פרשת עקב ז' ט"ו - אור הזהר פרק י')

טז. שאלה: מי אומר שאלו שאינם לומדים זוהר גורמים לעכב את המשיח?

תשובה: בתקון ל' כתב (הפסא סלח), וז"ל: כמה גדול חייב על תלמיד חכם ללמד קבלה. וענשם כמה גדול אם אינם לומדים קבלה וגורם ארץ גלותא כי הם מעכבים הגאולה רחמנא ליצלן, כי יעשה בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש ימים בפשטי התורה, כי גדול כחה לקרב הגאולה.

יז. שאלה: מי אומר שכל אלו שלא הורו ללמוד זוהר אשמים על שש מליון יהודים, ועל כל הפיגועים שנעשו עד היום?

תשובה: ידוע שבעל הסלם זצ"ל עשרים שנה לפני מלחמת העולם, הלך לרבנים וראשי ישיבות, יהודיע להם שגזירה גדולה נחתמה על כלל ישראל, חלק גדול מכלל ישראל ימחקו מן העולם רח"ל, והוסיף דברי הרמח"ל הידועים שרק למוד הזהר הקדוש יכול להצילנו מן הגזרות הרעות רח"ל. על כן העצה

היא, שכל רב וראש ישיבה יורה, לכל יהודי ללמד זוהר הקדוש. ולא שמעו בקולו! - אחרי כך פרצה מלחמה גדולה ונהרגו 6-7 מליון יהודים, כעת אני שואל את אותה השאלה שמקשה הגמרא במסכת

שבת (נח) מי הרג אותם? - ידוע מאמר חז"ל (שבת דף נ"ה עמוד א') אמרה מדת הדין לפני הקב"ה, רבוננו של עולם מה נשתנו אלו מאלו. אמר לו הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו רבוננו של עולם הנה בידם למחות ולא מחו, ואכמ"ל. - ולפי דברי חז"ל אלו הרבנים והראשי ישיבות אשמים על כל הששה מליון יהודים שנהרגו שנשחטו על קדוש השם!!! שהיה בידם לומר לצבור ללמד זוהר הקדוש ונתעצלו ולא אמרו, וזה האמת לאמתו, וכתבתי על הענין הזה ספר שלם "מצות התוכחה". וכן כתב הגוב"י הגאון רבי מנחם מענדל הלפרין זצ"ל, הענינים וההרונים בזמן הגלות תובעים בבית דין של מעלה את התלמידי חכמים שלא למדו קבלה, ומענישים אותם על כך, וזה לשון בעל הגוב"י על עץ החיים, מי שאינו לומד נסתר וחסמת ספר הזוהר תסמנה שערוותיו ובשרו יעשה חדודין חדודין בהעלותו על לבו כי ענייתא דישראל, הגזרות והמלחמות המשטות וההרגות הוא בעצמו הגורם לזה, ובכפמליא של מעלה העני יחייבו על דלותו ושפלותו, וההרג על הריגתו, וכל זה נקרא חטאים בין אדם לחברו, על שיום הכפורים אין מכפר עליהם, אוי לנו מיום הדין והתוכחה, עכ"ל. (ויכח כו היום יתבעו את

כל האדמו"רים והרבנים וראשי ישיבות על שלא עשו כלום להצלת ישראל מפצצת אטום, כמו שקתבו במסכת שבת (נ"ה) ילקוט שופטים, ועין חפץ חיים (במכתב כ"ח). חז"ל עליו לדעת כי בנפשו הוא ויתבע ח"ו על זה).

יח. שאלה: מי אומר שאם נלמד זוהר ננצל?

תשובה: משה רבנו והרשב"י אומרים: כי הזהר הקדוש הוא תבת נח שאלו שילמדו ינצלו מחבלי משיח, והרמח"ל הקדוש אומר לנו: שרק בזה תלוי סוד הצלת עם ישראל בדור האחרון וגאולתו, בכח וסגלת למוד הזהר הקדוש, וזה לשונו הקדוש: בריחת רבי שמעון בר יוחאי עשתה ענין התבה, וכלנו נברח לתבה הזאת וננצל.

מורי ורבותי אחים יקרים, בואו ונתאחד בלנו בחבורת 70,000 ונפעל שכל יהודי ויהודי ילמד זוהר הקדוש בכל יום ולארגן בכל בית המדרש וכולל שילמדו זוהר הקדוש, וכל אחד יחלק לכל מקום ספרי התעוררות ללמוד הזוהר הקדוש, ועתה שערי תרוצים ננעלו, וככל מקימים בשמחה את רצון השם יתברך - אפשר לקבל בחנם את הספרים - הן ספרי התעוררות והן תקוני זוהר, בארגון מפעל הזוהר העולמי בבית שמש, 0548-436784.