

מליון שנה תורה!!!! ושניה אחת כ' 28.000 שנה תורה. צא וחשוב בלימוד הזוהר הקדוש בשבת, בכל שניה אתה הנך גורם נחת רוח להקדוש ברוך הוא ומקיים את הפסוק "ועתה יגדל נא כ"ח ה'".

ונזכיר את דברי רבינו רבי נחמן מברסלב זי"ע אשר צווה לכל חסידיו לגמור כל שנה את כל הזוהר הקדוש, וכן הזוהר גדולים על הקטנים שאף הילדים צאן קדשים ילמדו זוהר, כמו שכתוב בזוהר הקדוש (פרשת וירא דף ק"ח.). קרוב לימות המשיח אפלו נערים ידעו נסתרות, וז"ל: אמר לון רבי שמעון לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא, וכד יהא קריב ליומי משיחא, אפלו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קצין וחושבנין, ובההוא זמנא אתגליא לכלא. [תרגום ללשון הקודש]: אמר להם רבי שמעון: אין רצונו של הקדוש ברוך הוא בזה שיתגלה לעולם כל כך. וכשיהיה קרוב לימות המשיח, אפלו נערים שבעולם עתידים למצא נסתרות של החכמה ולדעת על ידי קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל. ובספר המידות אות סו"ד (מבעל ליקוטי מוהר"ן זלה"ה) כתב: על ידי עיון בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפאות חולאת חזק, ובשיחות הר"ן (ק"ח, ועי"ע שיחת הר"ן ז"ל סימן מ', ובשבי הר"ן ז') כתב: ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד, ודע שעיי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה, והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך, עכ"ל,

ועתה הקרה ד' לידי ספרי הרה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, סט זוהר היומי המחולק [6 כרכים], וזוהר היומי המתורגם [10 כרכים], וזוהר היומי המתורגם [70 חלקים] אור הזוהר, השבת והזוהר [ה' כרכים], זוהר חק לישראל [ה' כרכים]. מאורות הזוהר, זוהר המחולק 960 חלקים, תיקוני זוהר החדשי המחולק 29 חלקים, וכן ספרים בענינים שונים, שמירת המצוות כהלכתן 28 ספרים, קובץ ספרים בענייני כשרות קיי"ח חלקים, ועוד ועוד, הנחלקים חנים לכל דורש ומבקש את ה', כתבים מאירים כספירים, דברים נאים ומתקבלים בשער בת רבים, ישמח לב מבקשי ד', וישבעו ויתענגו ויברכו עליהם ברכת הנהנין, שבניקל ניתן לסיים הזוהר במשך שנה תמימה, לפי החלוקה בספרים, והוא בהשגת יד של כל אחד ואחד, ובפרט הזוהר המתורגם שיכול ללמוד ולהבין הלימוד, אין לכם דבר גדול מזה, ואפילו ילדים קטנים יכולים ללמוד בספרים זוהר השבת וזוהר תורה, ועוד, לעומתו ברוך יאמרו על הטוב אשר שם לפניהם כשולחן ערוך, כל אחד לפי מדרגתו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט, לכן אף ידי תיכון עמו, להנהיג שכל בית המדרש וכולל הנקרא על שם רבינו ז"ל מחוייבים ללמוד לכל הפחות שעה אחת זוהר ביום. וכן איש ישראל מחויב לעשות לנפשו ולא ימעיט משעה אחת אחת ביום בלימוד הזוהר הקדוש.

ואסיים בברכה למעלת כבודו, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להוסיף ולילך מחיל אל חיל, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, ובכל אשר תפנה תצליח, למען נזכה בקרוב ממש למה שאמרו משה רבינו, אליהו הנביא, ורבי שמעון בן יוחאי עליהם השלום, שרק בספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי, כי הזוהר הקדוש הוא כמו תיבת נח (זהר חלק ג' דף קנ"ג: ברעיא מהימנא), ורק אלו שילמדו זוהר הקדוש ינצלו בתיבת נח שהוא הזוהר הקדוש, וינצלו מחבלי משיח, ובזה תלוי סוד הצלת עם ישראל בדור האחרון וגאולתו בכוח למוד הזוהר הקדוש. חושו ואל תתממהו ונזכה במהרה לביאת משיח צדקינו בב"א.

ב"ה ונאמר בברכה למעלת כבודו, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, להוסיף ולילך מחיל אל חיל, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, ובכל אשר תפנה תצליח, למען נזכה בקרוב ממש למה שאמרו משה רבינו, אליהו הנביא, ורבי שמעון בן יוחאי עליהם השלום, שרק בספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי, כי הזוהר הקדוש הוא כמו תיבת נח (זהר חלק ג' דף קנ"ג: ברעיא מהימנא), ורק אלו שילמדו זוהר הקדוש ינצלו בתיבת נח שהוא הזוהר הקדוש, וינצלו מחבלי משיח, ובזה תלוי סוד הצלת עם ישראל בדור האחרון וגאולתו בכוח למוד הזוהר הקדוש. חושו ואל תתממהו ונזכה במהרה לביאת משיח צדקינו בב"א.